

ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΡΑΒΑΝΗ

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΕΡΤΑΣΜΕΝΗ ΑΜΜΟΣ



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τό παρόν πόνημα μου εἶναι ἐμπνευσμένο ἀπό τά συγγραφικά ἔργα τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτη Φλωρίνης ὅπου δημοσιεύονται στό ἔντυπο (Ἐκδοσις Ε΄): « ΠΟΙΚΙΛΑ ΣΥΝΤΟΜΑ -ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ», καί συγκεκριμένα στό κήρυγμα : τῆς σελίδος 397 «**χρωματιστές Χάντρες**».

Ἡ ἐμπνευση μου λοιπόν συνειδητοποιεῖ ὅτι ἡ πρόοδος τοῦ πολιτισμένου κόσμου μας ἀξιολόγησε , καθιέρωσε, καί ἔκανε ἀποδεκτό τό διαμάντι ὡς μία σπάνια φυσική ὕλη, καί πάρα πολύ δύσκολης καί δυσεύρετης φυσικῆς ὁμορφιάς ὅπου ὑπάρχει στόν πλανήτη μας. Τό διαμάντι, ὅπου ἀναγνωρίσθηκε ὡς μίας ἰσότιμης καί τῆς μεγαλύτερης σήμερα ἀνταλλάξιμης χρηματιστηριακῆς φυσικῆς ὕλης ὡς ἀξία. Οἱ πολιτισμένοι λαοί λοιπόν ἀναγνώρισαν τήν ἀνταλλάξιμη χρηματιστηριακή ἀξία των, καί μέ αὐτήν συνδιαλέγονται γιά ἀγορά ἄλλων πολύ μεγάλης ἀξίας ἀγαθῶν (ἀκίνητα, κλπ) , ἐν ἀντίθεση ὅπου οἱ πρωτόγονοι λαοί δέν τήν ἀναγνώριζαν ἐκ ἀγνοίας καί μόνο , καθώς ζοῦν μακριά τοῦ πολιτισμοῦ τῶν προοδευτικῶν ἀνθρώπων τῆς ὑψηλίου. Ἐκεῖνοι (οἱ πρωτόγονοι) πραγματική ἀξία

θεωροῦν τό φαγητό , τό δάσος, ὅπου διαμένουν καί κυνηγοῦν μέσα εἰς αὐτό τά ζῶα, καί μαζεύουν τά πολύτιμα ἀπλά καί φυσικά ἀγαθὰ ὅπου τούς προσφέρει ἡ φύση γιά τήν ἐπιβίωση τους. Τά διαμάντια μπορεῖ νά φαίνονται ὁμορφα, ἀλλά αὐτή ἡ ὁμορφιά τήν θεωροῦν ὅτι ἀνήκει μόνον στήν πολυτέλεια τοῦ στολισμοῦ τῶν ἴδιων, ἢ ἀκόμα καί ἄλλων ἐξοχωτάτων ἀτόμων στήν κοινωνία τους, ὅπως φύλαρχοι, ἢ ἀκόμα (ἴσως) καί ὡς κάποια δῶρα εἰς τίς γυναῖκες τους. Γιά ὑποψίαν καί μόνον ὡς μία μεγάλη νομισματική ἢ ἄλλη χρηματιστηριακή ἀξία στόν πολιτισμένο κόσμο οὔτε κἄν τό διανοοῦνταν . Ἐάν κάποιος τούς προσέφερε χρωματιστά γυαλιά , πιάτα, ποτήρια, καί ἄλλα εὐτελοῦς ἀξίας ἀγαθὰ τά ἀνταλλάσσαν εὐκόλως μέ τήν ὑπερδυναμική ἐκείνη χρηματιστηριακή ἀξία ὅπου εἶναι τά διαμάντια. Τό ἴδιο παθαίνουμε μέ τά πνευματικά διαμάντια (ὀρθόδοξη πίστη μας), ὅπου τά ἀνταλλάσσουμε μέ τήν ἐπεξεργασμένη ἄμμο τοῦ παπισμοῦ, καί αὐτό ἔπραξε ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης ὅπου συμπροσεύχεται καί ἀνταλλάσσει φιλοφρονήσεις καί κενά πράγματα μέ τόν

ἀπατεώνα Πάπα τῆς Ρώμης. Μόνο ἄγριος, πρωτόγονος καί εἰδωλόλατρης ἄνθρωπος θά μπορούσε νά συναναστραφεῖ μέ τούς ἀπατεῶνες, καί ἐκεῖ κατήντησε ὁ Πατριάρχης, εἶθε νά συναισθανθεῖ τά χάλια του, καί νά μετανοήσει.



Βλέπε εἰκόνα: Τά πνευματικά διαμάντια θέλει νά τά ἀνταλλάξει μέ τήν ψευτιά τῶν ἐπεξεργασμένων ὑάλων (παπισμός), ἀκόμα καί τό ἱερό ἐπικάλυμμα του τό ἀνταλλάσσει (ἔτσι ὅπου φέρεται) μέ τήν μαντήλα τῶν ἀγρίων.

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΗ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗ ΧΩΡΑΝ ΜΑΣ.

Σήμερα στή χώραν μας συμβαίνει κάτι παρόμοιο ὅπου συνέβηκε κάποτε μέ τούς ἀγρίους στήν Ἀφρικανική ἥπειρο (καί ὅπου πολύ πιθανόν νά συμβαίνει ἀκόμα). Ἦρθαν οἱ δυτικές κοινωνίες τῶν «πολιτισμένων λαῶν» (Γερμανοί, Ὁλλανδοί, Βέλγοι, κλπ), καί ἀνταλλάσσουν τό φυσικό πλοῦτο τῆς χώρας μας, ὅπως καί τήν πραγματική ἐργασία μας, μέσα ἀπό χιλιάδες ἐργατοῶρες, μέ μία πλαστή χρηματιστηριακή ἀξία νομίσματος (εὐρώ), καί ὄχι γιά νά τό ἀνταλλάξουμε μέ οἰκονομικές ἀξίες (κεφάλαιο) βάσεων, πλουτισμοῦ καί αὐτονομίας ἔργα, ἀλλά μέ ἀξίες εὐτελοῦς συντήρησης, δηλαδή ἕνα πιάτο φαγητό, καί τα στοιχειώδη ὅπου διαθέτει ἕνα σωφρονιστικό κατάστημα (φυλακή) γιά τή σωματική ἐπιβίωση καί μόνον. Νά σκεφτοῦμε ἐπίσης καί τούτη ἐδῶ τή πραγματικότητα ὅπου συμβαίνει καί εἶναι τό ἄκρον ἄωτον τῆς ἀπάτης καί τῆς ἐκμετάλλευσης, νά σκεφτοῦμε ὅτι καί ἐκεῖνα **τά χρήματα ἐπιβίωσης= δάνεια** ὅπου μᾶς δίδουν γιά νά ξεπληρώσουμε τό δήθεν χρέος μας (τεχνητό χρέος) ὡς φυλακισμένοι, δέν προέρχονται ἀπό

ἐργασία πραγματική, κάποιων ἄλλων συνανθρώπων μας, ἀλλά εἶναι ἄνευ πραγματικοῦ ἐργατικοῦ ἀντικρίσματος, καθὼς τὰ τυπώνουν οἱ τραπεζίτες τὰ εὐρῶ ἐκεῖνα (δηλαδή χρήματα δανείων) στὰ τυπογραφεῖα τῶν νομισματοκοπειῶν ὅπου κατέχουν παράνομα, καί τὰ κατέχουν ὡς μία διεθνή σπεῖρα ληστῶν, ἀπατεώνων καί τοκογλύφων ὅπου εἶναι. Μᾶς δίνουν λοιπόν «χρήματα» ἄνευ ἐργατικοῦ ἀντικρίσματος (ιδίῶν ὡς τῶν πλαστῶν), καί μέ ἐκεῖνα ἐξαργυρώνουμε τήν βιολογική καί ὑλική συντήρησή μας στήν κατ' οἶκον φυλακή μας (ὅπως κατήντησαν τήν χώρα μας)· κάτι ὅπου δέν συμβαίνει οὔτε στίς φυλακές, διότι τό φαγητό καί τό νερό, ρεῦμα, κλπ στή φυλακή τό προσφέρει δωρεάν τό κράτος· στή δική μας λοιπόν περίπτωση εἴμεθα τό μοναδικό σωφρονιστικό κατάστημα ὡς χώρα-φυλακή ὅπου ἀνταλλάσσουμε τό φαγητό μας, νερό, φῶς, μέ σκληρότατη ἐργασία. Τό δέ τεχνητό χρέος μας τό ξεπληρώνουμε μέ ἐξίσου πραγματική καί σκληρή ἐργασία, καί τό ἐξωφρενικώτερο; καί μέ πώληση τῆς ἐθνικῆς καί ἰδιωτικῆς περιουσίας μας, χρεώνοντας ἀκόμα τίς μεθεπόμενες γενεές τῶν παιδιῶν καί ἐγγονιῶν μας !!! .

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΝΟΥΜΕ:

ΠΡΩΤΟ:

ΜΑΣ ΔΙΔΟΥΝ ΠΛΑΣΤΟ ΧΡΗΜΑ (χρήματα δανείων) ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΠΑΝΑΚΡΙΒΑ ΤΗΝ (βιολογική) ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΜΑΣ= φυλακή μας. Έπίσης, μᾶς δίδουν πλαστό χρήμα = δάνεια, καί τό «ξεπλένουμε» (βλέπε: ξέπλυμα βρώμικου χρήματος) μέ τόν ιδρώτα τῆς ἐργασίας μας.

ΔΕΥΤΕΡΟ:

Τό ξεπλυμένο χρήμα τότες τό μετατρέπουν οί ἀπατεῶνες σέ ἀληθινό ἀντίκρισμα ἐργασίας, καί μέ ἐκεῖνο μᾶς ξαναπωλοῦν καί μᾶς ξαναγοράζουν σέ ἄλλες συνεταιρικές συμμορίες ἀπατεῶνων εὐρωπαϊστῶν !!!

Ἀπίστευτο ρεζίλεμα δεχόμεθα ἐπανελημμένα !!!!!!!!!!!

ΤΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΑΥΤ. ΚΑΝΤΙΩΤΗ.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΧΑΝΔΡΕΣ!

Η ΓΗ, αγαπητοί μου, ή γῆ, καθώς βεβαιώνει και ή ἐπιστήμη, υπῆρχε ἐποχή πού ἦταν ἀκατοίκητη. Ἡ ἀγία Γραφή, πού περιέχει τήν ἀλήθεια και μόνο τήν ἀλήθεια και πού δέν μποροῦν νά τήν κλονίσουν ὄλα τὰ ψεύδη και οἱ μῦθοι και οἱ θεωρίες, ή ἀγία Γραφή στό πρῶτο κεφάλαιο τῆς Γενέσεως λέει ὅτι ὁ πάνσοφος, πανάγαθος και παντοδύναμος Θεός δημιούργησε τόν πρῶτο ἄνθρωπο και τόν προίκισε μέ ἐξοχες ἰκανότητες και ιδιότητες, ὥστε νά γίνη ὁ βασιλιάς και κυρίαρχος τῆς φύσεως και νά ζῆ ζωή εὐτυχισμένη κάτω ἀπό τήν προστασία τῆς θείας προνοίας.

Ἄπό τόν πρῶτο αὐτόν ἄνθρωπο, τή ρίζα τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, προῆλθε ὄλη ή ἀνθρωπότητα, πού μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου αὐξανόταν και οἱ ἀπόγονοι τοῦ Ἄδὰμ και τῆς Εὕας

ξάπλωσαν σ' ὅλη τὴ γῆ. Ὁ πληθυσμὸς τῆς ὑδρογείου στὶς μέρες μας ξεπέρασε τὰ τέσσερα δισεκατομμύρια. Ἄσπροι, μαῦροι, κίτρινοι, ἐρυθρόδερμοι ἔχουν διασκορπισθῆ παντοῦ. Διαφορετικὴ δὲ εἶνε ἡ ἐξέλιξι τους. Οἱ λαοὶ ποὺ κατοικοῦν στὴν Εὐρώπη, ποὺ ἔχει κατάλληλο κλίμα, εἶχαν πολλὰς εὐκαιρίες. Προπαντὸς ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ποὺ ἀσπιάσθησαν τὸ Χριστιανισμὸ παρουσίασαν μιὰ πρόοδο καταπληκτικὴ. Καλλιέργησαν τὴ γῆ, ἔκτισαν πόλεις, ἀνοίξαν σχολεῖα καὶ πανεπιστήμια, ἐφεύραν τέχνες καὶ ἐπιστῆμες, καὶ δημιούργησαν ἕνα πολιτισμὸ ποὺ μὲ τὶς ἀνακαλύψεις του προκαλεῖ τὸ θαυμασμὸ. Σὲ ποῖο ὕψος ἐφθασε ὁ ἄνθρωπος! Ἐγινε βασιλιᾶς. Ὁ βασιλιᾶς καὶ κυρίαρχος τῆς φύσεως.

Ἄλλ' ἐνῶ οἱ λαοὶ αὐτοὶ ἐφθασαν στὸ ζενίθ τῆς ἐπιστημονικῆς προόδου, ὁμως λόγῳ τῶν ἀνθρωπίνων παθῶν, ἰδίως τῆς φιλαργυρίας, φιληδονίας, φιλοδοξίας καὶ ἀλαζονείας, κατήντησαν στὸ ναδίρ τῆς διαφθορᾶς καὶ τῆς κακίας. Καὶ μιὰ ἀπὸ τὶς πολλὰς ἀποδείξεις τῆς ἠθικῆς

ἐξαθλιώσεως εἶνε καὶ τοῦτο. Εἶνε ἡ ἐλεεινὴ συμπεριφορὰ ποὺ ἐδειξαν, καὶ δείχνουν ἀκόμη, ἀπέναντι σὲ συνανθρώπους τους ποὺ γιὰ διαφοροὺς λόγους δὲν μπόρεσαν ν' ἀναπτυχθοῦν ὡς αὐτοί, νὰ κτίσουν μέγαλα καὶ οὐρανοξύστες, σχολεῖα καὶ πανεπιστήμια καὶ ν' ἀνακαλύψουν ἀσυνμάτους, ραδιόφωνα καὶ τηλεοράσεις. Καὶ οἱ λαοὶ αὐτοί, ποὺ ζοῦν κάτω ἀπὸ ἄθλιες συνθήκες καὶ ὀνομάζονται ὑπανάπτυκτοι, δὲν εἶνε λίγοι. Εἶνε ἑκατομμύρια πολλὰ. Ζοῦν στὰ βάθη τῶν ἠπείρων Ἀφρικῆς, Ἀμερικῆς καὶ Αὐστραλίας. Ἡ κατάστασι τῶν λαῶν αὐτῶν ἀπὸ ἀπόψεως πολιτισμοῦ εἶνε ἀθλία. Ζοῦν μέσα στὰ δάση καὶ στὶς στέπες. Καλύπτουν τὰ γυμὰ τους κορμιὰ μὲ δέρματα ζῶων. Λατρεύουν τὴ φύσι. Προσβάλλονται ἀπὸ ἀρρώστιες. Πεθαίνουν ἀπὸ τὴν πείνα... Δὲν παύουν ὁμως νὰ εἶνε ἄνθρωποι, νὰ ἔχουν καὶ αὐτοὶ ψυχὴ ἀθάνατη μὲ νοῦ καὶ μὲ συνείδησι, ψυχὴ ἐπιδεκτικὴ προόδου τεχνικῆς ἀλλὰ καὶ ἠθικῆς καὶ θρησκευτικῆς. Καὶ ἀπόδειξι εἶνε τὸ γεγονὸς ὅτι ὅπου στὶς χῶρες αὐτὲς τῶν ἀπολιτίστων πῆγαν ἰδεῶδεις ἄνθρωποι καὶ ἐδειξαν ἀγάπη πρὸς τοὺς ταλαίπωρους αὐτοὺς ἀνθρώπους, ἐκεῖ παρουσιάσθηκε μεγάλη πρόοδος. Ὅπως βλέπει κανεὶς καὶ στὸ θαυμάσιο θεατρικὸ ἔργο «Τὸ κράτος τοῦ

Θεοῦ», πού δὲν εἶνε ἀποκῆμα φαντασίας ἀλλὰ μιὰ περιγραφή πραγματικότητος, πράγματι φλογεροὶ ἱεραπόστολοι πῆγαν στὴν Παραγουάη καὶ ἀπ' τοὺς καθυστερημένους ἐκεῖνους ἀνθρώπους μὲ κόπους πολλοὺς δημιούργησαν μιὰ νέα κοινωνία, ὑπόδειγμα γιὰ ὅλες τὶς κοινωνίες.

Ἀλλὰ δυστυχῶς οἱ ἰδεώδεις αὐτοὶ ἄνθρωποι εἶνε λίγοι. Τὰ ἰσχυρὰ κράτη τῆς Εὐρώπης, τὰ λεγόμενα χριστιανικά, μὲ τὸ πρόσχημα τοῦ ἐκχριστιανισμοῦ, ἐξεστράτευσαν πάνοπλα στὶς χῶρες τῶν ἀγρίων, τὶς κατέλαβαν καὶ ὕψωσαν τὶς σημαῖες τους. Ἐτσι δημιουργήθηκαν οἱ περιβόητες ἀποικίες. Οἱ ἰθαγενεῖς ἀκούγοντας μὲν τοὺς κατακτητὰς τους νὰ μιλοῦν γιὰ τὸ Χριστιανισμό, βλέποντας δὲ τὶς πράξεις τους νὰ μὴν εἶνε χριστιανικὲς, ἔλεγαν χαρακτηριστικά: «Καλὸς ὁ Χριστός, ἀλλὰ φυλαχθῆτε ἀπὸ τοὺς χριστιανούς, γιατί τίποτε ἀπὸ 'κεῖνα πού διδάσκει ὁ Χριστός δὲν τηροῦν». Ἐτσι οἱ ἰθαγενεῖς μίσησαν τὰ χριστιανικά κράτη, ἄρχισαν νὰ δυσφοροῦν, ἢ ἔκαναν καὶ ἐπαναστάσεις γιὰ ν' ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ τοὺς δῆθεν προστάτες τους.

Βιβλίον ὁλόκληρον, μαύρη βίβλος, μπορούσε

νὰ γραφῆ, ἂν ἐπρόκειτο νὰ ἐξιστορήσῃ κανεὶς ὅλες οἱ ἀδικίες, τὶς ἐκμεταλλεύσεις καὶ τὰ ἐγκλήματα πού ἔγιναν ἀπὸ τοὺς δῆθεν χριστιανούς εἰς βάρος τῶν ἰθαγενῶν.

Ἐμεῖς ἐδῶ στὸ φυλλάδιό μας γιὰ διδακτικούς λόγους θ' ἀναφέρουμε μιὰ μόνο περίπτωση ἐκμεταλλεύσεως ἰθαγενῶν.

Στὰ βάθη τῆς Ἀφρικῆς, ὄχι πολὺ μακριὰ ἀπὸ τὶς πηγὲς τοῦ Νεῖλου ποταμοῦ, ζοῦσε μιὰ ἄγρια φυλὴ. Οἱ ἰθαγενεῖς, πού ζοῦσαν μέσα σὲ φτωχὲς καλύβες ἢ στὰ φυλλώματα τῶν δένδρων, εἶχαν τὴν ἰδιοτροπία νὰ μαζεύουν ὠρισμένα πετράδια πού τοὺς ἔκαναν κάποια ἐντύπωση. Δὲν ἤξεραν ὅμως τὴ μεγάλη τους ἀξία. Τὰ πετράδια αὐτὰ ἦταν διαμάντια. Κι ὅμως αὐτοί, παρ' ὅλη τὴν ἀξία τῶν πολυτίμων αὐτῶν λίθων πού κόστιζαν ἑκατομμύρια δολλάρια, ζοῦσαν φτωχοὶ καὶ ρακενδυτοὶ. Ἐνας Εὐρωπαῖος ἔμπορος, πού εἶχε ἐπισκεφθῆ τὴ χώρα αὐτὴ τῶν ἀγρίων, εἶδε τί θησαυρὸ εἶχαν στὰ χέρια τους οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ χωρὶς νὰ ξέρουν τὴν ἀξία του, καὶ ἀποφάσισε ν' ἀρπάξῃ ὅλα τὰ διαμάντια τους μὲ

τόν ἐξῆς πονηρό τρόπο. Εἶπε στοὺς ἰθαγενεῖς

-Βλέπω ὅτι μαζεύετε μερικά πετραδάκια. Ἄλλὰ τὰ πετραδάκια αὐτὰ δὲν εἶνε τίποτε μπροστὰ σὲ κάτι ἄλλα πετραδάκια, πού κατασκευάζω ἐγὼ στοῦ ἐργοστάσιό μου καὶ εἶνε μεγάλης ἀξίας. Ἄν τὰ δῆτε, θὰ τρελλαθῆτε ἀπὸ τὴ χαρὰ σας.

Οἱ ἰθαγενεῖς ἐξέφρασαν τὴν ἐπιθυμία νὰ δοῦν τὰ πετραδάκια του. Στὸ ἐπόμενο ταξίδι νὰ καὶ πάλι ὁ Εὐρωπαῖος ἄνοιξε τὴ βαλίτσα του καὶ εἶδειξε κάτι κομπολόγια, πού οἱ χάνδρες τους ἦταν γυαλιστερές, πολύχρωμες καὶ ἀκτινοβολοῦσαν.

-Ἐγὼ φέρει πολλά τέτοια κομπολόγια, τοὺς εἶπε. Ὅποιος θέλει ἄς φέρη τὰ πετράδια πού ἔχει μαζέψει, κ' ἐγὼ θὰ τοῦ δώσω ἓνα κομπολόι.

Οἱ ἄγριοι, πού δὲν ἦταν σὲ θέσι ν' ἀντιληφθοῦν ὅτι οἱ χάνδρες αὐτὲς ἦταν φτιαγμένες ἀπὸ κοινὸ γυαλί καὶ ἦταν μικρῆς, τιποτένιας ἀξίας, τίς πέρασαν γιὰ ἀντικείμενα μεγάλης ἀξίας. Ἐτρεζαν καὶ ἔφεραν τὰ διαμάντια τους. Τὰ δίνανε στὸν ἔμπορο καὶ παίρνανε τίς γυαλιστερές χάνδρες.



Ἄγανακτεῖτε, ἀγαπητοί μου, ἀγανακτεῖτε ἐναντίον τοῦ ἐλσεινοῦ αὐτοῦ ἐμπόρου, πού ξεγέλασε τοὺς ἄγριους παίρνοντας τὰ πολύτιμα διαμάντια τους καὶ δίνοντας τὰ ψεύτικα κομπολόγια; Ἄλλὰ πολὺ περισσότερο πρέπει ν' ἀγανακτῆσετε, ν' ἀγανακτήσουμε ὅλοι ἐναντίον ἐνὸς ἐκμεταλλευτοῦ καὶ ἀπατεῶνος τῶν ψυχῶν μας, τοῦ Σατανᾶ, ὁ ὁποῖος μᾶς δίνει χάνδρες καὶ μᾶς παίρνει τὰ διαμάντια μας.

Χάνδρες ψεύτικες εἶνε οἱ στιγμιαίες χαρὲς

καὶ ἀπολαύσεις ποὺ δίνει σ' ἐκείνους ποὺ τοὺς βάζει νὰ ἀμαρτάνουν. Διαμάντια δὲ ἀνεκτιμήτου ἀξίας εἶνε τὰ πνευματικὰ δῶρα ποὺ ἔχει ὁ χριστιανός. Εἶνε ἡ ἀθάνατη ψυχὴ, γιὰ τὴν ὁποία ὁ Χριστὸς εἶπε· «Τί ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ; ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;» (Μάρκ. 8, 36). Καὶ ὁμως πωλοῦμε τὴν ἀθάνατη ψυχὴ μας στὸ σατανᾶ γιὰ τὸ τίποτα. Ὁ σατανᾶς μᾶς ξεγελάει μὲ τὶς γυαλιστερὲς χάνδρες του.

Εἶθε ὁ Κύριος ν' ἀνοίξῃ τὰ μάτια τῆς ψυχῆς μας, ν' ἀντιληφθοῦμε τὴν ἀπάτη τοῦ διαβόλου, καὶ νὰ μὴν προδώσουμε τὴν ψυχὴ μας γιὰ τριάκοντα ἀργύρια.

