

ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΡΑΒΑΝΗ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ



ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑΝ ΜΑΣ «ΚΑΛΑ» ΚΡΑΤΟΥΝ.

Σέ λίγες ημέρες ανοίγουν τά σχολειά τῆς χώρας μας, καί κάθε ἀρχές Σεπτεμβρίου οἱ μαθητές καί οἱ ἐκπαιδευτικοί προετοιμάζονται νά διανύσουν ἄλλη μία σχολική χρονιά. Ἐκεῖ λοιπόν στίς σχολικές αἴθουσες καί τά γραφεῖα συγκεντρώνονται καί ἀνταλλάσσουν οἱ ἐκπαιδευτικοί ἀναμεταξύ τους τίς πρῶτες ἐκεῖνες συζητήσεις γιά τό πῶς πέρασαν τίς διακοπές τους, ἐν μέσω ρουφηξιῶν τῶν καφέδων, καί πολλῶν καπνῶν (δυστυχῶς) ἀπό τά μικρά πουράκια τους, καί τα τσιγαριλίκια τους, ὅπου καί βεβαίως ὅπως πάντα χαλοῦν κάποιοι μόνιμοι ἀνεγκέφαλοι τήν ὅλη πρώτη εἰκόνα μίας πρώτης ἐλπιδοφόρας ἀρχῆς στόν προθάλαμο αὐτόν τῆς νέας σχολικῆς χρονιάς· χρονιάς ἀλυσιδωτῆς μιᾶς δύστηνης λυκοπαιδείας μας. Βεβαίως δέν λείπουν καί οἱ εὐχές, εὐχές, γιά μία καλή χρονιά, ὅπως καλή δύναμιν στή νέα σχολική χρονιά, καλό Φθινόπωρο, καλή(;) θετική ἐνέργεια, κλπ. Περιστό νά ἀναφέρω ὅτι ὁ Θεός ἀπουσιάζει

κατά 95% (ὡς ποσοστό εὐχῶν) δυστυχῶς μέσα στήν εὐχήν, καί μέσα σέ ἐκεῖνες (τίς «εὐχές») ὅπου πλεονάζουν ἐπικάθεται ἄνετα καί ἀνενόχλητος κάποτε καί ὁ κάθε λογῆς δαίμονας. Εὐτυχῶς ὅμως διότι τό ὄνομα Τοῦ Θεοῦ στίς εὐχές ἀκούγεται καί ἀπό κάποιους λιγοστούς χριστιανούς ἐκπαιδευτικούς, καί εὐτυχῶς ὅπου ὑπάρχουν καί ἐκεῖνοι, γιατί ὡς τά Σόδομα καί τά Γόμορα ὁ Θεός θά εἶχε ἐπιτρέψει πολλές ἀκόμα δυστυχίες γιά τήν χώραν μας. Ἐκπαιδευτικοί χριστιανοί πραγματικοί, ὅπου παρουσιάζουν τά ἐλεεινά κείμενα ὅπου ἀνευρίσκονται μέσα στά σχολικά βιβλία ὡς κάκιστα παραδείγματα. Δηλαδή, οἱ καλοί χριστιανοί ἐκπαιδευτικοί, τά ξεσκεπάζουν ὅλα ἐκεῖνα τά κακά ὅπου ὑπάρχουν μέσα στά σχολικά βιβλία τῶν μαθητῶν μας : ὡς σιχάματα (μέ τόν τρόπο τους) καί εὔγε τους γι'αὐτό. Ἐάν θέλετε νά δεῖτε αὐτά τά σιχαμένα ὅλα, διαβάστε τό βιβλίον τοῦ ἀξιόλογου ἐκπαιδευτικοῦ καί ἀληθινά ὀρθοδόξου χριστιανοῦ Δημήτριου Νατσιοῦ (διδασκάλου). Ὁ ἐκπαιδευτικός (Δημήτριος Νατσιός) τά ἔχει ἀπομονώσει καί τά

παρουσιάζει στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς όλης τῆς χώρας μας, ὅπως λάβουμε τά μέτρα μας.

Καί γιά νά ἐπανέλθουμε, καί γιατί ἀπουσιάζει ἡ ἐν Θεῶ εὐχή; γιατί ἀπλῶς εὐρισκόμεθα στά χρόνια τοῦ λυκόφωτος, τήν τρισκατάρατη «νέα ἐποχή», τοῦ εἰδωλολατρικοῦ Ἀπόλλωνα τοῦ λυκοφωτισμένου, κοινῶς δαίμονα, καί γι' αὐτό καί ἡ ὀνομασία ΛΥΚΕΙΟ στή δευτεροβάθμια ἐκπαίδευση. Προετοιμάζουμε δυστυχῶς τά παιδιά μας νά «γαλακτοφορήσουν» μέ τό αἷμα μίας μασονικῆς λύκαινας, προερχόμενη ἀπό τά σπλάχνα τοῦ Βατικανοῦ, γιατί ἀπό ἐκεῖ πηγάζει ἡ λέξη: ΛΥΚΕΙΟ, ὅταν παντρέψαν τόν ἀρχαῖο ἑλληνικό δαιμονικό «θεό» Ἀπόλλωνα, μέ τίς εἰδωλολατρικές δαιμονικές θεότητες τῆς ἀρχαίας Ρώμης (τίς πορνικές παλλακίδες τοῦ ἀντιχρίστου), καί σήμερα λιβανίζουμε αὐτήν τήν μασονικήν πορνική καί σατανική ἔνωση μέ τίς εὐλογίες τοῦ ἐκάστοτε Πάπα. Προετοιμάζουνε δηλαδή τά παιδιά μας νά γίνουν ἀπό μικρά λυκόπουλα (στό δημοτικό) προενήλικες λύκοι στό γυμνάσιο, καί κανονικοί ἔφηβοι καί ὀργισμένοι λύκοι

στήν τελευταία τάξη του λυκείου, υπάρχει δηλαδή (από ότι φαίνεται έμμεσα) : ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΜΑΓΑΡΙΣΜΟΣ, αφού τα όνοματίσουνε κι όλας: ΛΥΚΕΙΟΠΑΙΔΑ (δαιμονικός μυστικός αεροβαπτισμός). Τά προετοιμάζουνε πριν εισαχθούν στα ένδότερα, τά πανεπιστήμια, έφόσον τά έχουμε βεβαίως από πολλά χρόνια πριν μικτοποιήσει μέ την διαφθοροποιό μασονικήν μέθοδον (λύκοι μέ λύκαινες μαζί). Καί εάν μέσα σέ εκείνα τά πανεπιστήμια υπάρχουν κάπου ανθρωπινές σπουδές (γιατί είναι νοθευμένες και εκείνες μέ αίμα) τότες οί αποφοιτήσαντες μας είναι πιά εκείνο όπου προσδοκούσε ή ταλαίπωρη κοινωνία μας, ποιό; έναν ολοκληρωμένο γραβατωμένο ή χωρίς γραβάτα λυκάνθρωπον. Λυκάνθρωποι σπουδασμένοι στα μασονικά πανεπιστήμια τής Λύκαινας Ευρώπης, κατασπαταλώντας όλόκληρες περιουσίες οί γονεΐς, φεύγοντας τό έλληνικό χρῆμα προς τά έξω. Λαμβάνοντας τό πτυχίο τους λοιπόν (οί περισσότεροι) θά τρέχουν ως δίποδοι λύκοι μέ την γλώσσα έξω = άγκομαχώντας να εφαρμόσουν (κάποιοι) τά ψέματα τους δηλαδή,

στό δύστυχο κοσμάκη, νά καταλάβουν...ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ! τά
 ἔδρανα τῆς πολιτικῆς! καί τα ὑψηλότερα ἀξιώματα τῆς
 κοινωνίας! (διευθυντές, πρόεδροι, διευθύνοντες σύμβουλοι
 = μάνατζερ τύπου οἴκου ἀνοχῆς, κλπ) ὑπηρετώντας τό
 μασονικό σύστημα τῶν ἀρχιερέων πνευματικῶν
 πατεράδων τους, **ποιῶν;** τῶν ὑψηλά ἰστάμενων
 λυκανθρώπων τους· ὑψηλά ἰστάμενων λυκανθρώπων
 τους ὅπου καί θά τούς προβιάσουν στά ὑψηλότερα
 ἐκεῖνα ἀξιώματα. Ἔτσι ὅλοι θά εἶναι χορτασμένοι ἀπό τό
 λίπος τῶν ἀφελῶν, καί χωρίς Θεό μέσα τους προβάτων,
 προβάτων ὅπου θά κατασπαράξουν, μέ οικονομικές,
 κοινωνικές, πολιτικές, καί ἐπιστημονικές χειρουργικές
 σφαγές, παρασύροντας σέ αὐτό τό μακελλειό καί
 ἀνθρώπους ὅπου σέ τίποτε δέν ἔφταιξαν, οὔτε καί
 συμμετεῖχαν πουθενά μέ δαύτους. Τό γραφειοκρατικό
 λοιπόν σύστημα τῆς λυκοπαιδείας μας ἐνεργοποιῆται ὡς
 τόν ὑπνοβάτη, σηκώνει ἐπάνω νά περπατήσῃ τόν
 λεπρόν μέσα στό λεπροκομεῖον ἐνός βάρβαρου
 πολιτισμοῦ του, καί κινῆται ὡς μία ἄρρωστη σκιά στό

χρόνο, ένα χρόνο όπου θα ρεῖς ἔχει σταματήσει για ὅλους αὐτούς τούς λεπρούς-χαμένους ὅπου ὑπηρετοῦν τό σατανικό σύστημα. Κατασκευαστικό σύστημα ἀράχνης, ἐργατόκοσμος οἱ ἀνθρωπομύγες, καί ὅπου μόλις ὀλοκληρωθεῖ ὁ κοσμικός ἰστός, θά φαγωθοῦν καί ἐκεῖνες οἱ ταλαίπωρες ἀνθρωπομύγες ἀπό τήν μεγάλη σατανική ἀράχνη, τόν ἄρχοντα τοῦ ἁμαρτωλοῦ τούτου κόσμου, τόν ἴδιο τόν Σατανά. Καί μήν νομίζουμε ὅτι τά πνευματικά δηλητήρια εὐρίσκονται μόνον μέσα στήν πολιτείαν, μέ τά μασονικά σχολειά της, ὄχι!!!, εὐρίσκονται καί μέσα στήν Ἐκκλησίαν μέσω κάποιων προδοτῶν ἐπισκόπων. Δεῖτε ἐκείνων τῶν ἐπίσκοπον λοιπόν τό βιογραφικό ὅπου ὑποστηρίζουν ἀνοιχτά τόν «ἀντιρατσιστικό» νόμον, καί θά διαπιστώσετε ὅτι ἐκεῖνοι ὅλοι ἔχουν πτυχία ἀπό τό Βατικανό !!!, ὅπως, :

ὑποτροφίες ἀπό τήν Ρωμαιοκαθολική

Ἐκκλησιά (Comite Catholique pour la collaborati-on Culturele),

Μεταπτυχιακές σπουδές στή Ρώμη (Pontificio Instituto Orientale , Pontificio Universita Gregoriana,

Σπουδές τῆς Διπλωματικῆς (καλύτερα φτηνῆς ὑποκριτικῆς) , στήν ἰταλία, ὅπως «Scuola di Paleografia Diplomatica ,

Πτυχία Archivistica» τοῦ Κράτους τοῦ Βατικανοῦ. Εἶναι γεμάτοι λοιπόν ἀπό ὑποτροφίες τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας, πολλοί ἐπίσκοποι μας (δυστυχῶς).

Συνήθως ἐκεῖνοι ἐπίσης εἶναι καί μέλη τῆς

Ἐπιτροπῆς , τοῦ Τμήματος «Πίστης καί

Τάξης» τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν (ΠΣΕ).

Καί ἐρωτοῦμε: Ἡ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ, ΔΕΝ ΝΤΡΕΠΕΤΑΙ;;;
 ΓΙΑΤΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΕΚΛΕΧΤΗΚΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ
 ΟΛΟΙ ΕΚΕΙΝΟΙ ΟΠΟΥ ΠΡΟΔΙΔΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΝ
 ΧΡΙΣΤΟ ΜΑΣ.

ΑΥΤΑ ΕΜΑΘΑΝ, ΑΥΤΑ ΚΑΝΟΥΝ = ΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑ.

Μά καλά, δέν τό καταλαβαίνει ό Αρχιεπίσκοπος μας ότι αὐτές οί σπουδές ύπονομεύουν τήν πίστη μας, καί τήν πατρίδα μας; Δέν τό ξέρετε σεβασμιώτατε Αρχιεπίσκοπε ότι όπως μία ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ εἶναι εὐλογία νά τήν ἔχει κάποιος ταπεινός μέσα στό σπίτι του, τό αντίθετο συμβαίνει μέ κάποιους ψευτοπερηφάνους ἐπισκόπους; όταν ὄχι μόνον ἔχουν μέσα στό σπίτι τους δαιμονικά κείμενα σπουδῶν, ἀλλά τά βάζουν καί μέσα στήν κεφαλήν τους, καί ἀπό ἐκεῖ καί στήν καρδιά τους, ΕΕ !! ἀπό ἐκεῖ καί πέρα τί περιμένετε νά συμβῆ σεβασμιώτατε ; περιμένετε μήπως νά συμβῆ κανένα καλό;;;

ΘΕΛΕΤΕ ΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ;

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ; ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ;

Ἀνοιξτε τά συγγραφικά ἔργα τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, καί τῶν ἄλλων Ἁγίων μας, μαζί καί τοῦ πρώην ἐπισκόπου

Φλώρινας ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ, καί βγάλτε μέσα από ἐκεῖ ΔΙΑΜΑΝΤΕΝΙΑ ΣΧΟΛΗ, διαμάντια ἐπισκόπους, καί ὄχι κοπροβουλώματα στίς κολοκύθες τῶν δαιμόνων (δηλαδή: Τά τοῦ Βατικανοῦ δαιμονικά σπουδάγματα, καί τά συναφῆ τους). Κάντε καί μία ὑποτυπώδη ἔρευνα, ἀγαπητοί ἀναγνώστες μου μέσα στήν αἴθουσα βιβλιοθήκης τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου, καί ἐκεῖ μέσα νά μήν ἐκπλαγῆτε ὅταν δεῖτε βιβλία συγγραφέων ὅπου τούς ἔχει χαρακτηρίσει ὁ μακαριστός ἐπίσκοπος Φλωρίνης ὡς μασόνους καί ἀντιχριστούς. Ὁ ἀγωνιστής Ἀρχιμανδρίτης Σάββας Ἀχιλλέως ὅπου κάποτε ὑπηρετοῦσε στόν Ἅγιο Γεώργιο Καρέας, καί ἔδινε τήν δική του ἥρωική μάχη ὅπως ἀπαλλάξει τούς δαιμονισμένους-ἀρρώστους ὅπου τούς ἐπήγαιναν ἐκεῖ οἱ συγγενεῖς τους γιά τίς εἰδικές εὐχές, εἶχε πεῖ: « Μόλις ἀνοίξουν οἱ ἀναγνώστες τά βιβλία ἐκεῖνα (μέ συγγραφεῖς ἀντιχριστούς) ΠΡΟΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΛΕΓΕΩΝΕΣ ΔΑΙΜΟΝΙΩΝ !!! (φαίνεται λοιπόν ὅτι ὁ Πατριάρχης ἐνέδωσε στίς πιέσεις τῶν δαιμόνων, ἀνοίγοντας κάποιο παρόμοιο συγγραφικό, καί ἐνέδωσε καί μέ τόν Πάπα).

Παρακάτω: ΟΙ ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: Ο ΟΥΚΟΥΜΕ-
ΝΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΑΣΚΑ (ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ
ΤΥΠΟΥ - ΑΡΧΙΜ. ΧΑΡΑΛ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ)

Τὰ λυκόπουλα

Ὁ Προσκοπισμός, ὅμως, ἔχει καὶ τὰ νήπιά του. Ἔχει τὰ μικρά, τὰ ὀνομαζόμενα λυκόπουλα. Μεγάλη ἀπορία καὶ κατάπληξι μού ἔκανε ἡ ὀνομασία αὐτή. Ἀνεζήτησα, λοιπόν, σὲ ἐγκυκλοπαίδειες καὶ λεξικά νὰ βρῶ μιὰ



Ἐξομοιώνουν, ἔστω καὶ μὲ τὸ ὄνομα, τὰ παιδιά τῶν Ἑλλήνων Ὀρθόδοξων Χριστιανῶν μὲ τὰ νεογνά τῶν λύκων. Τὸ ἀνωτέρω σχέδιο τὸ συναντοῦμε σὲ Προσκοπικὸ περιοδικό.

ἐξήγησι. Ἐρευνώντας στὴν λέξι «λυκόπουλο» εἶδα ὅτι τοῦτο σημαίνει τὸ μικρό, τὸ νεογνὸ τοῦ λύκου. Τί σχέσι ἔχουν, σκέφθηκα, τὰ ἀθώα παιδάκια μὲ τὰ νεογνά τοῦ ἄγριου καὶ αἰμοδιψοῦς ζώου;

Συνεχίζοντας τὴν ἔρευνα, εἶδα μὲ ἐκπληξι, στὴν λέξι «λυκιδεὺς» (ποὺ σημαίνει ἐπίσης λυκόπουλο), ὅτι τὴν ὀνο-

μασία αὐτὴ τὴν χρησιμοποιεῖ καὶ ἡ Μασωνία γιὰ τ' ἀνήλικα τέκνα τῶν Μασόνων, ὅταν μὲ εἰδικὴ τελετὴ, τίθενται «ὕπὸ τὴν πνευματικὴν προστασίαν τῆς Στοᾶς».

Καὶ ἰδοὺ τί γράφει ἡ ἐγκυκλοπαιδεῖα:

Καλεῖται λυκιδεὺς (Σ.Σ. δηλαδὴ λυκόπουλο) ὁ ἀνήλικος υἱὸς Τέκτονος, ὁ τεθεὶς — δι' εἰδικῆς ἐπιβλητικῆς τελετῆς, καθ' ἣν ἐπιτρέπεται νὰ παρίστανται καὶ ἀμύητοι — ὑπὸ τὴν πνευματικὴν προστασίαν τῆς Στοᾶς, εἰς τὴν ὁποῖαν συνήθως ἀνήκει ὁ πατήρ του. Ἡ λέξις λυκιδεὺς, σημαίνει τὸν υἱὸν τοῦ φέροντος τὸ φῶς, τοῦ πεφωτισμένου, τοῦ ἰδόντος τὸ φῶς τῆς μυσήσεως. Διότι ὁ λύκος παρὰ τοῖς ἀρχαίοις Αἰγυπτίοις ἦτο τὸ ἔμβλημα τοῦ μεγάλου Θεοῦ Ρᾶ, Θεοῦ τοῦ ἡλίου, καὶ τοῦ φωτός. Ἡ ρίζα λὺκ εἶναι ἡ αὐτὴ τῶν λέξεων λύκη, λυκαυγές, Ἐωσφόρος Σατανᾶς, Λύκειος (Ἀπόλλων), Lux, Lucifer». (Ἐγκυκλ. Λεξικὸν Ἡλίου, Τόμος 12ος, σελ. 623).

Λυκόπουλα, λοιπόν, ὀνομάζει τὰ παιδιὰ καὶ ὁ Προσκοπισμὸς καὶ ἡ Μασωνία. Εἶναι αὐτὸ ἀπλῆ σύμπτωσις ἢ ἀποτελεσμα συγγενείας καὶ συνεργασίας Προσκοπισμοῦ καὶ Μασωνίας;

Καὶ τίθεται τὸ ἐρώτημα: Ποιὸς ἐπέτρεψε, ποιὸς ἔβαλε τὴν ὑπογραφή του νὰ ὀνομασθῶν τ' ἀγνὰ κι' ἀθῶα Ἑλληνόπουλα, τὰ παιδιὰ τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν λυκόπουλα;

Λύκοι, δηλαδὴ, αἰμοβόρα ζῶα εἶναι οἱ γονεῖς τους, ποὺ τὰ γέννησαν ἢ Ἑλληνες Χριστιανοί; Ὡστε δὲν εἶναι τοῦ Θεοῦ τὰ παιδιὰ καὶ εἶναι γεννήματα αἰμοβόρων ζώων;

Ἄς ξυπνήσωμε καὶ σὰν Κράτος, καὶ σὰν Ἐκκλησία καὶ σὰν οἰκογένεια, διότι βυσσοδομοῦν ὕπουλα οἱ ἐχθροὶ τῆς πίστεως καὶ τῆς φυλῆς μας.

