

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΕΜΒΕΙ ΈΝΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ; ΝΑΙ ! ΤΟΝ ΕΧΟΥΜΕ!!!

25 Ιανουαρίου 2015, Κυριακή μεσημέρι, ήμέρα ὅπου ψηφίζαμε γιά το ποιά πολιτική παράταξη θά κυβερνήσει την πατρίδα μας. Συνέχιζα τότες νά είμαι ἀναποφάσιστος γιά νά μήν κάνω το θλιβερό όλισθημα τῆς λάθους ψήφου, καί σαφώς το ἔμμεσο ἀμάρτημα συνενοχῆς (ὅπου θά μου ἀναλογοῦσε ώς συνυπευθυνότητα καί βάρος στή συνείδηση) καί παραδώσω την ψῆφο μου σέ λάθος χέρια. Σκεφτόμουν τα λόγια τοῦ Άγιου Παϊσίου (τόν γνωστό καί πολύ ἀγαπητό γιά τόν λαό μας ἀγιορείτη γέροντα). “**ΨΗΦΙΣΤΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ**” (ἔλεγε). Ἐπίσης σκεφτόμουν συνάμα καί τα λόγια τοῦ μακαριστοῦ μητροπολίτη Φλώρινας Αὐγουστίνου Καντιώτη, ὅπου καί αὐτός ἔλεγε τα ἴδια. Ὁμως, πολλοί ύποψήφιοι βγαίνουν στά ΜΜΕ καί λένε ὅτι εἶναι χριστιανοί ὁρθόδοξοι, μάλιστα μερικοί ὁρθόδοξοι χριστιανοί ὅπου ἐρώτησα πίστευαν ὅτι ύποψήφιοι βουλευτές μέσα στό κυβερνῶν κόμμα (Νέα δημοκρατία) εἶναι... χριστιανοί ὁρθόδοξοι, καί μάλιστα εἶχαν καί κυβερνητικά πόστα στό παρελθόν. Άλλα πᾶς γίνεται νά εἶναι ἐκεῖνοι στά ἀλήθεια χριστιανοί ὁρθόδοξοι; ὅταν δέν ἔχουν πάρει δυναμική θέση (στό παρελθόν) γιά πάρα πολλά ἀντιχριστιανικά νομοθετήματα; **ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ; ΝΑ ΟΝΟΜΑΖΩΝΤΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ**; ὅταν δέν ἀντιδροῦσαν καί δεν ἀντιδροῦν ἀκόμα (πλην μερικῶν- ὅπου τά ἐνθυμοῦνται **ΜΟΝΟΝ** στίς ἐκλογές!!!) γιά δεκάδες ἀντιχριστιανικά ἥθη καί ἔθιμα, νέες ἀμαρτωλές κοινωνικές συνήθειες; καί νέα καί παλαιότερα ἀμαρτωλά κεκτημένα καί θέσεις (ἀπό ἀπλά ἀντιχριστιανικά ἔως βαρύτατα σατανικά) ὅπου δηλητηριάζουν την κοινωνία μας; .

Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ ΕΛΕΓΕ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΝΟΧΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΝΑ ΠΑΝΕ ΕΞΟΡΙΑ. ΟΧΙ ΛΟΙΠΟΝ ! (σκέφτηκα) ἀποκλείονται ὅλοι ἐκεῖνοι , καί ιδίως στά κυβερνῶντα κόμματα τίς τελευταῖς δεκαετίες .

Ἀποκλείονται καί ἐκεῖνοι ὅπου ἦταν βουλευτές σέ ἄλλα κόμματα ὅπου δέν κυβέρνησαν μέν, ἀλλά ως βουλευτές ΔΕΝ ἀκούσαμε νά ύπερασπίζονται ὁρθόδοξες χριστιανικές θέσεις. Ἀποκλείονται ἐπίσης καί ὅλοι ὅσοι συνάψαν σχέσεις ἐγκάρδια φιλικές, καί ιδίως ως μέλη μέ αντιχριστιανικές λέσχες (ἐσωτερικοῦ καί ἔξωτερικοῦ). Βεβαίως ἡ δημόσια μετάνοια ἀπό δημόσια πρόσωπα θά ἦταν ὑπό ἐξακρίβωση περὶ τῆς ἀλήθειας ἀπό τον λαό, καί βεβαίως αὐτό θά φαινόταν στήν πράξη, πράγμα ὅπου οὔτε κατά διάνοια το σκεφτήκαν οἱ πολιτικοί ύποψήφιοι, καὶ φυσικά καὶ δέν το εἴδαμε ως ψηφοφόροι (λαός) νά συμβαίνει στην πράξη.

Ἐκεῖ λοιπόν ὅπου εύρισκόμουν σέ ἀδιέξοδο, ἐρεύνησα μέσα ἀπό πολλά τηλεφωνήματα ὅτι ύπάρχει ἔνας ὁρθόδοξος χριστιανός, καί «κατέβαινε» μέ μία πολιτική παράταξη ("'ανεξάρτητοι ἔλληνες"), λεγόταν Σακκάς, καί ἦταν πρώην εἰσαγγελέας. Δέν ἡμούν, καί δέν είμαι (διευκρινίζω) μέ την πολιτική παράταξη " ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ", ἀλλά ψήφισα θαρρῶ ὁρθόδοξο χριστιανό , ως πρόσωπο, καί ὅχι παράταξη, κατά συνείδηση μετά ἀπό ἀρκετή ἐπεξεργασία συλλογισμῶν, πληροφοριῶν, καί ἀρχῶν χριστιανικῶν περὶ προσώπων χωρίς βεβαρημένο ἡ ἀδρανή παρελθόν. Ο συλλογισμός ἦταν καί είναι νά ύπάρχει ἔνας ἄνθρωπος ὅπου πιστεύει στό Θεό, καί τον ύπηρετεῖ, νά μετανοεῖ ταπεινά (έάν ἔχει κάπου ύποπέσει σέ σφάλματα) καί ὅπου θά μπορεῖ νά ἐπέμβει καί νά διορθώσει κακές καταστάσεις στήν πράξη καί ὅχι στά λόγια. Ἀπό την ίστορία μαθαίνουμε λοιπόν ὅτι καί πολλοί ἄγιοι τῆς Ἔκκλησίας μας ύπηρετοῦσαν στρατεύματα ὅπου ἡ κεφαλή (στρατιωτική ἔξουσία) δέν εἶχε σχέση (ἢ εἶχε πολύ

μικρή σχέση) μέ τον ἀληθινό Θεό, καί ὅμως ἐκεῖνοι (οἱ στρατιωτικοί) ΑΓΙΑΣΑΝ!!! Διότι μέσα ἀπό τήν θέση τους ἐργάζονταν γιά το δίκαιο τοῦ Θεοῦ, την ὁμολογία τους γιά την ἀληθινή πίστη καί τόν Θεό, καί το καταπληκτικό εἶναι ὅτι ὁ Θεός δέν τους ἀποχαρακτήρισε ἀπό το πρώην στρατιωτικό ἀξιωμα τους!!! ὅταν ἔφυγαν (ώς ἄνθρωποι θνητοί) ἀπό την ζωή, καί το ἀντιλαμβανόμεθα σήμερα νά βοηθοῦν τό στρατό μας, καί ἄλλες δραστήριες ἀποστολές ὅπου ύπερισχύει το στρατιωτικό πνεῦμα δράσης, ἔχοντας αὐτήν ἀκριβῶς την ἰκανότητα, ὅπως την ἐπίγεια δραστηριότητα τους ὅταν ζοῦσαν ώς ἄνθρωποι στόν κόσμο (βλέπε: ὁ ἄγιος Λουκᾶς, ἡταν ίατρός, καί σήμερα ὅταν ἐπικαλοῦνται κάποιοι τον Ἅγιο Νεκτάριο, ἐκεῖνος πολλές φορές φέρνει καί κάποιο ίατρό ἄγιο μαζί του γιά νά ἀντιμετωπίσουν ὅλοι μαζί τήν θεραπείαν).

Ἄγιοι λοιπόν, ὅπου ἐδήλωσαν δημοσίως την πίστη τους γιά τον ἀληθινό Θεό, ἐβοήθησαν ὅσους μποροῦσαν μέσα ἀπό την θέση τους την ἰσχυρή, καί δέν δείλιασαν (τέλος) νά ἐγκαταλείψουν την ἐξουσία ὅπου ἀνῆκαν, ὅταν ἐκείνη (ἡ ἐξουσία) δέν μετανοοῦσε, καί αὐτό το τελευταῖο ἡταν καί εἶναι καί σήμερον ἡ μεγαλύτερη προϋπόθεση ὅπου χαρακτηρίζουν τους ἀνθρώπους τοῦ Θεοῦ. Το ἕδιο συμβαίνει καί μέ πολλές ἄλλες κοινωνικές δραστηριότητες στή ζωή. Βλέπουμε, ἐπί παραδείγματι, μέσα σέ κάποιο ἐπάγγελμα ἀνθρώπους τοῦ Θεοῦ. Εύρισκονται ἐκεῖ κάποτε (ἐκ πρόνοιας τοῦ Θεοῦ) ὅπως βοηθήσουν τους συνανθρώπους τους καί βοηθηθοῦν οἱ ἴδιοι (κερδίζοντας την ψυχή τους στόν Παράδεισο). Χρειάζεται ὅμως διάκριση σωστή γιά νά καταλάβουμε την ἀποστολή τους.

Παράδειγμα ποῶτο : Στόν πολιτικό σχηματισμό (πολιτική παράταξη, κόμμα, κλπ) δέν μπορεῖ νά παραμένουν δίχως ὀφθαλμοφανεῖς ἀγῶνες, καί πολύ περισσότερο νά συνεργοῦν (ώς βουλευτές, ὑπουργοί, κλπ) μένοντας στήν πολιτική παράταξη γιά νά ἐξασκοῦν τα καθήκοντα

τους ώς το κατ'έξοχήν ἐπάγγελμα τους. Δέν εἶναι ἐπάγγελμα ἡ πολιτική, ἀλλά λειτούργημα, καί έάν ή παράταξη εἶναι ἀδιόρθωτα ἀμαρτωλή καί συνεργάτης μέ την ἀμαρτία ὁ πολιτικός ὄφείλει νά την ἐγκαταλείψει ἀφοῦ δώσει τους ἀγῶνες του, καί προειδοποιήσει ΟΤΙ ΘΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΕΙ Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. Όφείλουν λοιπόν οί πολιτικοί νά φύγουν ἀπό αὐτήν την πολιτική παράταξη ἔάν δέν ὑπάρχει ἐλπίδα νά ἀλλάξει τον ἀμαρτωλό δρόμο ἡ ἔξουσία τους. Νά φύγουν, καί νά ἐνωθοῦν ώς ἀνεξάρτητοι βουλευτές ὁρθόδοξοι χριστιανοί, σχηματίζοντας το δικό τους κίνημα (βλέπε: ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ, ὅπου ὁ Χριστός καί Θεός μας διαμήνυσε: « ὅπου δύο ἡ τρεῖς ὅπου αἰτήσθε (κάτι καλό) ἐκεῖ θά εύρισκομαι καί ΕΓΩ ΜΑΖΙ ΣΑΣ !!!!!!») .

Παράδειγμα δεύτερο: Στό ἐπάγγελμα του ὁ χριστιανός ὁρθόδοξος γιά το βιοπορισμό του. Άντιθέτως, το ἐπάγγελμα του δέν εἶναι σωστό νά το ἐγκαταλείψει ὁ ὁρθόδοξος χριστιανός, ἐπικαλούμενος ὅτι το ἀφεντικό του εἶναι ἀμαρτωλός, ἡ οί συνάδελφοι του εἶναι ὅλοι ἀμαρτωλοί (μένοντας ἐκεῖνος στήν ἀνεργίᾳ)· προϋπόθεση ὅμως εἶναι το ἐπάγγελμα του νά εἶναι νόμιμο ἐν Θεῷ (δηλαδή, νά μήν ἔχει σχέση μέ φιλήδονες ἀπολαύσεις, ὅπως καμπαρέ, ψυχοκτόνες ἀσχολίες, ὅπως χαρτοπαιίγνια, κλπ). Έδω ἵσως ρωτήσει κάποιος, ἐγώ κύριε συγγραφέα ἐργάζομαι στό καζίνο, καί ή πολιτεία το ἔχει νομιμοποιήσει, τί νά κάνω; Ἀπάντηση: Μπορεῖ νά το ἔχει νομιμοποιήσει ἡ πολιτεία, ἀλλά ὁ Θεός ΔΕΝ το ἔχει νομιμοποιήσει. Στά μάτια του Θεοῦ εἶναι ἀντροὶ ἀκολασίας, στέκι δαιμόνων, καί ἐστία ὅπου καταστρέφονται οἰκογένειες, δυστυχοῦν καί αὐτοκτονοῦν ἀνθρώποι, κλπ. Προσευχήσου λοιπόν ἐργαζόμενε τοῦ καζίνο στό Θεό γιά

νά σέ ἀξιώσει γιά ἄλλη ἐργασία (ἀφοῦ δέν το γνώριζες) , καί μέχρι νά σοῦ δοθεῖ αὐτή ἡ δεύτερη ἐπαγγελματική εὐκαιρία νά ἀποτρέπεις ὅσους μπορεῖς (συμβουλευτικά) νά ἔρχονται μέσα εἰς αὐτό, μή ἔξετάζοντας τον κίνδυνο ἀπόλυτης σου ἀπό το διευθυντήριο στό καζίνο (κάτι ὅπου θά ἦταν εὐχῆς ἔργον ἐάν συνέβαινε, χωρίς τη δική σου ἀμεση πρωτοβουλία ἀποχώρησης). Δέν εἶναι σωστό λοιπόν ἐνα νόμιμο ἐν Θεῷ ἐπαγγελμα νά το ἐγκαταλείψει ὁ ὁρθόδοξος χριστιανός μένοντας στήν ἀνεργία, διότι ἡ ἀποστολή του (κατά την Πρόνοια Τοῦ Θεοῦ) εἶναι νά μείνει ἐκεῖ (στό πόστο του) καί νά βοηθήσει ὅσους συναδέλφους του μπορεῖ. Δηλαδή μέ τον καλό καί συνετό λόγο του, μέ το καλό παράδειγμα του, μέ την καλή συμβουλή του, μέ ὅτι δύναται γενικά, ἀλλά νά εἶναι πρός το καλό τοῦ συναδέλφου του. Το τί εἶναι καλό γιά το συνάνθρωπο του ἃς το ἔξετάσει μαζί μέ τον καλό πνευματικό του (ἱερέα).

Σήμερα βλέπουμε φιλότιμους ἄνδρες (μέσα ἀπό τη νέα μας κυβέρνηση) νά προσπαθοῦν νά ἀπαλλάξουν τον λαό μας ἀπό την ἄδικη καί ἀμαρτωλή τρόϊκα . Αμαρτωλή χίλιες φορές διότι δανείζουν μέ ἀβάσταχτους τόκους ἐνα λαό (τόν λαό μας) ὅπου ἀδυνατεῖ νά ξεπληρώσει το χρέος τῶν προηγούμενων κυβερνήσεων.

Η τοκογλυφία κατά τῶν ἔχοντα ἀνάγκη, μήν μπορώντας νά ἔξιφλήσουν το χρέος, ἐπιφέρουν ἀλυσιδωτά καταστροφικά δεινά γιά τους δανειζόμενους , καί σύμφωνα μέ τους ἀγίους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, **ΕΙΝΑΙ ΒΑΡΥΤΑΤΗ ΑΜΑΡΤΙΑ.**

ΠΡΟΣ ΤΟΝ κον Σακκά (πρώην είσαγγελέα) & τον ἀρχηγό τῆς πολιτικῆς παράταξης του (κον Καμένο) ὅπου είναι καὶ ὑπουργός τῆς ἔθνικῆς ἀμυνας μας.

Κύριε Σακκά, κύριε είσαγγελέα (πρώην), ή παράταξη ὅπου βρεθήκατε (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ) φαίνεται ὅτι κατά Πρόνοια τοῦ Θεοῦ διαδραματίζει ἐνα κυβερνητικό ρόλο, μία κυβερνητική συμμετοχή, μία κυβερνητική ἀποστολή. Ζήτησε λοιπόν κατεπειγόντως ἀπό τον πολιτικό ἀρχηγό τῆς παρατάξεως σου νά ἀγωνισθείς γιά την ἰερή ἀποστολή σου. Καί ἡ ἰερή ἀποστολή σου τώρα είναι ὅπως δώσεις την ἐπιστημονική ἀναφορά σου, εἰσήγηση σου, καί μελέτη σου στόν τομέα τῆς δικαιοσύνης ὅπου ὑπηρέτησες στό παρελθόν (ώς είσαγγελέας). Νά καταγγέλλεις την ἀμαρτωλή τοκογλυφίαν τῶν τραπεζῶν πρῶτα- πρῶτα στή χώραν μας, καί ἔπειτα νά διεκδικήσεις νά γίνει νόμος τοῦ κράτους. Ἡ ἀμαρτία ὅπου διαπράττουν οἱ Εὐρωπαῖοι «φίλοι» μας διαπράττεται πρῶτα στή χώρα μας μέσω τῶν τραπεζῶν μας. Ἡ ἀμαρτία τῶν εὐρωπαίων δανειστῶν μας, καί ἄλλων κρυφῶν καί φανερῶν ἐστιῶν παγκοσμιοποίησης είναι ἡ τοκογλυφία, ἡ πλεονεξία, ἡ ἀστοργία, καί ἐάν το ἐρευνήσετε περαιτέρω δέν ἀποκλείεται ἐνδεχομένως νά βρεθῆτε πρό ἐκπλήξεως, διότι μήτηρ πᾶσα κακῶν είναι ἡ ἀργία =: ἡ ἀνευ ἀντικρίσματος ἐργασίας κοπῆς χοημάτων (στήν προκειμένη ἐδῶ περίπτωση), καί ὅπου «ξεπλένονται» τα δανειζομένα χοήματα τα ἀδούλευτα (πάρα πολύ πιθανόν) μέσα ἀπό τη δουλείαν τῶν σύγχρονων εἰλώτων Έλλήνων, δηλαδή τοῦ λαοῦ μας. Καί γιατί νά μήν το κάνουν; ἐκεῖνοι ὅπου ξεπέφτουν στό ἀμάρτημα τῆς ἐγκληματικῆς πονηρῆς καὶ ἐκβιαστικῆς τοκογλυφίας εὔκολα μπορεῖ νά ἐκπέσουν καί στό

άμαρτημα τῆς ἐγκληματικῆς πονηροῖς ἀργίας (δηλαδή νόμισμα χωρίς αντίκρισμα ἐργασίας), ἐκεῖνοι ἄλλωστε ἔχουν το δικαίωμα καὶ τον
ἔλεγχο ἐκτύπωσης στά νομισματοκοπεῖα τῆς Εὐρώπης. Θέλουμε
τράπεζες ἐν Θεῶ; ἃς γίνουν ἐκεῖνες φύλακες τοῦ ἰδρώτα τοῦ λαοῦ μας
γιά το λαό μας καὶ ἀπό το λαό μας (Λαϊκές τράπεζες) ὅπου ἐπενδύεται
(το χρῆμα τῶν ἐργαζομένων, καὶ το ἀποταμιευτικό πλεόνασμα τοῦ
κράτους μας) κατά το ὁρθόδοξο οἰκονομικό πρότυπο τοῦ καλοῦ
σπιρτού (στήν Αγίαν Γραφή). Πολλαπλασιάστε ἐπίσης τὸν γόνο (γιά
τα θαλάσσια εἶδη), καὶ το σπόρο (γιά την γῆ), καὶ ἐρευνήστε τα
οἰκονομικά διδακτικά νοήματα μέσα ἀπό το θαῦμα τοῦ Ἰησοῦ μας
καὶ Θεοῦ μας μέ τον πολλαπλασιασμό τῶν ἀρτῶν καὶ των ἵχθυων.
Σήμερα ίσχύει ἡ τοκογλυφία, καὶ ἐπενδύεται ἀπό τίς τράπεζες ὁ
ἱδρώτας τοῦ λαοῦ μας στά χρηματοπιστωτικά ἰδρύματα, χρηματι-
στήρια, καὶ ἄλλες ἀνορθόδοξες οἰκονομικές στρατηγικές. Θέλουμε
ἔσοδα ὅπου θά πηγαίνουν στά κρατικά ταμεῖα μας; ἃς καθιερώσουμε
τα ΔΗΜΟΤΙΚΑ & ΚΡΑΤΙΚΑ ἡ ΛΑΪΚΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ, καὶ ΟΧΙ τα
κέρδη νά καταλήγουν στίς τσέπες τῶν ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ, τῶν
πρακτόρων τους, καὶ τῶν λιγοστῶν κεφαλαιούχων ὅπου εἰσάγουμε
πρώτων εἰδῶν ἀγαθά, κάτι ὅπου είναι ἀνεπίτρεπτο. Ἐπίσης, ὁ
ύπουργός οἰκονομικῶν μας, ἃς ἐργασθεῖ ὡς δούρειος ἵππος μέσα ἀπό
την οἰκονομική πολιτεία = οἰκονομική ἐπιστήμη ὅπου σπούδασε.
Ἐάν πολεμήσει μέ αὐτήν (οἰκονομική ἐπιστήμη) θά χάσει καὶ αὐτός καὶ
ὁ λαός μας. Διότι αὐτή ἔχει μέσα της πνευματικά δηλητήρια καὶ θά
τον «φέρει σβούρα» στά δικά τους συμφέροντα (ἐκείνων ὅπου την
ἐπινόησαν). Ἀφοῦ εἰσῆλθε μέσα της λοιπόν (οἰκονομική ἐπιστήμη, καὶ
την κατέχει πλήρως) ἃς ἀνοίξει τίς πύλες της, γιά νά εἰσέλθουν ὅπως οἱ

ἀρχαῖοι πρόγονοι μας ἔλληνες μέσα στήν Τροία=Τροϊκά καί την καθυποτάξουν στό ἀθάνατο ἔλληνικό πνεῦμα.

2) ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΜΥΝΑΣ κον Καμένο.

Ἐνημέρωσε την Εύρωπη ἀγαπητέ ύπουργέ ὅτι τα ἔξοπλιστικά ἔξοδα τοῦ στρατοῦ μας ὅπου συσσωρευτῆκαν στήν πλειοψηφίαν ὡς τα «δανεικά» ὅπου πήραμε γιά τη χώρα μας ΕΙΝΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΟΠΟΥ ΔΙΑΦΥΛΑΞΑΜΕ. ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΑΦΥΛΑΞΑΜΕ ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΛΩΘΕΙ Η ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΑΝΑΤΙΣΜΟ ΑΛΛΟΘΡΗΣΚΩΝ. Ἐρώτηση: ΕΔΩ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ Η ΕΥΡΩΠΗ ΩΣ ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ;;;;;; Καί ὅμως , ἀντί αὐτοῦ ἡ Εύρωπη ἔκαμε κέντρο διερχομένων τήν χώρα μας , καί φυλακή συγχρόνως ἀνθρωπίνων ψυχῶν (βλέπε; Εύρωπαϊκό νόμο: ΔΟΥΤΣΙΛΙΝΟ νούμερο 2,) στοιβάζοντας το ἀλλοδαπό στοιχεῖο καί τελικά μόνιμων θαμώνων γιά κάθε παράνομο λαθρομετανάστη. Καί γι' αὐτό το τελευταῖο θά πρέπει μέ δικαστική ἀπόφαση (ἀνέλαβε ΕΔΩ κε Σακκά) νά πληρώσει ἡ Εύρωπη ὡς ἡθική αὐτουργός γιά ὅτι κακό ἔχει συμβεῖ μέ την εἰσαγόμενη ἐγκληματικότητα στή χώρα μας. Ἐάν τα ὑπολογίσουμε ὅλα ἐκεῖνα τα δεινά θά μᾶς χρωστᾶνε καί ἀπό πάνω, καί ὅχι νά χρωστᾶμε.

Ίδού λοιπόν γιατί κινδυνεύει να μην μπορέσει οὕτε ἡ παροῦσα κυβέρνηση νά ἐλευθερώσει τον ἔλληνικό λαό ἀπό τη δουλεία ὅπου ἐπιβάλει ἡ τροϊκά, το ΔΝΤ καί το διεθνές κεφάλαιο τῶν ὄλιγων. Διότι ἡ μεταναστευτική πολιτική της συγκλίνει μέ ἐκείνη τῶν δυνάστεων μας, διότι ἡ τοκογλυφία ἐπικρατεῖ στό ἔδαφος μας, καί ἄλλα πολλά.

Θά σᾶς συνιστοῦσα λοιπόν τέλος κύριε ἐκάστοτε πρωθυπουργέ τῆς Ελλάδος (καί δέν ἀπευθύνομαι μόνον στόν παρόντα πρωθυπουργό, ἀλλά σέ ὅλους ὅσους ἔχουν διατελέσει πρωθυπουργοί στή χώρα τα τελευταία 40 χρόνια, φυσικά ὅσοι ἀκόμα ζοῦνε,) νά ἐπισκεφτῆτε καμμιά φορά τους ἀρρώστους (δαιμονισμένους) στήν Κεφαλλονιά, ὅπου προστρέχουν ἐκεῖ μαζί μέ τούς συγγενεῖς τους για νά τούς θεραπεύσει ὁ ἄγιος Γεράσιμος. Ξέρετε πῶς λοιπόν ἔγιναν καλά οἱ ἀρρώστοι; "Οταν καί ὁ τελευταῖος στενός συγγενεῖς τους μετανόησε καί ἐξομολογήθηκε. Πλησιάσουν οἱ ἀπόκριες λοιπόν καί ἐμεῖς τρέχουμε καί ντυνόμαστε καρναβαλίστικα σάν τους δαιμονισμένους, χορεύοντας τους χορούς τῆς «φωτιᾶς», καί τῆς «βροχῆς» (βλέπε: ἴνδιάνους). Η Ἀρτα, καί ἄλλες περιοχές τῆς χώρας μας εἴδαμε (σήμερα 1 Φεβρουαρίου 2015) ὅτι πληγώθηκαν θανάσιμα.



Πολλοί θεωροῦν ότι όλα είναι θεομηνίες, θά διαφωνήσω (βλέπε: πᾶς ἀποκαλοῦν οἱ ἄγιοι πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας τον ἐπικυρίαρχο τῶν ἀνέμων, κλπ, δηλαδή το διάβολο). ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ λοιπόν ΟΛΑ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ, μέ την ἐννοια ότι τα κάμει ό Θεός, ἀλλά πολλά κακά προέρχονται ἐκ τῆς κακίας τῶν δαιμόνων, ὅπου μισοῦν θανάσιμα το πλάσμα ὅπου δημιούργησε ό Θεός, δηλαδή τὸν ἀνθρωπο. Άπλα λοιπόν φεύγει ἡ προστασία τοῦ Θεοῦ ἀπό πάνω μας (γιά παιδαγωγικό σκοπό) . Ὁ γέροντας Παΐσιος , καί σημερινός ἄγιος, ἔλεγε ότι ό πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος θά πρέπει νά είναι καλύτερα ἄγιος, (ἢ προσπαθῶν ἄγιος, ὅπως το ἐννοοῦμε τουλάχιστον). Λαός καί ἔξουσία νά ἔχουμε γιά σύμμαχο τον Θεό, γιατί ΕΚΕΙΝΟΣ μόνο μπορεῖ νά μᾶς βοηθήσει. Ἐχουμε γιά ἀντιπάλους ὅλους ἐκείνους ὅπου οἱ πρόγονοι τους κατέστρεψαν το Βυζάντιο (ἢ πληροφορία αὐτή είναι ἀπό τον ἄγιο Παΐσιο) καί ὀφείλουμε νά κρατηθοῦμε μέ δόντια καί μέ νύχια στήν ὁρθόδοξη πίστη μας.

Περιμένουμε λοιπόν. Ὁ Θεός εἴθε νά είναι μαζί σας ἀγωνιστές τῆς νέας μας κυβέρνησης, το ἴδιο καί μέ τό λαό μας. Σᾶς ἀγαπᾶμε γιατί ἔχετε πολύ φιλότιμο, εἰσθε ταπεινοί, καί πρέπει νά εύχόμαστε , καί νά προσευχόμαστε νά πετύχουμε ὅλοι μαζί (λαός καί ἔξουσία).

Προϋπόθεση; ΝΑ ΜΕΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ (γιά τα ὅποια λάθη μας πρός την ὁρθόδοξη πίστη μας, καί την ἀποστολή μας ώς Ἑλληνες, διότι είμεθα οἱ διδάσκαλοι τῆς ἀνθρωπότητας , βλέπε: ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ τί εἶπε γιά τη φιλοσοφία τῶν Ἑλλήνων, καί ποιος ὁ προορισμός μας ἐδῶ στή γῆ) . **ΝΑ ΜΕΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ,** (καί φυσικά καί ό γράφων),

**ΚΑΙ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΝΑ ΤΟΝ ΚΑΛΕΣΟΥΜΕ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ ΝΑ ΜΑΣ
ΒΟΗΘΗΣΕΙ. Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΔΙΚΙΑ ΜΑΣ.**

**ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ, ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΕΘΑ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΗΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ.
ΓΙΑΤΙ ΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ Ο ΘΕΟΣ, ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ
ΑΓΙΟΥΣ. ΤΙΠΟΤΕ ΚΑΛΟ ΔΕΝ ΚΑΤΑΦΕΡΝΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΟΝΟΣ
ΤΟΥ. ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΛΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΘΕΟ. Η ΕΝΔΟΞΗ ΗΡΩΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΠΟΤΕ ΉΤΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΤΟΥ ΕΚ ΘΕΟΥ ΒΟΗΘΕΙΑ. ΤΟ ΙΔΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ ΚΑΙ
ΣΗΜΕΡΑ!**

**ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΛΑ ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΕΚ ΤΟΥ
ΘΕΟΥ. ΘΑΥΜΑΣΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΑΔΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ. ΘΑΥΜΑΣΑ !!! ΤΟ ΕΥΦΥΕΣ ΠΝΕΥΜΑ
ΤΟΥΣ, ΤΟ ΦΙΛΟΤΙΜΟ ΤΟΥΣ. ΣΤΕΝΑΧΩΡΟΥΜΕ ΟΜΩΣ ΠΟΛΥ, ΓΙΑΤΙ
ΠΑΝΕ ΟΙ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥΝ.**

**ΠΑΙΔΙΑ ! ΚΡΑΤΗΘΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ ΜΑΣ!!! ΚΡΑΤΗΘΕΤΕ ! ΚΑΙ
ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ!!!**
