

ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

**ΝΕΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ**

ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΝΕΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ



***ΥΠ ΟΨΙΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΟΣΩΝ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ
ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΜΑΣ.***

Τά παρακάτω λόγια του γέροντα αγίου πού θά διαβάσετε, θεωρώ (άποψη μου είναι) ὅτι ἔχει καί σχέση μέ τό φυσικό πολλαπλασιαστικό τραπεζικό σύστημα πού ἀρνηθήκαμε (τό σπόρον, γόνον, ῥόν)· καί στήν θέση του βάλαμε καί υιοθετήσαμε, χωρίς διαμαρτυρίαν: τό τεχνητό καί ἀντιχριστιανικό, δηλαδή, τό χρυσόν, τήν λατρείαν τῶν χαρτονομισμάτων καί τοῦ πλαστικοῦ (κάρτες) χρήματος, οἱ διάφορες ἀκολασίες ὡς ἐπιχειρήσεις, τό ξεπούλημα τῆς ἐθνικῆς περιουσίας μας σέ παγκοσμιοποιητές, καί ὁ πολλαπλασιασμός ὅλων αὐτῶν μέ τά γνωστά χρηματοπιστωτικά συστήματα= ἀντιχριστιανικά τερτίπια. Ἐάν ἀνατρέξουμε ἐπίσης ἱστορικά, θά διαπιστώσουμε ὅτι καί ὁ αὐτοκράτορας τοῦ Βυζαντίου, ὁ ἅγιος Ἰωάννης Βατάτζης, ἐθεμελίωσε τήν ἑλληνική ἐθνική οἰκονομία στηριζόμενος σέ αὐτά τά τρία βασικά οἰκονομικά ἀγαθά καί παράγωγα του (τόν σπόρον, γόνον, ῥόν) ἀναπτυσσόμεθα σέ ἐθνικό ἔδαφος, μέσω εὐσυνείδητης καταναλωτικῆς, ἀλλά καί ὀρθόδοξης ἐθνικῆς παιδείας.

ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ :

- 1) «Μεγαλύτερη χάρη ἔχει ἓνα μικρό λουλούδι τοῦ Θεοῦ, παρά ἓνας σωρός χάρτινα ψεύτικα λουλούδια· ὅπως διαφέρει καί τό Ἄυλον ἀπό τό ναῦλον (τεχνικό διαφανές).»
- 2) «Ὅπως ἔχω καταλάβει, γιά νά συνδεθῆ κανείς μέ τόν Θεό, θά πρέπει νά λυθῆ ἀπό τόν κόσμον καί νά ἀγαπήσῃ τήν ἄσκησιν, γιά τόν Θεόν (φυσικά ἐάν ἀσκεῖται μέ ταπείνωση)».

3) «Μήν περιμένουμε νά βλαστήση τό Θεῖο μέσα μας, ἐάν δέν πεθάνη πρῶτα τό ἀνθρώπινο· δηλαδή νά ἀναποδογυριστῇ τό κοσμικό πράσινο μέ τό πνευματικό ὄργανο, καί νά πέση ὁ σπόρος τοῦ σιταριοῦ, γιά νά φέρη τό πραγματικό πράσινο, πού φέρνει καί ἄφθονο καρπό.»

4) «Στήν ἐποχή μας πλήθυναν δυστυχῶς τά λόγια καί τά βιβλία, καί λιγόστεψαν τά βιώματα, διότι ἐπηρεάστηκαν οἱ ἄνθρωποι πάλι ἀπό τό κοσμικό πνεῦμα, πού ἐπιδιώκει ὅλο τίς εὐκολίες καί ἀποφεύγει τό σωματικό κόπο. Θαυμάζουμε μόνον τούς Ἁγίους Ἀθλητάς τῆς Ἐκκλησίας μας, χωρίς νά καταλαβαίνουμε τό πόσο κοπίασαν, διότι κοπιάσαμε, γιά νά μπορέσουμε νά καταλάβουμε τόν κόπο τους, γιά νά ἀγαπήσουμε καί νά ἀγωνισθοῦμε ἀπό φιλότιμο νά τούς μιμηθοῦμε.»

5) «Θεολογία εἶναι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, πού συλλαμβάνεται ἀπό τίς ἀγνές, τίς ταπεινές καί ἀναγεννημένες πνευματικές ψυχές, καί ὄχι τά ὁμορφα λόγια τοῦ μυαλοῦ, πού φτιάχνονται μέ φιλολογική τέχνη καί ἐκφράζονται μέ τό νομικό ἢ κοσμικό πνεῦμα.»

6) «Δέν εἶναι σωστό νά θεολογεῖ κανείς μέ ξένες θεολογίες, διότι αὐτό μοιάζει μέ στεῖρο ἄνθρωπο πού ὑιοθετεῖ ξένα παιδιὰ καί τά παρουσιάζει μετά γιά δικά του καί παριστάνει τόν πολύτεκνο πατέρα».

7) «Ἐκεῖνοι πού εὐγνωμονοῦν τόν Θεό γιά ὅλα καί ὅλο παρακολουθοῦν τόν ἑαυτό τους ταπεινά, καί μέ καλωσύνη παρακολουθοῦν τά πλάσματα καί τά δημιουργήματα τοῦ Θεοῦ θεολογώντας, γίνονται οἱ πῖο πιστοί θεολόγοι, καί ἀγράμματοι νά εἶναι, ὅπως οἱ ἀγράμματοι βοσκοί πού παρακολουθοῦν στήν ὑπαιθρο μέρα-νύχτα τόν καιρό καί γίνονται καλοί μετεωρολόγοι.

8) «Γιατί ὅλα στό Θεό εἶναι ἀπλά, ὅπως καί ὁ ἴδιος εἶναι ἀπλός, καί μᾶς τό φανέρωσε ὁ Υἱός Του ἐπί τῆς γῆς μέ τήν ἀγία Του ἀπλότητα.!!!

ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΥΠ ΟΨΙΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ, ΔΗΜΑΡΧΩΝ, ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΑΓΑΠΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ. ΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΥΠΟΝΟΜΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΚΑΘΑΡΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (*πατρίδας και οικογενείας*).

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΤΟ ΜΟΝΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΕΙ Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΗΜΟ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

(καταργώντας τις σημερινές, και αντικαθιστώντας τις παλαιές -δηλαδή τις σημερινές). Οικονομικό τραπεζικό σύστημα που αποθηκεύει πραγματικό πλούτο στην πατρίδα μας και την οικογένεια μας, και όχι όταν πλουτίζουν οι τράπεζες, ή γίνονται όργανα σε χέρια ισχυρών και παλιανθρώπων, συσσωρεύοντας πλούτο με τοκοχρεολύσια, και ξεσπιτώματα νοικοκυριών (βλέπε: πλειστηριασμοί) εκ των ιδιοκτητών τους για τα οικονομικά χρέη τους, στέλνοντας στην απόγνωση τα εκατομμύρια των Ελλήνων. Όλοι οι Έλληνες που επλήγησαν από την οικονομική κρίση στη χώρα μας, αλλά και εκείνοι που δεν επλήγησαν (οι λίγοι) οφείλουν από φιλότιμο και μόνο, επαναλαμβάνω : από **ΦΙΛΟΤΙΜΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ** , για να μην θεριεύουμε τό κάθε κακό θεριό που μας χτυπάει αλύπητα , θεριό που θεριεύουμε από αυτήν την σοβαρωτάτην απροσεξίαν μας, και αδιαφορίαν μας να τους υποστηρίζουμε καταθέτοντας την οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη αποταμιευτική περιουσία μας προς φύλαξιν στις τράπεζες με τό απαράδεκτο και απάνθρωπο, αλλά και αντιχριστιανικό εκείνο οικονομικό τραπεζικό σύστημα.

Βεβαίως, δέν μπορεί νά κάνει διαφορετικά ό λαός, καθώς κάπου πρέπει νά αποταμιεύει μέ ασφάλεια τά χρήματα του, ή ευθύνη έγκειται όμως στό ότι δέν προνοήσαμε ως λαός καί αφήσαμε τήν έκάστοτε έξουσία νά αφήνει έρμαια τήν περιουσίαν μας πρός φύλαξιν εκ τών απάνθρωπων οικονομικῶν συστημάτων (βλέπετε τί έχουν πει οί άγιοι τής όρθοδοξίας μας γιά τούς τόκους , καί άλλα πολλά).

Άς υποστηρίξουμε λοιπόν τήν παροῦσα ριζοσπαστική κίνηση γιά τήν δημιουργία νέων τραπεζῶν, δημοτικῶν τραπεζῶν πού θά μεριμνοῦν γιά τήν ανάπτυξη τών δήμων μας, **καί πού θά γνωρίζει** ό κάθε μικρός καί μέγας καταθέτης **πού καί πώς επενδύουν τά χρήματα του**.

Δημοτικῶν τραπεζῶν πού τό κεφάλαιο του δέν θά εἶναι χρήματα πού θά επενδύονται στά γνωστά ή άγνωστα (για τόν κόσμο) σύγχρονα χρηματοπιστωτικά συστήματα, δηλαδή τίς διάφορες οικονομικές ταχυδακτυλουργίες, αλλά σέ ύγιει έθνικά επενδυτικά έργα γιά τήν ανάπτυξη τών τοπικῶν κοινωνιῶν, καί όλες μαζί οί τοπικές κοινωνίες γιά τήν ανάπτυξη τής χώρας. Οί νέες τράπεζες θά έχουν ως επενδύσεις στήν κατοχή της έθνική (δημοτική καί κρατική) έδαφική καί θαλάσσια έκταση, καί εκει μέσα θά πολλαπλασιάζονται τά άγαθά (σπόρος, γόνος, ώά) πρός τήν έξασφάλιση έθνικοῦ πλούτου, καί τήν καταπολέμηση τής φτώχειας στό λαό. Κάθε έλλην καταθέτης, καί νόμιμος πολίτης αὐτῆς τής χώρας θά δικαιοῦται νά εἶναι νόμιμος μέτοχος τών επενδύσεων, κατά ένα ποσοστό πού θά όρίσει τό κράτος, καί δέν θά λαμβάνει χρῆμα αλλά σέ είδος πού θά έχει παραχθῆ εκ του σπόρου, γόνου, καί ώων καί τών παραγώγων του. Μεγάλο μέρος τών επενδύσεων αναπαραγόμενων (σπόρων, ώων, καί γόνων) θά αναπαράγονται μέσω καί τών πανεπιστημίων μας, οί φοιτητές μας θά πάψουν νά εἶναι απομνημονευτές σελίδων, ως τούς ψιττακούς (παπαγάλους), καί ή εκπαίδευση τους θά στηρίζεται στήν δημιουργική παραγωγή· έτσι λοιπόν θά σπουδάζουν από έδω καί εμπρός οί

φοιτητές μας, ἐδραιώνοντας τίς οικονομικές ἐπιστῆμες, τόσο γιά δικό τους ὄφελος, ὅσο καί γιά τό ἀνυπολόγιστο φυσικό ἀμόλυντο ὑλικό καί πνευματικό ὄφελος πού θά εἰσπράττει μέ τήν βοήθεια Τοῦ Χριστοῦ μας ἡ πατρίδα.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ (Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΕΞΗΓΗΜΕΝΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ).

Ἄς ἐπιστρατευθοῦμε κάτω ἀπό τόν ἄτρωτο νικητῆ Χριστό καί ἄς διεξάγωμε τήν εἰρηνική μάχη του. Διότι μόνον ἔτσι εἶναι δυνατόν νά περιορισθῇ ὁ πυρρός ἵππος καί νά ἀποφεύγεται ὁ πόλεμος. Ἡ θύελλα, ἡ ἀπειλή, ἡ φοβέρα, ἡ ὀργή καί τὸ μένος τοῦ πυρροῦ ἵππου θά ἔχουν τότε πολὺ περιορισμένην ἰσχύν. Θά συμβῇ τὸ τοῦ Ἡσαίου « Συγκόψουσι τὰς μαχαίρας αὐτῶν εἰς ἄροτρα, καὶ τὰς ζιβύνας αὐτῶν εἰς δρέπανα· καὶ οὐ λήψεται ἔθνος ἐπ' ἔθνος μάχαιραν, καὶ οὐ μὴ μάθωσιν ἔτι πολεμεῖν » (Ἡσ. Β' 4). Ἄροῦ θά καταργηθῇ ἡ ἀνομία, θά παύσῃ ὁ πόλεμος καὶ τὰ πολεμικὰ ὄπλα θά γίνουν γεωργικὰ ἐργαλεῖα. Εἶναι ὁ μόνος τρόπος νά ἐπιτευχθῇ ὁ πολυσυζητούμενος ἀροπλισμός.

Παρακολουθώντας λοιπόν τό εξαιρετικό βίντεο μέ τήν όμιλία του μακαριστοῦ ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Καντιώτη γιά τήν ἀληθινή δημοκρατία, ([Ο ΜΕΓΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΨΕΥΤΟΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ](https://www.youtube.com/watch?v=oaHUZvXZ2qU) - Ὑπάρχει καί στό youtube, στό: <https://www.youtube.com/watch?v=oaHUZvXZ2qU>) καί φθάνοντας στό χρονικό σημείο (11: 30)πού ἀποκαλύπτεται ἕνα νεκροταφεῖο , νεκροταφεῖο μέ τά πανύψηλα κυπαρίσσια του, μᾶς ὑποδεικνύει συμβολικά τόν θάνατο κάθε ψευτοδημοκρατίας, καί τῶν ἀνίερων οἰκονομικῶν συστημάτων πού ὑποδούλωσαν τήν πατρίδα μας.

Μέσα στό νεκροταφεῖο τῶν ὀστῶν, ζωντανά στέκουν μόνο τά κυπαρίσσια του, καί ὁ συμβολισμός αὐτός δέν εἶναι διόλου τυχαῖος.



Μά πάνω ἀπό ὅλα, στέκει τό σύμβολο τοῦ Σταυροῦ, στέκει ἐκεῖ, ὄρθιο, πού εἶναι ἡ ἐλπίδα γιά τήν ἀνθρώπινη ὕπαρξη στόν παράδεισο, τήν αἰώνια πατρίδα τοῦ ἀνθρώπου.

Κάποτε θά φθάσουμε ὅλοι ἐκεῖ, στόν τάφο! Μήπως λοιπόν θά εὔρεθοῦν ἐνώπιον τῆς συνειδήσεως τους, μεταθανάτια, καί οἱ τραπεζίτες;;; καί ὅλοι οἱ ἐργάτες ἑνός ἀντιχριστιανικοῦ οἰκονομικοῦ συστήματος πού ὑπηρέτησαν; Διότι ἐάν ἀνοιγαν τήν ἀγία Γραφή, καί διαβάζανε τήν παραβολή τοῦ σπορέως, ἀλλά καί τά θαύματα τοῦ πολλαπλασιασμοῦ τῶν ἄρτων καί ἰχθύων ἀπό τόν Ἰησοῦ Χριστό μας,

σίγουρα θά ἄνοιγε τό πνεῦμα τους νά μὴν «ύιοθετήσουν» τέτοια ἀντιχριστιανικά τερτίπια πού σκλαβώνουν τόν ἄνθρωπο, καί σήμερα καί τήν ἴδια τήν χώρα μας.

Ἐμφανίζεται λοιπόν ἓνα νεκροταφεῖο, μέ τά πανύψηλα κυπαρίσσια του, καί μᾶς ὑποδεικνύει συμβολικά τόν στόχο ὅλων τῶν Ἑλλήνων, πού πρέπει νά γίνεи καί ἱερό καθῆκον μας, μᾶς ὑποδεικνύει συμβολικά: ΤΟ ΜΟΝΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (καί ὄχι μόνον) ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΕΙ Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (καταργώντας τίς σημερινές, καί ἀντικαθιστώντας τίς παλαιές -δηλαδή τίς σημερινές) ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ (παρακάτω) μέσα ἀπό ἓνα ἀπλό γεωπονικό (σέ νόημα) κείμενο πού μᾶς ὑποδεικνύει τήν ἀπλούστατη καί ἐπιμελημένη λειτουργία αὐτοῦ τοῦ τραπεζικοῦ συστήματος μέσα ἀπό ἓνα ἀπλό σέ ἔννοιες κείμενο.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΕΩΠΟΝΟΥ, ΤΟ ΕΤΟΣ 1931.

« Στά μέρη πού γίνεται τό κυπαρίσσι μπορεῖ ἓνας φρόνιμος νοικοκύρης νά σιγουράρει γιά τά παιδιά του μεγάλη κληρονομία φυτεύοντας κυπαρίσσια στά φτωχά χωράφια πού δέν προκόβει ἄλλη καλλιέργεια μέ κέρδος. Ὄταν ἓνα χωράφι τό φυτέψουμε ὅλο μέ κυπαρίσσια πρέπει νά τά βάλουμε σέ σειρές καί σ' ἀπόσταση 3-4 μέτρα ἀπ' ὀλοῦθε. Στήν περίσταση αὐτή ἓνα στρέμμα παίρνει 65-120 κυπαρίσσια πού στά 25 χρόνια θά πουληθοῦν τό ἓνα μέ τ' ἄλλο τό λιγότερο 200 δραχμές, δηλαδή τό στρέμμα αὐτό θά δώσει 13.000- 24.000. Κι ἂν αὐτός ὁ νοικοκύρης γεωργός κατορθώσει νά φυτέψει 10 στρέμματα ἀπό τά ἄχρηστα χωράφια του πού ἔχει σέ τίποτα πλαγιές ἄγονες, θά ἔχει

ύστερα από 25 χρόνια, για τήν αποκατάσταση τῶν παιδιῶν του 130-240 χιλιάδες δραχμές ανέξοδες, γιατί τά κυπαρίσσια δέν θέλουν περιποίηση.

Καλλιέργεια καί πολλαπλασιασμός κυπαρισσιῶ.

Καλλιέργεια κυπαρισσιῶ.

Τό κυπαρίσσι γίνεται μονάχα μέ σπόρο καί προκόβει στόν τόπο μας σέ ὅλα τά χώματα, μά προτιμᾶ τά στεγνά καί ἐλαφρά. Κι εἶναι δένδρο χωρίς μεγάλες ἀπαιτήσεις καί φυτεύεται σέ ξερικά καί ποτιστικά χωράφια, σέ πλευρές, ὄχτους, κοιλάδες, ράχες καί ὄροπέδια. Τά ποτιστικά κυπαρίσσια μεγαλώνουν πιό γρήγορα, ἀλλά ἡ ξυλεία τους εἶναι κατώτερη. Ο σπόρος ποῦ θά σπείρουμε πρέπει νά εἶναι ἀπό κυπαρισσόμηλα περσινά καί ὠριμα πού γνωρίζονται ἀπό τό χρώμα τους. Ὅταν γίνουμε σταχτιά καί ἀρχίσουν νά σκάζουν λίγο εἶναι ὠριμα καί τά μαζεύουμε καί τά ἀπλώνουμε στόν ἥλιο ἐπάνω σέ λινάτσα. Ὑστερα ἀπό λίγες ἡμέρες σκάζουν τέλεια καί χύνεται ὁ σπόρος. Τότε τό μαζεύουμε καί τό σπέρνουμε τήν ἐποχή πού πρέπει. Τά πράσινα κυπαρισσόμηλα εἶναι ἄγουρα καί γιά νά ἔχουμε καθαρό σόι (ποικιλία) ὀρθόκλαδου κυπαρισσιῶ πρέπει τά κυπαρισσόμηλα γιά σπόρο νά τά μαζέψουμε κατά προτίμηση ἀπό μοναχικό, γιατί τό εἶδος αὐτό εὐκολα μπασταρδεύει ὅταν εἶναι μαζί μέ ἄλλα διαφορετικά.

Σπορεῖο.

Σέ κάποιο προφυλαγμένο μέρος τοῦ κήπου διαλέγουμε τεμάχιο γῆς, ἀνάλογο μέ τά κυπαρίσσια ποῦ θέλουμε, τό σκάβουμε βαθιά 35 - 40 πόντους καί τό χωρίζουμε σέ πρασιές (βραγιές) ὡς ἕνα μέτρο φάρδος καί δύο μέτρα μάκρος. Ὑστερα τίς πρασιές αὐτές τίς σκάβουμε ὡς μία πιθαμή, τίς φουσκίζουμε μπόλικά μέ χωνεμένη κοπριά καί ἀνακατωμένη μέ ἴση ποταμίσια ἄμμο καί τελευταία τίς ἰσιώνουμε καί

είναι έτοιμες νά σπαρθοῦν. Πρίν σπείρουμε, δύο ἢ τρεῖς ἡμέρες, μουσκεύουμε τόν σπόρο σέ μπόλικο νερό καί τόν σπέρνουμε μέ τό χέρι σέ σειρές ἢ στά πεταχτά φροντίζοντας νά πέσει κανονικά. Όταν τελειώσουμε τό σπάρισμο πιθώνουμε σανίδα πού νά ἔχει τό μάκρος τῆς πρασιάς καί μετακινώντας την, τήν πατοῦμε γιά νά ἰσιώσει παντοῦ τό χῶμα καί σκεπαστῆ κατόπιν ὁ σπόρος ὁμοια. Τούς σπόρους τους σκεπάζουμε μέ μεῖγμα πού κάνουμε ἀνακατώνοντας ἕνα μέρος χῶμα νοτερά καί καλά τριμμένο, ἕνα μέρος χωνεμένη κοπριά ἢ φυτόχωμα καί ἕνα μέρος ἄμμο ποταμοῦ. Καί τούς σκεπάζουμε τό πολύ ἴσαμε μισό δάχτυλο καί γιά νά ἔχει τό σκέπασμα παντοῦ το ἴδιο πάχος κοσκινίζουμε τό μεῖγμα στίς πρασιές. Κάθε ὀχτώ μέρες, ἐκτός ἐάν βρέξει, ποτίζουμε τό σπορεῖο μέ ψιλό ποτιστήρι ὥσπου νά φυτρώσει ὁ σπόρος σέ 35-45 μέρες πού χρειάζονται στά ζεστά κλίματα. Καί ἐξακολουθοῦμε νά ποτίζουμε μέ ποτιστήρι καί σάν φυτρώσουν τά κυπαρισσάκια χύνουμε περισσότερο νερό. Μέ τρεχούμενο νερά τά ποτίζουμε ὅταν βγάλουν 3-4 φύλλα καί δυναμώσουνε λιγάκι, τότε καί τά βοτανίζουμε. Σταλίσματα εἶναι πολύ δύσκολο νά κάνουμε γιατί τά κυπαρισσάκια στό σπορεῖο εἶναι πυκνά καί ὅμως τό καλοκαίρι πρέπει νά γίνονται δύο ἢ τρία μέ ξύλινο μυτερό παλουκάκι καί σέ βάθος μισό δάχτυλο τό πολύ. Ένα τετραγωνικό μέτρο σπορεῖο πετυχημένο μπορεῖ νά δώσει 300-600 κυπαρισσάκια.

Μεταφύτεψη σέ γλαστράκια.

Στά μέρη πού κάνει βαρχειμωνιά τόν κυπαρισσόσπορο τόν σπέρνουμε Φλεβάρη ἢ Μάρτη-Απρίλη καί τά κυπαρισσάκια πού θά φυτρώσουν τά φυτεύουμε Σεπτέμβριο-Ὀκτώβριο σέ γλαστράκια. Βγάζοντάς τά προσέχουμε νά μήν κόβονται οἱ ριζίτσες τους καί πρό-πάντων ἡ μεσιανή, γιατί παρατηρήθηκε πῶς ὅταν αὐτή κοπεῖ δέν γίνεται τό κυπαρίσσι τόσο ψηλό καί ἔχει φυσικά μικρότερη τιμή, μά καί στό χῶμα δέν στερεώνεται καλά. Γιά νά ἐπιτύχουμε στό βγάλσιμο ποτίζουμε μέ

μπόλικο νερό τά κυπαρισσάκια, δύο τρεῖς ἡμέρες πρωύτερα καί ὕστερα τά βγάζουμε ἐπιδέξια ἕνα ἕνα καί προσέχοντας ἡ ρίζα τους νά πηγαίνει κάθετα, τά φυτεύουμε σέ γλαστράκια μέ χῶμα καλό κι ἀνακατωμένο μέ χωνεμένη κοπριά. Τά κυπαρισσάκια πού φυτέψαμε τόν Σεπτέμβριο - Ὀκτώβριο στά γλαστράκια τήν ἐρχόμενη ἀνοιξη ἢ τό φθινόπωρο τά φυτεύουμε στό χωράφι ἢ ὅπου ἀλλοῦ καί δέν λαθεύει κανένα γιατί μεταφυτεύονται μέ τό χῶμα τους. Τό νά φυτεύουμε λοιπόν τά κυπαρισσάκια πρῶτα σέ γλαστράκια καί κατόπι στήν παντοτινή θέση της εἶναι ὁ πιό σίγουρος τρόπος. Στά δενδροκομεῖα ἀντί νά βάλουνε τά κυπαρισσάκια σέ γλαστράκια τά φυτεύουνε σέ πρασιές κάνοντας φυτώριο καί τά φυτεύουνε σέ σειρές καί σέ ἀπόσταση δύομισι πιθαμές ἀπ' ὀλοῦθε γιά νά βγαίνουν εὐκόλα μέ χῶμα (μπάλλα) στίς ρίζες. Ὁ τρόπος αὐτός ἔχει τό κουσούρι πῶς στό βγάλσιμο κόβεται ἡ μεσιανή ρίζα, πού δίνει τήν περισσότερη ἀνάπτυξη στά κυπαρίσσια. Ἐπειτα μένουνε στό φυτώριο 3 καί 4 χρόνια κι ὅταν στήν ἡλικία αὐτή μεταφυτευτοῦνε δύσκολα ριζώνουν. Γιά νά ἔχουμε ἐπιτυχία πρέπει νά φυτεύουμε πολύ μικρά κυπαρίσσια.

Πηγή: Ὁ πλοῦτος ἀπό τά δέντρα-Αλέξανδρου Ν. Γεωργακόπουλου-Ἐν Αθήναις 1931.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ:

ΤΟ ΝΕΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΕΥΕΛΠΙΣΤΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΘΑ ΑΝΑΛΗΘΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΔΩΘΕΙ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ ΠΡΟΣΕΧΩΣ (μέσω τῆς ἱστοσελίδας μας: ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ). ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ: ΣΠΟΡΟΝ, ΓΟΝΟΝ, ΩΟΝ (ἀβγό). Εἶναι στήν οὐσία, ἡ ἀντικατάσταση του μέ τά βλαβερά χρηματοπιστωτικά συστήματα, οἰκονομικά συστήματα πού «ἀναπτύσσεται» ὁ καρκινικός πλοῦτος, πλοῦτος δίχως κόπο καί ἰδρώτα τοῦ προσώπου, καταργώντας

ουσιαστικά τήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ ὅτι πρέπει νά ἐργαζόμεθα μέ τίμιο καί ὀρθόδοξο τρόπο καί κόπο, καί ὄχι δίχως τήν ὀρθόδοξη ἐργασία, ἐργασία πού πρέπει νά εἶναι εὐλογημένη ἀπό τόν Χριστό καί Θεό μας, κάτι πού ἐπειδή ἐκλείπει, καταρρέουν ἀναπόφευκτα οἱ ἐθνικές οἰκονομίες τῶν λαῶν. Ἡ ἀληθινή ἀνάπτυξη τῆς οἰκονομίας στήν πατρίδα μας θά ἔρθει ὅταν πιέσουμε νά ἀποφασίσει ἐπιτέλους τό ὑπουργεῖο Παιδείας στήν χώρα μας νά καταργήσει τίς σημερινές οἰκονομικές ἐπιστῆμες καί τίς θεωρίες τους (χωρίς Θεό μέσα τους) ἀπό τά πανεπιστήμια μας, καί νά τά συμπεριλάβει μόνο περιληπτικά (ἱστορικά) ὡς τό μεγάλο «ἀγκάθι», γιά τήν ὑπονόμευση τῶν λαῶν, ὅπως τό σημερινό βλαβερό τραπεζικό σύστημα μέ τό χρηματοπιστωτικό σύστημα, χρηματιστήρια, καί ἀνήθικου περιεχομένου ἐπιχειρήσεις πού ἐργάζονται στά παραγόμενα προϊόντα καί ὑπηρεσίες του ὡς ἐθιστικά τοῦ ἁμαρτωλοῦ πάθους τῶν σκλαβωμένων ἐκ αὐτῶν (τῶν παθῶν) συνανθρώπων μας (βλέπε, τσιγάρο, ζάχαρη μεταλλαγμένη, ἀλάτι μεταλλαγμένο, κλπ, ἀλλά καί πορνικά θεάματα, τζόγος, ἐνέχυρα ξένων συμφερόντων= ἐπενδύσεις ἐκ παγκοσμιοποιητῶν, κλπ). Στήν θέση λοιπόν ὑγιοῦς μορφώσεως τῶν οἰκονομικῶν ἐπιστημῶν νά παιδιά μας νά σπουδάσουν τήν σπορολογία, ὠολογία, καί γονολογία· ἐπιστῆμες ἄγνωστες ὡς ἐπαγγελματική ἐξειδικευμένη ειδικότητα (σπορολόγος, ὠολόγος, καί γονολόγος), καί πού θά συμβάλουν στόν ὑγιή καί φυσικό βιολογικό πολλαπλάσιο αὐτῶν τῶν φυσικῶν πνευματικῶν σεισμῶν ἀνάπτυξης, καθῶς ἔχουν μέσα τους τήν δύναμη, τήν δημιουργία τοῦ Δημιουργοῦ Θεοῦ μας. Ἐάν δέν τό πράξουμε ὡς ὀρθόδοξοι Ἕλληνες, τότες ὁ κίνδυνος τῶν μεταλλαγμένων καί κάθε εἶδους μεταλλάξεων θά εἶναι ἀδύνατον νά ἀναχαιτισθοῦν, ὄχι μόνον ἀπό τούς γνωστούς οἰκολογικούς φορεῖς, ἀλλά καί ἀπό κυβερνήσεις χωρῶν, καί παγκόσμιων ὀργανισμῶν πού ὅλοι τους θά πέσουν στά δίχτυα τῆς ἀντιχριστιανικῆς παγκοσμιοποίησης.

Η παραβολή για τον κόκκο του σιναπιού

(Μτ 13,31-32. Λκ 13,18-19)

Καί ἔλεγε: «Πῶς νά παρομοιάσουμε τη βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἢ μέ ποιὰ παραβολή νά τήν παραθέσουμε; 31 Εἶναι σάν κόκκος σιναπιοῦ πού, ὅταν σπαρθεῖ στή γῆ, εἶναι μικρότερος ἀπό ὅλους τούς σπόρους πού βρίσκονται στή γῆ. 32 Καί ὅταν σπαρθεῖ, αὐξάνει καί γίνεται τό μεγαλύτερο ἀπό ὅλα τά λάχανα, καί κάνει μεγάλα κλαδιά, ὥστε τά πετεινά τοῦ οὐρανοῦ νά δύνανται νά φωλιάζουν κάτω ἀπό τήν σκιά του».

Η παραβολή της αύξήσεως του σπόρου :26 Καί ἔλεγε: «Ἔτσι εἶναι ἡ βασιλεία τυ Θεοῦ: ὅπως ἓνας ἄνθρωπος που ἔριξε το σπόρο στή γῆ 27 καί κοιμᾶται καί σηκώνεται νύχτα καί ἡμέρα, καί ὁ σπόρος βλασταίνει καί μεγαλώνει μέ τρόπο που αὐτός δέν ξέρει. 28 Αὐτόματα ἡ γῆ καρποφορεῖ, πρῶτα χορτάρι, ἔπειτα στάχυ, ἔπειτα πλήρες σιτάρι μέσα στό στάχυ. 29 Ὅταν λοιπόν παραδοθεῖ ὠριμος ὁ καρπός, εὐθύς ἀποστέλλει τό δρεπάνι, γιατί ἔχει ἔρθει ὁ θερισμός».

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ, (ὀργανωθῆτε μέσα ἀπό ὀμάδες-κυρίως οἱ νέοι) πού θά συνεργασθοῦν μέ θεολόγους, ἱερομονάχους, καί μοναχοῦς, ἀλλά καί μέ λαϊκούς πού διακρίνονται γιά τό Θεῖο κήρυγμα τους, ὅλοι τους πού δέν διακρίθηκαν μέ τόν ὑποστηρικτικό λόγο τους σέ ὑποστήριξη τῶν σημερινῶν παγκόσμιων τραπεζικῶν συστημάτων, καί παγκόσμιων ἀνορθόδοξων ἐνώσεων, ἀλλά καί μέ φιλοπαπικές καί ἄλλες ἀντιχριστιανικές αἰρέσεις, καί ἀνορθόδοξες ἰδεολογίες.

Προσκαλοῦνται λοιπόν **ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ** ὅπως μελετήσουν, ἀναλύσουν, συντάξουν, καί ἐπιμεληθοῦν νά ἐκδώσουν τήν ἀληθινή οἰκονομία **πού ὀφείλουν ἐκ ἱεροῦ καθήκοντος στήν πατρίδα**

μας, όπως νά διδαχθούν ἐπιτέλους τὰ ἑλληνόπουλα σέ ὅλες τίς βαθμίδες τῆς ἐκπαίδευσης. Οἰκιακή οἰκονομία γιά πρωτοβάθμια ἐκπαίδευση, οἰκογενειακή οἰκονομία γιά δευτεροβάθμια ἐκπαίδευση, καί ἐθνική οἰκονομία γιά τήν τριτοβάθμια ἐκπαίδευση.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ ΟΤΙ: ΕΚ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑΣ ΜΑΣ, ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΜΑΣ, ΩΣ ΕΙΧΑΜΕ ΙΕΡΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΑΝ (ἐδῶ παραπάνω) ΝΑ ΠΡΑΞΟΥΜΕ- ἀλλά δέν πράξαμε, ΤΑΛΑΙΠΩΡΟΥΜΕΘΑ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΝ ΚΡΙΣΗ. ΔΙΟΤΙ, ΧΡΩΣΤΑΜΕ (δηθεν) ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΤΕΡΤΙΠΙΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΟΥΣ (δηλαδή, μέ τόκους ἐπί προηγηθέντων καί μετέπειτα δόλων- ὅπως καταφέρουν καί ἐκβιάζουν σήμερα τήν πατρίδα μας, ἀλλά καί κάθε ξένο λαό. Αὐτός ἦταν καί ὁ σκοπός αὐτῶν τῶν οἰκονομικῶν συστημάτων: Ο ΔΟΛΟΣ, μετά Ο ΕΚΒΙΑΣΜΟΣ, καί τέλος Η ΚΑΘΥΠΟΤΑΞΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΣΤΑ ΓΑΜΨΑ ΝΥΧΙΑ ΤΟΥΣ. ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΡΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΟΥΝ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ !!! ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ!!!!

ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΓΟΝΑΤΙΣΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΣΤΟ ΧΩΜΑ - όπως έλεγε και ο γέροντας άγιος Παΐσιος).

Όλα λοιπόν αυτά πρέπει να τα συνειδητοποιήσει και να δράση ο ελληνικός λαός, να τα συνειδητοποιήσει και η κυβέρνηση, και κάθε πολιτικό κόμμα, και να σταματήσουν να πράττουν: «**ΤΟ ΑΛΛΑΞΕ Ο ΜΑΝΟΛΙΟΣ ΚΑΙ ΕΒΑΛΕ ΤΑ ΡΟΥΧΑ ΤΟΥ ΑΛΛΙΩΣ** (κοροϊδεύοντας τόν κόσμο)» . -

**ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ
ΚΑΝΤΙΩΤΗ**

ΔΕΝ ΜΕ ΜΕΛΗΔΕΣ!

«Και μή μοι λέγε τὸ ψυχρὸν τοῦτο ῥῆμα,
τί δέ μοι μέλει; οὐδέν κοινὸν ἔχω πρὸς αὐτόν»
(Γιάννης ὁ Χρυσόστομος)

«Ὡσπερ αἱ ἡμέραι τοῦ Νῶε»



Ζῶμεν, ἀγαπητοί μου ἀναγνώσται, ζῶμεν εἰς ἡμέρας πονηράς, εἰς ἡμέρας, αἱ ὁποῖαι, κατὰ τοὺς προφητικὸς λόγους τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ θὰ εἶνε ὡς «αἱ ἡμέραι τοῦ Νῶε» (Μθ 24,37). Οἱ ἄνθρωποι τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, ἐνῶ, ὡς προανήγγελλεν ὁ Νῶε, ἐπέκειτο μεγάλη καταστροφή, καμμίαν προσοχὴν δὲν ἔδιδον εἰς τοὺς λόγους τοῦ Νῶε, ἀλλ' εἶνον πλήρως ἀπορροφηθῆ ἀπὸ τὴν ὕλιστικὴν ζωὴν.