



ΚΥΡΙΑΚΗ

ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ



«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10)

Ἐκδίδεται ἀπὸ τὴν Κοινοβιακὴ Γυναικεῖα Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Αὐγουστίνου Φλωρίνης – 531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ – τηλ. 23850-28610 – imaaflo@yahoo.gr

Περίοδος Δ' - Ἔτος ΛΔ' Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 2055	Κυριακὴ ΚΖ' [Γ' Λκ] (Ἐφ. 6,10-17) 10 Δεκεμβρίου 2017	Συντάκτης (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστίνος Ν. Καντιώτης
--	---	---

«Κοσμοκράτορες τοῦ σκότους»

«Οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ ... πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου...» (Ἐφ. 6,12)

Ἐν πρώτοις, ἀγαπητοί μου, εὐχαριστῶ τὸν Κύριο πού μ' ἀξίωσε νὰ ἔλθω σήμερα στοῦ ναοῦ. Θὰ σᾶς παρακαλέσω νὰ κάνετε ὑπομονὴ ν' ἀκούσετε ἕναν ἀδέξιο ἱεροκήρυκα, ὁ ὁποῖος θὰ σᾶς πῇ **λίγα λόγια** ἀλλὰ βγαλμένα ἀπὸ **καρδιά πού πιστεύει στοῦ Θεοῦ**.

Ἀκούσατε τὸν ἀπόστολο; Εἶνε πάνω - κάτω 120 λέξεις. Ἀλλὰ ποιός μπορεῖ νὰ ζυγίση τὰ νοήματά του; Κάθε λέξι κ' ἕνα ἀστέρι πού φωτίζει. Ἀπ' ὅλες τίς λέξεις θὰ πάρουμε μία μόνο. Γιατὶ φτάνει καὶ μία μόνο λέξι τῆς Γραφῆς νὰ φωτίση καὶ νὰ σώση. Ἡ λέξις αὐτὴ εἶνε **«κοσμοκράτορες»** (Ἐφ. 6,12). Τί νὰ σημαίη ἄραγε ἡ λέξι αὐτή; ποιοί νὰ ἔναι οἱ «κοσμοκράτορες»; τί εἶδους κοσμοκράτορες εἶνε αὐτοί; καὶ ποιά θέσι πρέπει νὰ λάβουν οἱ Χριστιανοὶ ἀπέναντι τοῦ κοσμοκράτορος καὶ τῶν κοσμοκρατόρων;

Κοσμοκράτωρ, ἀγαπητοί μου, εἶνε κυρίως ὁ **Θεός**· αὐτὸς πού «ἐποίησε τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν» (Γέν. 1,1), αὐτὸς πού ἔφθειραξε καὶ κυβερνᾷ τὸν κόσμον, ὄρατὰ καὶ ἀόρατα. Ἄν κάποιος πῇ ὅτι τὸ ρολοὶ σας φύτρωσε στοῦ χωράφι, θὰ πῆτε Αὐτὸς τρελλάθηκε· ἔ, πολὺ πιὸ τρελλὸς εἶνε αὐτὸς πού λέει ὅτι αὐτὸ τὸ ἄπειρο σύμπαν πού λειτουργεῖ σὰν ρολοὶ ἔγινε μόνο του.

Ἄλλ' ἐκτὸς τοῦ Θεοῦ κοσμοκράτορες λέγονται καὶ ὁ **σατανᾶς** μὲ τὰ ὄργανά του. Τὸ προσδιορίζει ἀκριβῶς ὁ σημερινὸς ἀπόστολος. Ἔχουμε πόλεμον, λέει, ἔχουμε νὰ δώσουμε μάχη μὲ τοὺς «κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου» (ἔ.ἀ.)· μ' αὐτὸν δηλαδὴ πού τὸν γέννησε τὸ σκοτάδι, πού κυλιέται μὲς' στοῦ σκοτάδι, πού ζῆ καὶ θὰ ζῆ μὲς' στοῦ **σκοτάδι**. Ποιὸ σκοτάδι; Ὅχι τὸ φυσικόν, αὐτὸ πού φέρνει ἡ δύσις τοῦ ἡλίου καὶ τὸ ὁποῖο εἶνε εὐεργετικόν· ὑπάρχει ἕνα ἄλλο σκοτάδι, σκοτάδι ἠθικόν, πού εἶνε φοβερό· κι αὐτὸ τὸ δημιουργεῖ ἡ **ἀμαρτία**, τὸ ψέμα, ἡ ἀπάτη, ἡ πλάνη. Εἶνε «τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον»,

γιὰ τὸ ὁποῖο μιλάει συχνὰ τὸ Εὐαγγέλιον (Ματθ. 8,12· 22,13· 25,30). Μέσα στοῦ σκοτάδι αὐτὸ ζῆ καὶ κινεῖται ὁ διάβολος, ὁ πρωτεργάτης τοῦ ψεύδους, ὁ δημιουργὸς τοῦ ἠθικοῦ καὶ πνευματικοῦ σκότους.

Στὴ μοντέρνα τώρα ἐποχὴ μας δὲν θέλουν ν' ἀκούνη τὴ λέξι **σατανᾶς**. Ἄν διαβάσουμε ὁμῶς τὸ **Εὐαγγέλιον** ἀπ' ἀρχῆς μέχρι τέλους, θὰ δοῦμε ὅτι μιλάει περὶ **διαβόλου, σατανᾶ, ὄφως, πνευμάτων πονηρῶν**. Καὶ ὁ σημερινὸς ἀπόστολος ἀκριβῶς λέει· Δὲν ἔχουμε νὰ παλέψουμε «πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου» (Ἐφ. 6,12).

–Μὰ τώρα, στὴν ἐποχὴ τῆς ἐπιστήμης καὶ τῶν πυραύλων θὰ μᾶς μιλάς περὶ σατανᾶ;...

Δὲν ἔχω καιρό, νὰ σᾶς ἀποδείξω καὶ μὲ λογικὲς καὶ μὲ φιλοσοφικὲς καὶ μὲ ἐπιστημονικὲς ἀκόμη ἀποδείξεις, ὅτι **ὑπάρχει σατανᾶς**. Ἔνα μόνο σᾶς λέω, ὅτι ὅσο εἶνε βέβαιο ὅτι ὑπάρχει νύχτα, ἄλλο τόσο βέβαιο εἶνε ὅτι ὑπάρχει σατανᾶς. Τὸ βεβαιώνουν τὸ κακὸ - τὰ ἐγκλήματα πού γίνονται, τὸ βεβαιώνει πρὸ παντὸς ὁ λόγος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς ἁγίας Γραφῆς. Ἐκεῖ ὁ σατανᾶς καὶ τὰ ὄργανά του ὀνομάζονται «κοσμοκράτορες».

–Μὰ γιατί ὁ διάβολος λέγεται κοσμοκράτορας; **τί ἐξουσιάζει;** Καὶ τί δὲν ἐξουσιάζει! ὁ θυμολόγος λαός μας σὲ κάθε σκοτεινὴ ὑπόθεσι λέει· «ὁ διάβολος ἔβαλε τὴν οὐρά του». Παντοῦ λοιπὸν βάζει τὴν οὐρά του, παντοῦ διεισδύει.

● Πρῶτα - πρῶτα **στοῦ σπίτι**. Τί κάνει ἐκεῖ; Κλείνει καὶ ἀνοίγει τὰ μάτια τῶν συζύγων· δηλαδὴ, ἄλλοτε βάζει τυφλοπάνι καὶ κρύβει τὰ προτερήματα τοῦ ἑνὸς ἀπὸ τὸν ἄλλο, καὶ ἄλλοτε μεγαλοποιεῖ τὰ ἐλαττώματά τους καὶ «κάνει τὴν τρίχα τριχιά». Βάζει ἔτσι τὸ ἀντρόγυνο σὲ κατάστασι ἐκνευρισμοῦ, φιλονικίας καὶ μίσους. Βάζει καὶ τὰ παιδιὰ νὰ μὴν ὑπακούουν στοὺς γονεῖς καὶ τοὺς γονεῖς νὰ ἐξοργίζονται

έναντίον τῶν παιδιῶν. Βάζει τὴ νύφη καὶ τὴν πεθερὰ νὰ φιλονικοῦν. Λίγα σπίτια σήμερα ἔχουν ὁμόνοια· κυριαρχεῖ τὸ πονηρὸ πνεῦμα.

● Καὶ μόνο στὸ σπίτι; Καὶ **στὸ σχολεῖο**. Εἶνε μαρτύριο νὰ ἔνε κανεὶς δάσκαλος· χρειάζεται ἥρωισμὸς. Ἐκεῖνα τὰ μικρά, τώρα μάλιστα ποὺ ἀπαγορεύεται νὰ τοὺς τραβήξῃ τὸ αὐτί, ἔρχονται ἀπὸ τὸ σπίτι κακομαθημένα. Ἔννοια σας, μανάδες, ποὺ τὰ χαϊδολογεῖτε ὅταν λένε ψέμα ἢ βλαστημοῦν, καὶ δὲν τὰ τιμωρεῖτε ὅπως οἱ παλιὲς γιαγιάδες οἱ ἀγράμματες· αὐτὰ τὰ παιδιάκια μιὰ μέρα θὰ γίνουν θηριάκια. Ὁ κοσμοκράτωρ στὸ σχολεῖο βάζει τὰ παιδιά νὰ τυραννοῦν τὸ δάσκαλο, βάζει καὶ ὠρισμένους δασκάλους, ποὺ δὲν πιστεύουν στὸ Θεό, νὰ σταλάζουν μέσα στὶς καρδιὲς τῶν παιδιῶν τὸ φαρμάκι τῆς ἀπιστίας καὶ ἀθεΐας.

● Μετὰ τὸ σπίτι καὶ τὸ σχολεῖο ποῦ ἄλλοῦ νὰ πᾶμε· **στὰ δικαστήρια**. Εὐχόμαι νὰ μὴ χρειαστῇ νὰ βρεθῆτε ἐκεῖ. Προτιμῆστε νὰ ζημιωθῆτε μερικὰ χρήματα παρὰ νὰ καταφύγετε στὰ δικαστήρια. Μόλις μπῆς ἐκεῖ, σὲ παρέλαβε ὁ μεγάλος ἑσφόρος μὲ πρῶτο ἁμάρτημα τὸν ὄρκο. Καὶ ἀλήθεια ἀκόμα νὰ πῆς, εἶνε ἁμαρτία, γιατί τὸ Εὐαγγέλιο λέει «μὴ ὁμόσαι ὄλως» (Ματθ. 5,34), δὲν πρέπει νὰ ὀρκίζεσαι καθόλου. Ἔπειτα ἔρχονται τὰ ψέματα, οἱ ψευδομάρτυρες, οἱ σοφιστεῖς δικηγόρων ποὺ προσπαθοῦν νὰ κάνουν τὸ ἄσπρο μαῦρο καὶ τὸ μαῦρο ἄσπρο. Τὸ δικαστήριον σήμερα εἶνε κολαστήριον. Μολονότι ὑπάρχει ἐκεῖ τὸ Εὐαγγέλιο καὶ ἡ εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ, βασιλεύει τὸ πονηρὸ πνεῦμα.

● Εἶδαμε τὸν κοσμοκράτορα στὸ σπίτι, στὸ σχολεῖο, στὸ δικαστήριον. Νὰ πᾶμε τώρα **στὸ στρατό**; Μόλις καταταγῆς καὶ ντυθῆς ἐσὺ ὁ Χριστιανός, θὰ δῆς ἓνα δεκανέα ἢ ἓνα λοχία νὰ σοῦ βλαστημάῃ τὰ θεῖα, τὸ Χριστό, τὴν Παναγία, τὰ πάντα· ὀργιάζει ἢ βλασφημία ἀπὸ τοὺς μικροὺς μέχρι τοὺς μεγάλους· ἔχουν στὸ κεφάλι τὸ ἐθνόσημο μὲ τὸν τίμιον σταυρό, καὶ τὸν βλαστημᾶνε· τί προκοπὴ περιμένουν νὰ δοῦν;

● Ὁ κοσμοκράτωρ ἔχει ἀκόμα ὑπὸ τὴν ἐξουσία του ἀνώτατες σχολὲς καὶ **πανεπιστήμια**. Γι' αὐτὸ κάποιος, ποὺ τὰ ζύγιζε καλὰ τὰ πράγματα, εἶπε ὅτι τὸ πανεπιστήμιον πρέπει νὰ λέγεται ὄχι πανεπιστήμιον ἀλλὰ «πανσκοτιστήριον», γιατί ἐκεῖ δὲν βασιλεύει τὸ φῶς τῆς ἐπιστήμης. Πρὸ Χριστοῦ ὁ Πλάτων εἶχε πεῖ· «*πᾶσα ἐπιστήμη χωριζομένη δικαιοσύνης καὶ τῆς ἄλλης ἀρετῆς, πανουργία καὶ οὐ σοφία φαίνεται*» (Μενέξενος 246e-247a περ. «Ἑλληνοχριστιανικὴ Ἀγωγή», 540/Ἀπρ. 2007, σ. 112). Ἡ ἐπιστήμη δὲν εἶνε κακὴ· ἀλλ' ὅταν ἀφαιρέσετε ἀπὸ αὐτὴν τὸ Θεό, καταντᾷ διαβολοεπιστήμη. Κι ὅπως εἶπε προφητικὰ ὁ Παπουλά-

κος, «τὰ ἄθεα γράμματα θὰ καταστρέψουν τὸν κόσμον». Αὐτὸ βλέπουμε σήμερα.

● Ἐκεῖ ὅμως ποὺ ἡ ἐξουσία τοῦ κοσμοκράτορος κυριολεκτικῶς καταδυναστεύει εἶνε τὰ σπίτια τῆς ἁμαρτίας, οἱ **οἴκοι ἀνοχῆς**. Πρέπει νὰ ντρεπώμαστε, πῶς μὲ τόση σοφία, παιδεία καὶ πολιτισμὸς, μὲ τόσοις κληρικοῦς, μὲ ἀστυνομίαις καὶ δικαστήρια, ὑπάρχουν ἀκόμα αὐτὰ τὰ σπίτια. Οἱ ὑποκριταὶ καταργήσαμε τάχα τὰ κόκκινα φανάρια, καὶ γέμισαν οἱ πόλεις ἀπὸ τέτοια σπίτια, ποὺ ἐμπορεύονται τὸ ἀνθρώπινο σῶμα· φθάσαμε νὰ λένε, ὅτι ἐδῶ ὅλα εἶνε ἀκριβὰ καὶ τὸ μόνο φτηνὸ εἶνε ἡ γυναικεία σάρκα.

● Ὑπὸ τὴν ἐξουσία τοῦ κοσμοκράτορος εἶνε ἀκόμη τὰ **χαρτοπαίγνια**, τὰ **καζίνα**, τὰ **χοροδιδασκαλεῖα** (ὁ ἅγιος Χρυσόστομος λέει· «*ὄπου χορός, ἐκεῖ διάβολος*»), **θέατρα**, **κινηματογράφοι**, **κάθε ὀθόνη**· κατήντησαν «**σχολεῖα ἐγκλήματος**», ἐκπαιδεύουν ἐγκληματίες μὲ δίπλωμα, ὅπως π.χ. αὐτὸς ποὺ σκότωσε τὸν Κέννεντυ (ἦταν τακτικὸς θαμώνας τῶν ταινιῶν).

* * *

—Μ' αὐτὰ ποὺ εἶπες μᾶς ἀπογοήτευσες, θὰ πῆτε· ὁ διάβολος λοιπὸν εἶνε παντοκράτορας; Ὅχι ὄχι, μὴν τὸ πῆτε. Ἐνας εἶνε ὁ παντοκράτωρ, ὁ **Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός**. Ὁ διάβολος εἶνε κοσμοκράτορας, ἀλλ' ὄχι σ' αὐτοὺς ποὺ βαπτίστηκαν, ποὺ ἐξομολογοῦνται, ποὺ διαβάζουν τὴ Γραφή, ποὺ πιστεύουν. Ἄμα πιστεῦσης, τί φοβᾶσαι; «Ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἦρθε, γιὰ νὰ διαλύσῃ τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου» (Α' Ἰω. 3,8). Τί εἶπε ὁ Χριστὸς ὁ Κύριος; Ἔηρθα στὸν κόσμον νὰ βάλω φωτιά (βλ. Λουκ. 12,49), νὰ γκρεμίσω τὰ κάστρα τοῦ ἐχθροῦ. «*Ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρέλθωσι*» (Ματθ. 24,35. Μάρκ. 13,31. Λουκ. 21,33). Ὅποιος πιστεύει σ' ἐμένα, «*τοῦ δίνω τὴν ἐξουσία νὰ πατᾷ ἐπάνω σὲ φίδια καὶ σκορπιούς, νὰ καταπατῇ ὅλη τὴ δύναμι τοῦ ἐχθροῦ*» (Λουκ. 10,19). Ποιοὶ εἶνε τὰ φίδια καὶ οἱ σκορπιοί; αὐτὰ ἀκριβῶς ποὺ εἶπαμε, τὰ ὄργανα τοῦ σατανᾶ κ' οἱ πλανεμένους ἰδέες τους. **Ἔχει, δηλαδῆ, δύναμι ὁ πιστός**.

Ἔλα λοιπὸν κοντὰ στὸ Χριστὸ καὶ **μὴ φοβᾶσαι** οὔτε μάγους οὔτε μάγισσες· δὲν μποροῦν νὰ σοῦ κάνουν τίποτε ἀπολύτως. Ὅλοι οἱ δαίμονες νὰ μαζευτοῦν —πιστέψτε με, ἀδελφοί μου—, κι ἂν ἀκόμα ἀνοίξουν οἱ «*πύλες τοῦ ἄδου*» (βλ. Ματθ. 16,18) καὶ βγοῦν ὅλοι οἱ δαίμονες, καὶ ἂν γεμίσῃ ἡ γῆ καὶ τὰ κεραμίδια τῶν σπιτιῶν καὶ οἱ στρατῶνες κι ὅλος ὁ τόπος, ἔχετε θάρρος. Δὲν θὰ νικήσῃ ὁ διάβολος, **θὰ νικήσῃ ὁ Χριστός** (βλ. Ἀπ. 6,2)! ὄν, παῖδες, ὑμνεῖτε καὶ ὑπερψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.

(†) **ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος**