

**ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΕΒΑΣΜΙΑ ΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ  
ΜΟΝΑΧΕΣ ΤΟΥ ΛΥΡΕΙΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ.**

**ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:** [lyreio@gmail.com](mailto:lyreio@gmail.com)

*(όσοι ἀναγνῶστες ἐπιθυμοῦν μποροῦν τό παρόν νά τό  
προωθήσουν στό Λύρειο ἴδρυμα)*

**Σεβάσμια ἡγουμένη, σεβάσμιες μοναχές, εὐλογῆτε.**

Γνωρίζουμε ὅτι ὁ σκοπός τῆς ζωῆς σας ἦταν νά προσφέρετε  
τήν ζωή σας στόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό μας, τήν Παναγία μας,  
καί τούς ἁγίους μας. Νά προσφέρετε τήν ζωή σας στήν  
ὀρθόδοξη προφύλαξη καί ὀρθόδοξη ἀνατροφή τῶν ὀρφανῶν  
παιδιῶν, καί πού ὡς μάνες φιλότιμες τό καταφέρατε μέχρι  
σήμερα πολύ καλά μέ τήν βοήθεια πάντα τοῦ Κυρίου μας  
Ἰησοῦ Χριστοῦ, καί σᾶς εὐγνωμονεῖ ἡ πολιτεία καί ὅλος ὁ  
κόσμος γι' αὐτό, **δοξάζουμε τόν Θεό γιά ὅλα αὐτά τά καλά  
πού μπορέσατε καί προσφέρατε.** Σᾶς εὐγνωμονοῦμε γιά τήν  
προφύλαξιν τῶν ὀρφανῶν, ἀλλά σᾶς ὑπερευγνωμονοῦμε γιά  
τήν παιδείαν πού δώσατε στά τέκνα σας, καί σᾶς ἀποκαλοῦν  
δικαίως μέ τό καλύτερο στόλισμα-ἄκουσμα στόν κόσμο, **ἡ  
φωνή ἐκείνη πού σᾶς ὀνοματίζει : Μάνα !** Ἡ παιδεία λοιπόν,  
καί ὁ ὀρθόδοξος χριστιανικός ἔλεγχος ἀπό ἀγάπη πρὸς τά  
τέκνα σας !!! , αὐτά τά δύο, τό μεγαλύτερο ἐπίτευγμα σας.

Τό ίδρυμα λοιπόν αυτό καίγεται για δεύτερη φορά από τίς πυρκαγιές στήν χώρα μας, καί ὁ καλός Θεός τό ἄφησε αυτό νά συμβῆ πιστεύουμε γιά πολλούς καλούς λόγους. Διότι κάποιο κακό πού συμβαίνει στήν ζωή μας, κατά παραχώρηση Θεοῦ, ἐάν θέλει μετά ὁ Θεός μπορεῖ νά μάς ἐλεήσει, καί νά βγῆ σέ καλό. **Ἀπό τήν μετάνοια μας ἐξαρτᾶται.** Ἐπιζητῆ τήν ἐπαγρύπνησιν μας. Ἐνα ἀπό αὐτούς τούς λόγους, καί μία ἀπό τίς ἀνθρώπινες ἐπαγρυπνήσεις μας, τολμοῦμε θαρροῦμε νά τίς διακρίνουμε, καί εἶναι ὅτι θά προστρέξουν κάποιοι συνάνθρωποι μας νά προσφέρουν ἀγάπη. Ὁ Θεός εἶναι ἀγάπη, εἶναι ὅμως καί Δικαιοσύνη, καί τά παιδιά του τά θέλει κι αὐτά νά ἔχουν ἀγάπη, ἀλλά καί δικαιοσύνη μαζί. Νά προσφέρουν τόν ὀβολόν τους, ἢ τήν ἐργασίαν τους, ὅπως ἀποκατασταθοῦν οἱ ζημιές στό ίδρυμα, ἔτσι ὅπως καί τά παιδιά ἀποκτήσουν πάλι τήν στοργικήν των φωλιά, τίς πνευματικές των μητέρες, ἐσαῶς δηλαδή τίς μοναχές τοῦ κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ μας.

Εἴμεθα καί ἐμεῖς λοιπόν κάποιοι ἀπό ἐκείνους πού προστρέξαν, φτωχοί ἐργαζόμενοι, ἁμαρτωλοί (λίγο ἢ περισσότερο-καθώς οὐδείς ἀναμάρτητος), μά κυρίως εἴμεθα ἄσημοι, καί ὄχι διάσημοι μέ ἐπιχειρήσεις πού τίς γνωρίζει ὅλος ὁ κόσμος. Μέσα ἀπό αὐτήν τήν ἀσημαντότητα μας, ἐμεῖς ὁ βιοπαλαιστής λαός, οἱ συνταξιούχοι μέ τίς κουτσουρεμένες συντάξεις, οἱ πονεμένοι καί βασανισμένοι ἄνθρωποι, ὅλοι προσφερθήκαμε νά προσφέρουμε χωρίς νά γνωρίζει ὁ κόσμος

τό ὄνομα μας. Προσφέραμε γιά τό καλό τῶν ὀρφανῶν, ἀλλά καί διότι μέσα βαθιά στά φυλλοκάρδια μας πιστεύαμε ὅτι ὁ Χριστός, ὁ δικαιοκρίτης Χριστός θά μᾶς ἐλεοῦσε κατά τόν τρόπο πού ἐκεῖνος γνωρίζει, καί ἔχουμε ἐμπιστοσύνη πρός Ἐκεῖνον.

Πληροφορηθήκαμε λοιπόν ἀπό τά Μ.Μ.Ε. ὅτι ὁ καλός Θεός μας φρόντισε νά σᾶς στείλει ἕναν ἰσχυρό τοῦ χρήματος συμπατριώτη μας, τόν κύριο Βαρδινογιάννη, ἢ μέλη τῆς οἰκογενείας Βαρδινογιάννη (μέσα ἀπό τίς ἐπιχειρήσεις τους – motor oil). **Δόξα τόν Θεό.** Δόξα τόν Θεό πού ὑπάρχουν ἀκόμα ἄνθρωποι πού συνομιλοῦν μέ τήν συνείδησιν τους, πού πιστεύουν στήν ἄλλη ζωή, τήν αἰώνια, πού πιστεύουν ὅτι ὁ πλοῦτος τους συνέβη γιά ἕνα λόγο, ὅπως ἐξαγοράσουν τήν αἰωνιότητα, διότι καί ἐκεῖνοι μερικοί (οἱ πλούσιοι) πιστεύουν στό ἔλεος τοῦ Θεοῦ, ἔχουν μία κάποια ἐμπιστοσύνη (μικρή ἢ μεγάλη) στόν Κύριον.

Ἐκεῖνο λοιπόν πού θά θέλαμε νά πεῖτε στόν κύριο Βαρδινογιάννη, ἡγούμενο τῆς πλουτοκρατίας του, καί πού θέλουμε νά πιστεύουμε ὅτι ἐάν θέλει μπορεῖ νά ἐλέγχει ὡς λεβέντης Κρητικός τίς ἐπιχειρήσεις του (γιατί πάντα κάποιος μπορεῖ νά ἡγῆται, ὅπως τό μοναστήρι ἔχει τήν ἡγουμένισσα του, ἢ τόν ἡγούμενο του) καί πού μπορεῖ νά ἐπέμβει (ἐάν θέλει), ἢ στά μέλη τῆς οἰκογένειας Βαρδινογιάννη πού προσφερθῆκαν, διότι καί ἐσεῖς σεβαστή ἡγουμένισσα καί μοναχές τοῦ Κυρίου μας ἐλέγχετε τίς μεγαλοπροσφορές ἀπό ὅπου καί ἐάν

προέρχονται, καθώς δέν μπορείτε νά δεχθῆτε κάτι ἀπό ὅπου δέν γνωρίζετε. Θά θέλαμε λοιπόν νά τούς πείτε, ἐκτός τό μεγάλο εὐχαριστῶ, καί κάτι ἄλλο, γιά τό καλό τῆς πατρίδος μας, καί αὐτά τά λίγα λόγια εἶναι τά παρακάτω:

«Ἀγαπητά μου παιδιά τῆς οἰκογένειας Βαρδινογιάννη, σᾶς εὐχαριστοῦμε γιά τήν βοήθειαν σας, καί νά ξέρετε ὅτι ἀπό αὐτήν τήν στιγμήν θά δέωμεθα ὑπέρ τῆς προστασίας στήν ζωῆς σας, καί ὅσων δέν εἶναι σέ αὐτό τόν κόσμο καί ὑπέρ τῆς ψυχῆς σας (τέκνα, γονεῖς καί παπποῦδες σας) διότι τά χρήματα πού ἔχετε ὡς οἰκογένεια βοήθησαν αὐτήν τήν δύσκολη στιγμήν τά παιδιά μας, τό ἔθνος μας. Ἀπό σήμερα καί ἐσεῖς θά εἴσθε ἐπίσης παιδιά μας, ἄν καί δέν εἴσθε ὀρφανά, ἀλλά θά σᾶς βλέπουμε σάν παιδιά μας. Καλωσορίσατε στήν οἰκογένεια μας λοιπόν. Μία χάρη ὅμως θέλουμε καί ἐμεῖς, καί νά μᾶς συμπαθᾶτε καί μᾶς συγχωρέσετε γιά αὐτό πού θά σᾶς ποῦμε. Πληροφορηθήκαμε (ἐδῶ τώρα) ὅτι μέσα στίς τόσες ἐπιχειρήσεις σας ἔχετε καί κάποιο, ἢ κάποιους τηλεοπτικούς σταθμούς (ὅπως τό star chanel). Τά παιδιά τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν στήν πατρίδα μας εἶναι βαπτισμένα, ὁμιλοῦμε γιά τά ἑλληνόπουλα-χριστιανόπουλα. Σᾶς παρακαλοῦμε λοιπόν ἀγαπητοί μου, πού εἴσθε τά ἀφεντικά αὐτῶν τῶν τηλεοπτικῶν σταθμῶν, νά δώσετε ἐντολή νά μήν δηλητηριάζονται τά παιδιά μας (μικρά καί μεγάλα) μέ αὐτά πού προβάλλουν τά κανάλια σας. Σᾶς παρακαλοῦμε νά τά ἐλέγξετε καί νά τά σταματήσετε - ξέρουμε ὅτι μπορείτε- νά τά φιλτράρετε, ὅσο μπορείτε. Δῶστε σᾶς παρακαλοῦμε πολύ

έντολή , μέσα από εύλογημένες σωτήριες για τό Έθνος μας νέες θέσεις έργασίας, νά έλέγχονται από μία ομάδα ανθρώπων ή αντιχριστιανικότητα, τά αντίχριστα όλα αυτά πού κατακλύζουν σήμερα τόν τηλεοπτικό σας σταθμό , όπως ή πορνεία, τά φοβερά έγκλήματα μέ ώμότητες, τά φρικιαστικά πράγματα, οί αντιχριστιανικές έκπομπές, κλπ, και πού σκοτώνουν άθώς ψυχές. Και εάν δέν μπορείτε, φύγετε μακριά από εκεί (από εκείνες τίς επιχειρήσεις) καθώς είναι μεγαλύτερες και χειρότερες φωτιές από εκείνες πού έκαψαν τό Μάτι Άττικής.

Φωτιές πνευματικές, πού φουντώνουν και σκοτώνουν ψυχές, και πού κάποτε μās εγκαταλείπει ό Θεός στό έλεος τών φυσικών πυρκαγιών. Φυσικών πυρκαγιών πού γίνονται πολλές φορές έξ αίτίας πνευματικών πυρκαγιών νά αποστατήση ή έλληνική κοινωνία από τόν Θεό, και νά χάσει τήν προστασία του. Ψυχές ανθρώπων, και πού κάποτε και αυτές γίνονται γονεΐς (άνδρες και γυναΐκες) και φέρνουν στόν κόσμο ψυχές, ψυχές πού πολλές φορές τίς παρατάνε βορά στους δαίμονες, χωρίς πολλοί νά μπορούν νά κάνουν τίποτε (στήν ανεξέλεγκτη άνηθικότητα τής τηλεόρασης) και πού αυτές (οί ψυχές) πολλές φορές καταλήγουν μέ τήν σειρά τους είτε στά όρφανοτροφεία, όπως τό όρφανοτροφείο μας, είτε σέ άλλα ιδρύματα του κράτους , όπως είναι δυστυχώς οί φυλακές. Και μήν δικαιολογηθήτε ότι έχουν σήμανση περί άκαταλληλότητας (τό γνωστό σήμα περί άκαταλληλότητας στην τηλεόραση), αυτά είναι δαιμόνων ψευδοτεχνάσματα, είναι ούτοπία, καθώς

πουθενά δέν πρέπει νά προβάλλονται (τά βρωμερά θεάματα), οὔτε σέ ἐφήβους, οὔτε σέ γονεῖς, οὔτε σέ γέροντες. Ὅλοι πλάσματα τοῦ Θεοῦ εἶναι, ἄσπρες ψυχές δοσμένες ἀπό τόν Θεό, πού λερώνονται ἀπό τόν ἐμετό τῶν διαβόλων (τά αἰσχρά θεάματα, κλπ, τῆς τηλεόρασης). Πληροφορηθήκαμε ἐπίσης ὅτι σᾶς ἀνήκουν καί περιοδικά πού ἀπευθύνονται στίς γυναῖκες, καί μέσα ἐκεῖ ἀφήνετε νά παρελαύνει ὁ λόγος τῶν δαιμόνων, μέσα ἀπό παρεκτροπές ὑπαλλήλων σας (σύμβουλοι σχέσεων, κλπ), ὅτι ἀφήνετε νά προβάλλονται ὠροσκόπια (στό τηλεοπτικό σᾶς κανάλι καί τά περιοδικά σας), καί ὅλα αὐτά τῶν δαιμόνων. **Ὁ Χριστός μας εἶναι πολύ λυπημένος** γιά τόν κατήφορο πού ἔχει πάρει ἡ ἐλληνική κοινωνία μας, κυρίως ἡ ἀνηθικότητα, πορνεία, μοιχεία, ὁμοφυλοφιλία, καί τά τελευταῖα τραγικά γεγονότα τό ἐπαληθεύουν, καί δέν εἶδαμε ἐσεῖς οἱ κύριοι τῶν μεγάλων ἐπιχειρήσεων στήν πατρίδα μας νά ἀντιπαρατίθεστε ἀρνητικά σέ ὅλους αὐτά, ἀλλά μᾶλλον φιλικά καί συνωμοτικά τά ὑπερασπίζεστε, τούς ὑπερασπίζεστε.

Ὁ γέροντας ἅγιος Παῖσιος ἔλεγε ὅτι ὁ Θεός ψάχνει μία εὐκαιρία γιά νά ἐπέμβῃ καί νά μᾶς βοηθήσει ὅλους στήν μετάνοια μας. Αὐτήν τήν εὐκαιρία ἐδῶ λοιπόν δέν μπορούμε νά τήν ἀγνοήσουμε. Τό παρόν πού διαβάζουμε καί διαβάζετε εἶναι αὐτή ἀκριβῶς ἡ εὐκαιρία. Θέλετε νά τήν πετάξουμε στά σκουπίδια; Θέλετε νά πάρουμε τά χρήματά σας μονάχα; χωρίς νά ὁμιλοῦμε περαιτέρω;

*Ακούστε καλά μου παιδιά, κουρασθήκαμε νά σβήνουμε φωτιές, φωτιές υλικές και πνευματικές από τόν επίγειο κολάσιμο άμετανόητο και ποτέ διδασκόμενο δυστυχώς έλληνικό κόσμο μας. Πέραν από ότι είπαμε , και σᾶς έλέγξαμε, καθώς είσθε δημόσια πρόσωπα, και όλος ό κόσμος σᾶς γνωρίζει έσᾶς και τίς έπιχειρήσεις σας, σᾶς αγαπούμε.*

*Γιατί ψεύτικες άναπαύσεις συνειδήσεων , μέ μόνο τό εύχαριστώ πού θά μᾶς βοηθήσετε υλικώς δέν μᾶς τό έπιτρέπει ή συνείδηση μας νά δίνουμε στους συνανθρώπους μας. Είναι θέμα τελικά τό τί δίνουμε και τί τελικά μένει στό καταπληγόμενο και ταλαίπωρο Έθνος μας, άπλή άριθμητική, πρόσθεση και άφαίρεση.*

*Η ψυχή δέν ζει μόνον μέ τό υλικό ψωμί, θέλει και τό πνευματικό, και ιδίως δέν μπορεί νά τήν τσακίζουμε συνειδητά μέ τό βρώμικο. Χρέος μας νά σᾶς τά πούμε, άφου βρεθήκατε και προσφερθήκατε οικονομικώς στην οικογένεια μας (τό όρφανοτροφείο μας) , γιατί σᾶς θέλουμε όλους σας νά άνταμώσουμε στην αιώνια πατρίδα, στον παράδεισο.*

**ΘΑ ΗΤΑΝ ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΣ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΕΑΝ ΘΑ ΒΛΕΠΑΜΕ ΜΟΝΟΝ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΜΑΣ , ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΜΑΣ, ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΦΩΤΙΕΣ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΕΩΣ ΠΟΥ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ.**

Θά ἦταν πιό εὐκόλο , πιστέψτε μας, νά μὴν σᾶς ποῦμε τίποτε, μόνον ἓνα εὐχαριστῶ, ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ, ἢ ὅπως λένε καί οἱ Ἀμερικανοί: «**Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ**» (καί ἀπό πίσω οἱ Ἀμερικανοί νά ἐξοπλίζουν τόν Τοῦρκο μέ ἀεροπλάνα, τὰ συμφέροντα βλέπετε, γιά νά εἰσβάλουν στήν ἑλληνική Κύπρο, ὅπως καί νά ἀπειλῇ ἡ Τουρκία τήν ὀρθόδοξη Ελλάδα) **, ὅμως ὄχι** δέν μπορῶ, δέν μποροῦμε, ἀπό τήν στιγμή πού ἔλαβα καί ἐκλάβαμε αὐτό τό γράμμα (τό παρόν)· δεσμεύομαι νά πράξω ὀρθόδοξα καί Ἑλληνικά, καί νά τελειώσω τό γράμμα μου μέ ἐτοῦτα ἐδῶ τά τελευταῖα λόγια. Ἐμπροσθεν μας ὡς ὄραμα ζωντανό κυματίζει ἡ Ἑλληνική μας σημαία, ματωμένη, ξεφτισμένη, καπνισμένη ἀπό τίς πρόσφατες φωτιές, καί ὁ ἔθνικός μας ὕμνος, νά ἀκούγεται ἀπό τίς παιδικές φωνές. Σῶστε τά παιδιά μας , Κύριοι, καί κυρίες.

**Ὁ Θεός νά σᾶς ἐλεεῖ καί νά σᾶς δίνει φώτιση γιά μετάνοια.-»**

<https://www.youtube.com/watch?v=h9x0vZXL4YY>

**Εθνικός Ὑμνος με παιδικές φωνές**

-----