



Άνησυχία προκάλεσε ή εικόνα τής Καγκελλαρίου Άγγελα Μέρκελ νά τρέμει κατά την διάρκεια τής επίσημης ύποδοχής.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ: **Merkel visibly shaking during ceremony**

https://www.youtube.com/watch?time_continue=47&v=HHfvJfVzw50

Ό παρατηρητικός χριστιανός , ό έχων νοϋν, καθημερινά βλέπει, άκούει, καί διαισθάνεται ότι ό κόσμος μας δέν πηγαίνει καλά, ή ζωή στόν ύποτίθεται πολιτισμένο άνθρωπο όλοένα καί παρεκκλίνει σέ κάτι νοσηρό, άσχημο, καί δαιμονικό θά λέγαμε χωρίς ύπερβολή. Οί καθημερινές τραγικές ειδήσεις τό έπιβεβαιώνουν δυστυχώς μέ τά καθημερινά όλοένα αύξανόμενα θλιβερά γεγονότα έγκληματικων πράξεων. Ό κόσμος μας φλέγεται. Η κοινωνία μας τείνη νά γίνει ένα δραματικό θεατρικό έργο , όπως του Ντοστογιέφσκι , πού έγραψε τήν θεατρική εκείνη παράσταση: «οί δαιμονισμένοι». Τό έρώτημα λοιπόν από τόν γερμανικό τύπο ήταν εύλογο προς τόν γερμανικό λαό: νά άνησυχούν οί γερμανοί για τήν σπουδαία πολιτικό τους ; (τήν Καγκελλάριο Μέρκελ) ή δέν πρέπει νά άνησυχούν ; Τό έρώτημα έχει ιστορική σημασία, καθώς εάν γυρίσει

τίς σελίδες τῆς ἱστορίας τους ὁ γερμανικός λαός , πρὶν μερικές δεκαετίες πίσω, ἰδίως τὴν ἐποχὴ πού τοὺς παρέσυρε ὁ τότες κυβερνήτης τους Χίτλερ στὴν ἀπόλυτη παραφροσύνη, στὸν παρασυρμό ὑστερίας, τρέλας καὶ φρικτὰ ἐγκλήματα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητας ἀπὸ ἓνα παρασυρμένο λαό πού πίστεψε σὲ παράφρονες μὲ ἐπικεφαλῇ τὸν ἀρχιπαράφρονα Χίτλερ. Νά γυρίσουν λοιπόν καὶ νά ξεφυλλίσουν τίς σελίδες τῆς ἱστορίας τους, γιὰ νά μάθουν καὶ νά ἐμπεδώσουν ἐπιτέλους ὅτι τό κακό τότες ξεκίνησε ἐπειδὴ ὁ ἀγαπημένος τους ὑπερκυβερνήτης καὶ «σωτήρας τους» (ὁ Χίτλερ) διάβαζε ὡς νέος ἀποκρυφιστικά βιβλία , φοροῦσε ἀποκρυφιστικά φυλαχτά καὶ σύμβολα μαγείας, καὶ ἔκανε ἀποκρυφιστικές χειρονομίες, (βλέπετε ὅπως παρακάτω ἡ Μερκελ)



καὶ ὅπως κοινῶς λέγει ὁ χωριάτης 'μπῆκε ὁ διάολος μέσα του'. Ναί λοιπόν ! τά τραντάγματα τῆς ἀμαρτίας καὶ τά τρέμουλα ἀρχίζουν καὶ ξυπνοῦν γιὰ τὸν ἀμετανόητο καὶ ἀμαρτωλό κόσμο μας, διότι ὅπως ἡ γῆ τρέμει (μὲ τοὺς σεισμούς) καὶ μᾶς προειδοποιεῖ ὅτι εἴμεθα εὐάλωτοι ὡς ἀνθρωποι μακριὰ ἀπὸ τὸν δρόμο Τοῦ Θεοῦ, ἔτσι καὶ ὁ ἀνθρωπος θά ἀρχίσει νά τρέμει ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα ὀλοένα καὶ περισσότερο , νά κλυδωνίζεται ἡ ὑγεία του. Ναί, ἀλλά θά ποῦν κάποιοι ὅτι: γιατί ἡ χώρα μας νά ἔχει σεισμούς καὶ ὄχι ἡ κεντρική

Ευρώπη ; Νά όμως όπου και στην Γαλλία φανήκαν οί πριν λίγες ήμέρες σεισμοί. Πρόκειται θαρρείς για νέα μορφή έλέους θαρρούμε από τόν Θεό, μέ τήν προειδοποιητική παιδαγωγική μορφή του, διακόπτοντας τό έλεος Του (προσωρινά) πρός τόν όλοένα παρεκτρεπόμενο και άμετανόητο κόσμου μας. Τό έρώτημα όμως πού τίθεται εύλογο φυσικά δέν είναι μόνον ή Γερμανία, αλλά κάτι πολύ σαφέστερο, και είναι τό έξης: Μήπως έχουμε κατανοήσει λάθος, έμείς οί περισσότεροι άνθρωποι σέ αυτόν τόν κόσμο, τήν έννοια τής υγείας; Μήπως θεωρούμε λανθασμένα ότι ή υγεία ανήκει υπό τόν έλεγχο τών σκοτεινών δυνάμεων; και όχι εις τήν επικυριαρχία τών φωτεινών= του άρχηγού τής Ζωής τό Φώς του κόσμου= τόν Ίησοϋ Χριστόν; Μήπως περιφρονοϋμε τήν φωτεινή άρχαία έλληνική φιλοσοφία πού έλεγε «ΝΟΥΣ ΥΠΙΗΣ ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΥΓΕΙΕΣ ;» και ή όποία εκείνη ή φωτεινή φιλοσοφία προέρχεται εκ προνοίας του Θεού, όπως βοηθήσει τόν κόσμο. Μήπως θεωρούμε (λανθασμένα) ότι τό άπειρο έλεος Του Θεού, αυτό πού παρέχει τήν υγεία σέ λιγότερο άμαρτωλούς, άμαρτωλούς, μέχρι και σέ άμαρτωλούς σφόδρα είναι άποτέλεσμα εκτός του έλέους Του Θεού; αλλά ανήκει στίς σκοτεινές δυνάμεις; ή μόνο στίς φυσικές δυνάμεις του σώματος ; Διότι πώς μπορεί ή ασθένεια και ό θάνατος νά συγκαταλέγονται εκτός τής πηγαίας αιτίας και μορφής της πού είναι ή άμαρτία ; άρρώστειες και θάνατος στόν κόσμο, άρχής γενομένης τών πρωτόπλαστων πού άμάρτησαν;

Ναί λοιπόν! ό Θεός δίνει τό έλεος του και στους άμαρτωλούς, και σέ αυτούς πού παρεκκλίνουν από τόν δρόμο του, διατηρώντας τήν υγεία τους, μέ σκοπό όμως όπως μετανοήσουν. Μήπως όμως αυτό τό έλεος αρχίζει και διακόπτεται ; πάντα κατά τήν δίκαια κρίση Του Θεού, και ό σκοπός πλέον είναι παιδαγωγικός; Διότι, ό Θεός είναι άγάπη, έλεος, αλλά είναι και Δικαιοσύνη. Ως πότε έσύ άμαρτωλέ θά έχεις τά χέρια και τά πόδια νά τρέχεις πρός τά έργα του σκότους ; παρασέρνοντας και άλλους στην άμαρτία ; Ως πότε έσύ παιδεραστή θά διαφθείρεις άθώες παιδικές ψυχές; Ως πότε έσύ νεολαία (άγόρια και κορίτσια) θά έχετε πόδια, χέρια, όφθαλμούς, αυτιά, και όλες αυτές τίς αισθήσεις για νά άμαρτάνετε και νά περιφρονήτε τόν Θεό και τήν βοήθεια του; πού είναι ή πηγή τής Υγείας και του άληθινού Φωτός; Ως πότε έσύ έπιχειρηματία καναλάρχη τηλεοπτικού

σταθμοῦ θά δηλητηριάξεις τήν νεολαία μέ αὐτά πού προβάλλεις μέ τήν ἀνοχή καί ὑποστήριξη τῶν ἀνορθοδόξων κρατῶν; Δέν φοβᾶστε ὅτι ἀφοῦ θάνατο προσφέρετε θάνατο θά ἐκλάβετε (δικαίως) χάνοντας ξαφνικά τό πολυπόθητο δῶρο τῆς υἰγείας; Δέν φοβᾶστε τόν Θεό; Μηδέποτε καί διατάξει τόν ἄγγελο σας ἕνα πρῶί νά σταματήσει νά σᾶς προφυλάξει ἀπό τήν σκοτεινή σκιά τῶν ἀσθενειῶν ; τῶν ἀτυχημάτων ; καί τῶν τόσο πολλῶν κακῶν πού σᾶς γυροφέρνουν καθημερινά ; σταματώντας νά σᾶς σταυρώνει μέ τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ; Αὐτόν πού ἐσεῖς καταπατεῖτε μέ ἀναίδεια κάθε μέρα ; Ὡς πότε ἐσεῖς πονηρές κυβερνήσεις τῆς Τουρκίας θά ἐμπαίζετε τούς λαούς ; πηγαίνοντας μέ τούς ἰσχυρότερους ; ὅπως ἀποφύγατε τότες τήν βοήθεια σας πρὸς τήν δοκιμαζόμενη Εὐρώπη, προσκολλημένη στήν χιτλερική Γερμανία ; καί ὅταν ξεψυχοῦσε τό θηρίο (ἡ χιτλερική Γερμανία) ἐτρέξατε νά θεατρίζετε τήν συμμαχία; Δέν φοβᾶστε τόν Θεό ; δέν φοβᾶστε τά ἐγκλήματα κατά τῆς Κύπρου πού διαπράξατε; Τά ἐγκλήματα συμμετοχῆς σας κατά τοῦ ἑλληνισμοῦ στήν Μικρά Ἀσία; Δέν φοβᾶστε ὅτι θά ἀφήσει τούς λαούς ὁ Θεός (κατά τήν Δικαίαν κρίση Του) τούς λαούς πού ἐμπαίζατε καί ἐμπαίζετε νά σᾶς ἀφανίσουν ; (κατά τήν προφητείαν).

Ζητοῦμε τήν υἰγεία μας ἀπό τόν Θεό, τήν ἀσφάλεια μας, ἀλλά γνωρίζουμε πολύ καλά ὅτι χωρίς αὐτήν τήν υἰγεία πολλές φορές δέν θά φτάναμε στήν ἄμαρτία, καί στήν ἀπώλεια τῆς ψυχῆς. Διότι μέ τί πόδια ὁ κουτσός θά ἐπισκεφθῆ τά πορνεία ; καί μέ τί υἰγεία; ὅταν δέν τήν ἔχει ; μέ τί υἰγεία θά πηγαίνει στά δεκάδες κέντρα διαφθορᾶς πού λειτουργοῦν μέ τήν ἀνοχή τῶν ἀνορθοδόξων κρατῶν; μέ τί χέρια ὁ ἔχων χέρια θά σπεύσει καί θά πληγώσει τόν συνάνθρωπο; καί μέ αὐτά θά κάνει κάθε ἄμαρτία; Ναί, σέ αὐτήν τήν περίπτωση εὐλογημένοι οἱ ἀνάπηροι, καί εὐλογημένοι οἱ γονεῖς τῶν ἀναπήρων πού λαμβάνουν τόν μισθό τῆς καθημερινῆς φροντίδας των, διότι αὐτοί θά εἰσέλθουν στόν Παράδεισο.

Ὁ Οὐκρανός πρόεδρος δίπλα στήν κλυδωνιζόμενη Γερμανίδα καγκελλάριο ἐκπρόσωπο τῆς Γερμανίας, ἄκουγαν (καί ὄχι τυχαῖα) τόν γερμανικό ἐθνικό ὕμνο, πού διαλαλοῦσε «πάνω ἀπό ὅλα ἡ Γερμανία», μήπως ὅμως καί ἐπάνω ἀπό τόν Θεό; καθῶς ὁ κόσμος ὁ ἴδιος χωρίς τόν Θεό ἀπό πάνω (ἀλλά ἀπό κάτω καί περιφρονημένος)

κλυδωνίζεται από την άμαρτία. Ο ίδιος ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε: Στεκόμουν δίπλα της, και πιστέψτε μέ ήταν ασφαλής. Όμως, πόση ασφάλεια μπορεί να αισθάνεται (πέραν αυτού του περιστατικού) ο σύγχρονος άνθρωπος μακριά από τον Θεό; Μόνον με την κατάρρευση θα αρχίσουμε κάποιοι να συνειδητοποιούμε τις αδυναμίες μας ως πειθήνια όργανα του κακού; Ναι, άνθρωποι είμεθα και πέφτουμε= άμαρτάνουμε, αλλά πρέπει και να σηκωνόμαστε= να μετανοούμε, αλλιώς θα έρθει ο καιρός που δεν θα μπορούμε από πουθενά να πιαστούμε και να σηκωθούμε, τά πιασίματα μας θα είναι τότες δίκοπες λεπίδες και θα σφαγιαστούμε άβοήθητοι σέ έπερχόμενους πολέμους.



Η ευθύνη τών ίθυνόντων είναι τεράστια, ιδίως τών εκπαιδευτικῶν στην χώρα μας. Οί θεολόγοι ἄς κοιτάξουν ὄχι μόνον νά διδάσκουν τήν ὀρθόδοξη πίστη μας ἀπομονώνοντας την (δυστυχῶς) ἀπό τήν κοινωνία καί τίς κακές συνήθειες τῆς κοινωνίας, διότι ἔτσι ἦρθε ὁ πρῶτος κλυδωνισμός μεταξύ Ἐκκλησίας καί κράτους, κράτους πού ἐκπροσωπεῖ ὡς ὁ καθρέφτης τήν κοινωνία μας. Καί ἡ κυρία καγκελλάριος δέν ἔφτασε τυχαῖα στόν ἀποκρυφισμό (μέ τήν ἐμμονή της ὅτι θά τήν προφυλάξει τό γνωστό σημεῖο πού κάνει μέ τίς παλάμες της) προηγῆθηκε ὁ τρόπος ζωῆς τῆς ξέφρενης νεολαίας τῆς ἐποχῆς της, ἀπό μικρά, νήπια, ἀκούγονται ἐπί παραδείγματι τά

ύστερικά οὐρλιαχτά τῶν ἀμαρτωλῶν (ἐγγλέζικων κυρίως) στίχων
 ἐδῶ καί δεκαετίες στήν πατρίδα μας, πού στήν οὐσία , στήν
 πραγματικότητα ἦταν κραυγές βοήθειας ἐκ τῆς ἀδυσώπητης
 κινούμενης ἄμμου πού ἔφερενε σέ ἐπιπρόσθετη παρεκτροπή τήν
 νεολαία ὅλου τοῦ κόσμου ἀπό τόν δρόμο τοῦ Θεοῦ, σημάδια ἐποχῆς
 πού εἶναι καί τό ἐπακόλουθο ἀναπόφευκτο ἀντιγραφόμενο
 (ἀλλάζουν τά χρώματα λίγο καί οἱ τρόποι) μοτίβο τῆς σημερινῆς
 ἐποχῆς μας (ντόμινο κατεδαφίσεων). Σέ κάθε νέα μόδα ἡ
 παλιανθρωπιά ἔχει μέσα της τήν ἴδια σφραγίδα της ,
 παρουσιαζόμενη ὡς δῆθεν νέα, ὅμως εἶναι ἐκ τοῦ παλαιοῦ
 ἀνθρώπου= ἀμαρτωλοῦ ἀνθρώπου. Ἐάν ἐπί παραδείγματι
 συνδύαζαν οἱ ἀθεολόγητοι θεολόγοι μας (πού διδάσκουν
 θρησκευτικά στήν ἐκπαίδευση) ὅτι ὀρθόδοξος πίστη εἶναι καί
 ὀρθόδοξες καθημερινές συνήθειες στήν καθημερινή ζωή ,
 διδάσκοντας στά παιδιά μας νά ἀποφεύγουν τά κακά τῆς μόδας , τίς
 προγαμιαῖες σχέσεις, τήν ἀνυπακοή πρὸς τούς γονεῖς, καί τόσα
 ἄλλα πού κλυδωνίζεται ἡ ἑλληνική κοινωνία μας σήμερα δέν θά
 ἔφτανε σέ αὐτό τό ἀδιέξοδο ἡ νεολαία μας, σέ τόση μεγάλη
 ἀπόγνωση οἱ γονεῖς. Τοιοῦτοι θεολόγοι εἶναι ἀνάπηροι στό μυαλό,
 ἀνάξιοι νά διδάσκουν θεολογία. Οἱ ἱερεῖς ἐπίσης πρέπει νά
 αὐξήσουν τήν ἐπίβλεψη τους, κυρίως οἱ εὐσυνείδητοι ἐπίσκοποι νά
 ἐκπονήσουν προγράμματα πού συνδυάζουν τήν ὀρθόδοξη
 καθημερινότητα ὡς τρόπος ζωῆς μέ τήν ὀρθόδοξη πίστη μας,
 γνωρίζοντας τό κυρίως καθῆκον τους πρὸς τήν ἑλληνική κοινωνία,
 ἰδίως πρὸς τήν νεολαία. Νά παραδειγματισθοῦν ὅλοι οἱ ἐπίσκοποι
 ἀπό τον φιλότιμο ἀγῶνα τοῦ μακαριστοῦ ἐπισκόπου Αὐγουστίνου
 Καντιώτη. Νά προσπαθοῦν νά τοῦ ὁμοιάσουν. -

