
ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ № 31

Και ΑΠΟΓΝΩΣΕΩΣ!

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

α)Μακαρ. Αρχιεπ. Αθηνών & πάσης Ελλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ

β)Σεβασμ. Μητροπολίτας της Εκκλησίας της Ελλάδος

ΘΕΜΑ: Ευχαριστώ τινάς εξ Υμών διά τον άμετρον ευτελισμόν του προσώπου μου!

Ο εν Χριστώ Αδελφός Σας Μητροπολίτης

+ Ο πρ. Καλαβρύτων & Αιγαλείας Αμβρόσιος

Ο Λεπρός!

Ο Αδελφοκτόνος!

Ο Παρανοϊός και Παρανοϊκός!

Ο Σκοταδιστής και Οπισθοδρομικός!

Αίγιον, Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2022

**Μακαριώτατε,
και Σεβασμιώτατοι εν Χριστώ Άδελφοί,**

Εκ προιμίου ζητώ και πάλιν την εκ μέρους Υμών κατανόησιν και συγκατάβασιν διά την παρούσαν ενόχλησιν! Καθώς φαίνεται, προϊούσης της ηλικίας, υπόκειμαι εις την απώλειαν της λογικής, του ορθώς σκέπτεσθαι και του ορθώς εινεργείν!

Απόδειξις:

Δεν κατώρθωσα να κατανοήσω την αναγκαιότητα ή και την σπουδαιότητα του μετ' επιμονής συνιστωμένου εκ μέρους όλων Υμών εμβολίου, του Covid-19, διό και με έχετε κατατάξει **στους Αντιεμβολιαστές!** Με όλως ιδιαιτέραν προσοχήν παρακολουθώ, ο ανάξιος εγώ, πολλούς εξ Υμών των Αδελφών Αρχιερέων της Ορ-

θοδοξίας, να προβαίνουν συχνά-πυκνά σε χαρακτηρισμούς έναν-τίον εκείνων, οι οποίοι αρνούνται να δεχθούν το εμβόλιον, είτε διότι απλώς διστάζουν, είτε διότι φοβούνται τις καταστροφικές παρενέργειές του, είτε διότι θεωρούν το εμβόλιο του Κορωνοϊού τέχνασμα του Διαβόλου και δημιούργημα των σκοτεινών Δυνά-μεων της Παγκοσμιοποιήσως διά την καταστροφήν της αινθρώπι-νης Κοινωνίας!

Ορισμένοι, λοιπόν, εξ Υμών, Αδελφοί εν Κυρίω, μού έχουν απονείμει τίτλους.....αξιοζήλευτους! Δι' αυτούς τυγχάνω «**ο Λεπρός, ο Αδελφοκτόνος, ο Παρανοϊός και ο Παρανοϊκός, ο Σκοταδιστής και Οπισθοδρομικός**»!!!!

Απορώ και εξίσταμαι πως δεν εσκέφθησαν να μου απονεί-μουν και τον τίτλον «**ο Σαλός**», δηλ. ο τρελλός! Τον επιλέγω, λοιπόν, ο ίδιος διά τον εαυτόν μου και τον προσθέτω εις τον πίνα-κα των τιμητικών τίτλων μου, Σας δηλώνω δε, ότι θεωρώ όλως ιδιαιτέραν τιμήν και ευλογίαν να είμαι δι' Υμάς «**ο διά Χριστόν σαλός**»!

Είναι, λοιπόν, προφανές, ότι το σεπτόν Σώμα της Ιεραρχίας εμέ τον ταλαίπωρον με έχει απορρίψει! Παρά το γεγονός, ότι κατά τα πρεσβεία της Αρχιερωσύνης τυγχάνω **ο 4ος εις την σχετικήν Επετηρίδα!** Έτος χειροτονίας μου είναι το 1976, προηγούνται δε της ελαχιστότητός μου σήμερον οι Σεβ. Μητροπολίτες Καρυστίας κ. Σεραφείμ (1968), Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμος (1974) και Παραμυ-θίας κ. Τίτος (1974). Επαναλαμβάνω, **ότι το σεπτόν Σώμα της Ιεραρχίας με έχει απορρίψει!** Κάποιος μάλιστα εκ των νεωτέρων Αδελφών μας, ομιλών από της τηλεοράσεως περί της ελαχιστό-τητός μου, εμμέσως πλην σαφώς, είπε και τα εξής δολοφονικά λόγια: «**Οι αντιεμβολιαστές είναι σκοταδιστές! Οι λύσεις τους.... οδηγούν στον θάνατο! Είναι δυνατόν η ιατρική να δίνει λύσεις και αυτοί να τις παραβλέψουνε και να λένε: Μην ακούτε! Μας είπε ο διάβολος, ότι εγώ τους**

**σφραγίζω! Και να παρασύρουν τους ανθρώπους;...
Είναι σκοταδιστές και οπισθοδρομικοί και οι
λύσεις, που δίνουν, οδηγούν στον θάνατο...»** (βλ.

<https://www.pronews.gr/ellinik-politiki/provocateur/1047056-..>).

Συμπερασματικά, λοιπόν, λέγομεν, ότι ο υποσημειούμενος Αδελφός Σας, κατά την κρίσιν πολλών εξ Υμών, **είναι απορ-ριπτέος!** Ας είναι ευλογημένον το Όνομα του Κυρίου μας! Θα μας επιτρέψετε να Σας υπομνήσωμεν τα λόγια του Αποστόλου Παύλου: « ἡμεῖς μωροὶ διὰ Χριστόν, ὑμεῖς δὲ φρόνιμοι ἐν Χριστῷ· ἡμεῖς ἀσθενεῖς, ὑμεῖς δὲ ἰσχυροί· ὑμεῖς ἔνδοξοι, ἡμεῖς δὲ ἄτιμοι. Ἀχρι τῆς ἀρτίῳ ὥρας καὶ πεινῶμεν καὶ διψῶμεν καὶ γυμνητεύομεν καὶ κολαφιζόμεθα καὶ ἀστατοῦμεν καὶ κοπιῶμεν ἐργαζόμενοι ταῖς ἴδιαις χερσὶ· λοιδορούμενοι εὐλογοῦμεν, διωκόμενοι ἀνεχόμεθα...» (Α΄Κορ. Κεφ. δ', 11-14)

Κατόπιν των ανωτέρω διασαφηνίσεων ως ο «**διά Χριστόν σαλός**», έχομεν το δικαίωμα να εκφράζωμεν προς Υμάς την «τρέλλαν» μας! Και μάλιστα με γλώσσαν σκληράν ως έχοντες το ακαταλόγιστον!

Και Σας ερωτώμεν:

1. Μήπως αυτή η μετά πείσματος υποστήριξις της επιβολής του εμβολίου στους πιστούς Σας μετατρέπει σε εργαλεία του Διαβόλου;

Εγκατελείψατε την προσπάθειαν του εμβολιασμού των πιστών με το Εμβόλιον, **που λέγεται Σώμα και Αίμα Χριστού**, και ασχολείσθε με ένα πρωτοφανές και πρωτόγνωρον πείσμα με την προώθησιν του Εμβολίου Μητσοτάκη!!! Ήσασταν εκπρόσωποι του Σωτήρος Χριστού και, δυστυχώς, καταντήσατε εκπρό-σωποι των Κρατικών Υγειονομικών Υπηρεσιών. Αφήσα-τε την επιμέλειαν της ψυχής και κατέστητε φροντισταί του σώματος! Εξεδιώξατε τους πιστούς από τον Οίκον του Κυρίου! **Οι Ναοί ερημώθησαν!**



Κυριακή, 9 Ιανουαρίου 2022

**Υμείς μεν εμωράνθητε,
η δε Μήτηρ Εκκλησία εμαράνθη!**

- 2. Μήπως, λοιπόν, ανεπαισθήτως Υμείς οι Αρχιερείς της Εκκλησίας της Ελλάδος απαρνηθήκατε την υψηλήν αποστολήν Σας και από Εκπρόσωποι του Χριστού έχετε καταντήσει **Εκπρόσωποι Μητσοτάκη**; Δηλ. εγκαταλεί-ψατε το προνόμιον «του είναι Υμάς εις τύπον και τόπον Χριστού» και καταντήσατε να είσθε «εις τύπον και τόπον Μητσοτάκη»;**
- 3. Μήπως αυτή η άνευ όρων αποδοχή και πιστή εφαρμογή των μέτρων της Κυβερνήσεως Μητσοτάκη, διά των οποίων διελύθησαν οι Ναοί και εξαφανίσθηκε το εκκλησίασμα, **συνιστά ΑΡΝΗΣΙΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ και ΠΡΟΔΟΣΙΑΝ ΤΗΣ ΑΜΩΜΗΤΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΑΣ**;**
- 4. Μήπως η διά του προσφάτως γενομένου σεισμού ολοσχερής καταστροφή ενός ιερού Ναού εκεί στο Αρκαλοχώρι της Κρήτης, ο οποίος είχε μεταβληθή και ήταν Ο ΝΑΟΣ - ΤΟ ΠΡΩΤΟ**

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ της Ελλάδος,
αποκαλύπτει την οργήν του Χριστού διά
την προδοτικήν στάσιν Σας;



5. Μήπως το νερόβραστον Ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου της 24^{ης} Δεκεμβρίου 2021 διά το έγκλημα του ασεβεστάτου **Ηλία Μόσσιαλου αποτελεί ΠΡΟΔΟΣΙΑΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΑΣ; Και τούτο, διότι αντί να καταδικά-ζετε την αφροσύνην του υβριστού της Υπεραγίας Θεο-τόκου Ηλία Μόσσιαλου, με το προαναφερθέν Ανακοινωθέν προσπαθείτε να πείσετε τον Ελληνικό Λαό να μη ανησυχή, καθ' όσον «**οι προσβολές και επιθέσεις κατά του Χριστιανισμού θα συνεχίσουν και θα αυξάνονται κατά τον 21^ο αιώνα!**! Δηλαδή σταυρώνουμε τα χέρια μας και σιωπηλοί ατενίζουμε τους υβριστάς του Θεού! Με άλλα λόγια αφήσατε ανενόχλητο τον ασεβέστατο υβριστή της Παναγίας μας!**

Γιατί κρατείτε κλειστά τα ματάκια Σας;
Γιατί κρατείτε κλειστά και τα αυτάκια Σας;
Οι Μουσουλμάνοι Πακιστανοί κατά χιλιάδες, εντελώς ανεμπόδιστοι, το βράδυ της



Πρωτοχρονιάς κατέκλυ-σαν την πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα! Εκεί, λοιπόν, με όλην την δύναμιν της ψυχής των εκραύγαζαν: «**Να αποκεφαλιστούν οι βλάσφημοι του Προφήτη και οι άπιστοι!**»! (βλ. εφημερίδα ΜΑΚΕΛΕΙΟ, 05.01.2022, σελ. 5). Δεν Σας ελέγχει, άραγε, η αρχι-ερατική Σας συνείδησις διά την επιδειχθείσαν αδιαφο-ρίαν; Διατί και Υμείς κατ’ απομίμησιν δεν είπετε τα λόγια: «**Να αποκεφαλιστούν οι βλάσφημοι της Παναγίας μας και του Χριστού μας!**»! Ο βλάσφημος Ηλίας Μόσιαλος ασφαλώςπανηγυρίζει! Τρίβει τα χέρια του από την χαράν του!

Διά την πλήρη ενημέρωσιν των αναγνωστών του παρόντος άρθρου παραθέτομεν εδώ αυτό το κατάπτυ-στον Ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου, το οποίον μάλι-στα έχει ...αποσυρθή (!!!) από του σχετικόν Πίνακα των Ανακοινωθέντων της Εκκλησίας.

Σχετικά με την προσβλητική ανάρτηση του κ. Ηλία Μόσιαλου σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης

24.12.2021 Ωρα ανάρτησης: 5:09:38 PM

Η προσβλητική ανάρτηση, φερομένη υπό το όνομα του αντιπροσώπου της Ελληνικής Δημοκρατίας σε διεθνείς οργανισμούς για τον κορωνοϊό κ. Ηλία Μόσιαλου, παραμονή των Χριστουγέννων, που χλευάζει την θρησκευτική πίστη εκατομμυρίων ορθοδόξων χριστιανών της χώρας που εκπροσωπεί, και οι συναφείς διαμαρτυρίες μελών της Εκκλησίας που περιήλθαν σε γνώση μας, **δίνουν την αφορμή για την γενικότερη υπόμνηση** ότι, αν και το πρόσωπο του Χριστού και της Κυρίας Θεοτόκου δεν έχουν ανάγκη οποιασδήποτε ανθρώπινης υπεράσπισης έναντι των ανθρώπινων ύβρεων, **οι προσβολές και επιθέσεις κατά του Χριστιανισμού θα συνεχίσουν και θα αυξάνονται κατά τον 21ο αιώνα.** Ο φανατισμός και η έλλειψη σεβασμού στον άλλον δεν είναι αποκλειστικό χαρακτηριστικό των «θρησκειών» ή των «αλλόθρησκων», αλλά οριζόντιο γνώρισμα πολλών ανθρώπων, συντηρητικών και προοδευτικών. Είναι επίσης σαφές ότι κανένας

δεν μπορεί να επικαλείται το επιχείρημα της ιδιωτικότητας για την ρατσιστική συμπεριφορά του, όταν κατέχει θέσεις κρατικής ευθύνης και εκφράζεται δημοσίως.

Ευχόμαστε Καλά Χριστούγεννα με αγάπη, μακροθυμία και προσευχή «**Ύπερ τῶν μισούντων καὶ ἀγαπώντων ἡμᾶς**»

Εκ του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου
της Εκκλησίας της Ελλάδος

Εξ αφορμής, λοιπόν, της ως άνω παρατιθεμένης, τόσον δε βλασφήμου φωτογραφίας- σκίτου, που εδημοσίευσεν ο κ. Μόσσιαλος, **έγινε σεισμός εις την Ελληνικήν Κοινωνίαν!** Πολλοί έγραψαν καυστικά σχόλια! Ο δημοσιογράφος κ. Μανώλης Κοττάκης ύψωσε φωνήν διαμαρτυρίας! «**Ο Θρησκευτικός αποχρωματι-σμός**» γράφει σε μαχητικό άρθρο του, το οποίον δημο-σιεύθηκε τόσο στην εφημερίδα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, όσο και στην ιστορική εφημερίδα ΕΣΤΙΑ (βλ. φ. της 7^{ης} .01.2022, σελ. 7^η και σελ. 1^η αντιστοίχως) και συμπληρώνει: «**Ο αποχρωματισμός και η ουδετερότητα είναι το καλύτερο σενάριο. Υπάρχει πάντοτε και το χειρότερο, ο χλευασμός των συμβόλων, όπως συνέβη προσφάτως με την Παναγία μας στην Ελλάδα ...».** Ταύτα, λοιπόν, γράφει με πολλήν παρρησίαν ο κ. Κοττάκης! **Όχι όμως και οι σεπτοί Ιεράρχες, οι θεματοφύλακες της Ορθοδοξίας μας! Αυτοί σιωπούν! ΔΕΝ ΟΜΙ-ΛΟΥΝ! ΔΕΝ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΝΤΑΙ! Πάσχουν, δυστυχώς, από την μουγγίτιδα! Είναι Μουγγοί!** Μόνον τρεις εξ αυτών, ύψωσαν φωνήν διαμαρτυρίας! Οι Σεβασμιώτατοι Πειραιώς κ. Σεραφείμ, Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος και Καλαβρύτων κ. Ιερώνυμος, οι οποίοι με Δηλώσεις των καταδίκασαν δημοσίως το βλάσφημον αυτό πρόσω-πον. Αυτούς, τούς αγαπητούς ημίν εν Χριστώ Αδελφούς, και ευχαριστούμεν και συγχαίρομεν! Ασφαλώς θα υπάρχουν και τινες άλλοι Αδελφοί Αρχιερείς

διαμαρτυρηθέντες, όπως ο Σεβ. Πατρών κ. Χρυσόσομος, ο Σεβ. Κυθήρων κ. Σεραφείμ και τινες άλλοι, καθώς μας επληροφόρησαν, των οποίων όμως ημείς δεν ανεγνώσαμεν την αντίδρασίν των.

Άγιοι Αρχιερείς και παμφίλτατοι εν Χριστώ Αδελφοί μου,

Με πολύν σεβασμόν Σας ερωτώ: Εάν η Ιερά Σύνοδος, ως το αρμόδιον Διοικητικόν Όργανον, και έκαστος εξ Υμών, ως Φρουρός της Πίστεως, δεν καταδικάσετε αυτόν τον απαίσιον υβριστήν της Παναγίας μας, **την Οποίαν εξομοιώνει μεπόρνην**, ποίος άλλος θα ηδύνατο να το πράξη; **Μήπως, λοιπόν, είσθε ΠΡΟΔΟΤΕΣ της Πίστεώς μας;**

6. Μήπως επίσης αποτελεί ΠΡΟΔΟΣΙΑΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΑΣ η εκ μέρους Σας εφαρμοζομένη νεκρική σιγή και διά τον έτερον, και πολύ χειρότερον, υβριστήν της Παναγίας μας, **τον Χρήστον Χωμενίδην; Μέχρι της παρούσης ώρας δεν ηκούσθη ούτε μία λέξις από την Ιεραρχίαν της Εκκλησίας μας, διά της οποίας να καταδικάζεται ο μεγάλος αυτός υβριστής της Παναγίας μας! Ο **αχαρακτήριστος** αυτός άνθρωπος! Και όμως ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, η Μεγάλη αυτή Μορφή της Ορθοδοξίας, μας συμβουλεύει με τα εξής φοβερά λόγια:**

«Κάν ακούσης τινός εν αμφόδῳ ἡ εν αγορᾷ μέσῃ βλασφημούντα τὸν Θεόν, πρόσελθε, επιτίμησον, κάν πληγάς επιθείναι δέη μη παραιτήσῃ. Ράπισον αυτού την όψιν, σύντριψον το στόμα, αγίασόν σου την χείρα διά της πληγῆς... Μέγα τι τέξεται τη πόλει κακόν τα τοιαύτα παροράν....» (Ε.Π.Ε. 31, 622).

**Μακαριώτατε Άγιε Πρόεδρε,
Σεβασμιώτατοι Συνοδικοί Σύνεδροι
Μητροπολίτες,**

**Διατί δεν εφαρμόζετε την εντολήν
ταύτην; Διατί αφήκατε αινυπεράσπιστον
την Παναγίαν μας;**

**Και, τέλος, διατί απεσύρατε το
προαναφερθέν Αινακοινωθέν της 24^{ης}/12 από
τον σχετικόν Πίνακα εις το Διαδίκτυον;
Μήπως αισθάνεσθε ενοχήν;**

Μοναδική εξαίρεσις, το επαναλαμβάνω με πολύν πόνον εις την ψυχήν μου, ειδικώς διά του βλάσφημον Χωμενίδην, **ήταν η φωνή διαμαρτυρίας** του Σεβα-σμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου!

Έπειτα από όλα αυτά τα εισαγωγικά, τώρα ας προσεγγίσουμε, Αδελφοί μου, το φρικτόν και απαίσιον έγκλημα αυτού του ευτελούς Έλληνος. Στο συγγραφικό του πόνημα μέ τίτλον «...Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΜΕΝΙΔΗΣ ΨΑΧΝΕΙ ΤΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ, παρουσιάζει πως κάποιος δήθεν Ρωμαίος στρατιώτης εμφανίζεται διηγούμενος τα περί της Υπεραγίας Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας, την Οποίαν μάλιστα αποκαλεί «μικρή λαυτζέρισσα», γράφει δέ τα κάτωθι φρικτά και άκρως βλάσφημα λόγια: «....Έτσι έλυσε τα μαλλιά της και γδύθηκε το μπαλωμένο της φουστάνι. Και κόλλησε το σώμα της στο σώμα μου.....Με τη μικρή λαυτζέρισσα σμίγαμε σαρκικά ένα ολόκληρο χειμώνα. Κάθε μέρα σχεδόν. Οποτε διαφεύγαμε της προσοχής των αξιωματικών, των φαντάρων, των κρατουμένων και του βοηθητικού προσωπικού του στρατοπέδου. Κλεινόμασταν στο γραφείο μου. Τραβούσα τον σύρτη. Την ξάπλωνα στο πάτωμα. Ή στο σανι-δένιο τραπέζι. Ή την έπαιρνα στα όρθια, στηρίζοντάς την στον τοίχο. Βαστικά. Λαχανιαστά. Εξαίσια.....»

(βλ. <https://www.in.gr/ 2021/12/20/ entertain-ment/book/....>).

Δειν αινατριχιάζετε, αγαπητοί μου Αδελφοί Αρχιερείς, διαβάζοντας τα φρικτά αυτά λόγια; Δειν χάνετε την ηρεμίαν της ψυχής Σας; Δειν χάνετε τον ύπνον Σας; **Τις Υμάς εβάσκανεν; Γιατί δεν αντιδρά-σατε; Γιατί δεν επαναστατήσατε; Γιατί επιτρέπετε να βεβηλώνουν το πρόσωπον της ΥΠΕΡ-ΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟ-ΚΟΥ; Μήπως ισχύουν και δι' Υμάς τα παρακάτω λόγια του Αποστόλου Παύλου: «**Ω** ἀνόητοι Γαλάται, τίς ὑμᾶς ἐβάσκανε τῇ ἀληθείᾳ μὴ πείθεσθαι, οἵς κατ' ὄφθαλμοὺς Ἰησοῦς Χριστὸς προεγράφη ἐν ὑμῖν ἐσταυρωμένος; τοῦτο μόνον θέλω μαθεῖν ἀφ' ὑμῶν· ἔξ ἔργων νόμου τὸ Πνεῦμα ἐλάβετε ἢ ἔξ ἀκοῆς πίστεως; οὗτως ἀνόητοί ἔστε; ἐναρξάμενοι πνεύματι νῦν σαρκὶ ἐπιτελεῖσθε; τοσαῦτα ἐπάθετε εἰκῇ; εἴ γε καὶ εἰκῇ». (Γαλ. γ', 1-4)**

Δηλ. Ω, αινόητοι Γαλάται, ποιός σας εβάσκανεν, ώστε τώρα να μη πείθεσθε και να μη υπακούετε εις την αλήθειαν, σεις εμπρός εις τα μάτια των οποίων ολοκάθαρα και ξάστερα παρ-εστάθη και εζωγραφήθη ο Εσταυρωμένος Ιησούς Χριστός; Τούτο μόνον θέλω να μάθω από σας: **Το Πνεύμα το Άγιον, τα πολλά και θαυμαστά χαρίσματά Του, τα ελάβατε από τας τυπικάς Διατάξεις του Μωσαϊκού Νόμου ή τα ελάβατε από το κήρυγμα της πίστεως , που ακούσατε και εδεχθήκατε;**

Είσθε, λοιπόν, τόσον αινόητοι; Αφού αρχίσατε τόσον καλά με την Χάριν του Αγίου Πνεύματος, **γιατί τώρα καταλήγετε εις τας διατάξεις του Νόμου (Μητσοτάκη), που έχουν να κάμουν με την σάρκα και όχι με τον αγιασμόν της καρδίας;** Τόσας δωρεάς και ευεργεσίας, που ελάβατε από το Πνεύμα το Άγιον, **ματαίως τας έχετε λάβει;** Εάν βέβαια ημπορεί να λεχθή, ότι τας ελάβατε ματαίως, διότι το βέβαιον είναι ότι, εάν τας περιφρονή-σετε, θα γίνουν εις καταδίκην σας».

7. Άγιοι Αρχιερείς, μήπως θα έπρεπε, αντί της τυ-φλής υποταγής στα κελεύσματα της

Κυβερνήσεως Μη-τσοτάκη, να δώσετε προσοχήν εις τα μηνύματα μερικών ηγιασμένων ασκητικών προσώπων, τα οποία με τον φωτισμόν της θείας Χάριτος προ πολλών ήδη ετών έχουν προαναγγείλει όλα αυτά τα τρομερά γεγονότα, τα οποία συμβαίνουν στις ημέρες μας με τον Κορωνοϊό, τα δαιμονικά δηλ. κόλπα και τεχνάσματα, τα οποία, δυστυχώς και Υμείς, Αγαπητοί μου Αδελφοί Αρχιερείς, μετά πείσματος υπηρετείτε στις ημέρες μας;

8. Μία εξ αυτών των ηγιασμένων μορφών, ο μακαριστός Ιερομόναχος π. Σάββας Αχιλλέως, από της 11^{ης} Οκτωβρίου του έτους 2007, έχει προαναγγείλει τα εξής φοβερά:

«Ο Αντίχριστος θα πάρει την καθέδρα της υγείας. Θα πάρει όλα τα φάρμακα δικά του και θα τα κάνει δηλητήριο. Και όσοι θα παίρνουν φάρμακα **Θα δηλητηριάζωνται και θα αποθνήσκουν. Είναι και μία γρίπη, που θα έρθει! **Θα μοιάζει με γρίπη!** Μια κατασκευασμένη ασθένεια, ως βιολογικό όπλο, στην οποία εμπλέκεται ενεργά η Κυβέρνηση των Η.Π.Α. **Συνιστάται η αποφυγή κάθε είδους εμβολιασμού.** Όσοι δεν εμβολιαστούν, **θα απομονώνονται**».**

Έχουν σκοπό να εξαφανίσουν τον πληθυσμό της γής. Αυτή είναι η μανία τους. **Και ο σκοπός του εμβολιασμού στα μικρά παιδιά είναι να προκαλεί στείρωση, για να μην κάνουν απογόνους και να εκλεύψει η ανθρωπότητα.**» (βλ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ, Ημερολόγιον του 2022, σελ. 172).

Ως επιβεβαίωσις των προφητικών αυτών λόγων του ηγιασμένου Γέροντος, του π. Σάββα, έρχονται τα λόγια μιάς σπουδαίας Επιστήμονος από το Οντάριο του Καναδά! Η διακεκριμένη Επιστήμων Dr. Jessica Rose, κάτοχος πτυχίων εφαρμοσμένων μαθηματικών, ανο-σιολογίας, υπολογιστικής βιολογίας, μοριακής βιολο-γίας και βιοχημείας, όλως προσφάτως εδήλωσε τα εξής

συγκλονιστικά: «Το 82% των εγκύων, που εμβολιάστηκε κατά του Κορωνοϊού (σε έρευνα) έχασαν το μωρό τους και το απέκρυψαν»! Και προσθέτει: Οι γυναίκες αυτές «ήταν στο πρώτο ή το δεύτερο τρίμηνο» της εγκυμοσύνης των! (βλ. PRONEWS.TV-15.12.2021).

9. Έπειτα, Σεβασμιώτατοι Άγιοι Αρχιερείς, υπάρχει και η άλλη όψις του νομίσματος «Κορωνοϊός». Τώρα πλέον είναι βεβαιωμένον, ότι από αυτούς, οι οποίοι αποθυήσκουν εξ αιτίας του Κορωνοϊού **περισσότεροι είναι οι εμβολιασμένοι και ολιγότεροι οι ανεμβολίαστοι!** Γιατί, λοιπόν, να επιμένετε προς επιβολήν του εμβολίου Covid-19 ;

10. Στο Διαδίκτυο κυκλοφορούν συγκλονιστικά νέα! «Ερευνήτρια που εργάστηκε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας φέρεται να ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΟΛΑ και για τα εμβόλια: «**Είναι όλοι τους διεφθαρμένοι: ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ, ΓΙΑΤΡΟΙ, ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ - ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΞΑΠΑΤΗΘΗΚΑΝ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΩΝΤΑΙ ΟΙ ΕΜΒΟΛΙΑ-ΣΜΟΙ!**»

Και η ιστοσελίδα ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ εις το Διαδίκτυον συμπληρώνει:

«**H Astrid Stuckelberger, Ελβετο-Νορβηγίδα ειδικός στη Δημόσια Υγεία και την Επιστήμη, έχει πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας ως ερευνήτρια. Από το 2009 έως το 2013 εργάστηκε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, όπου ειδικεύτηκε στις πανδημίες. Έχει δημοσιεύσει 180 επιστημονικές εργασίες και 12 βιβλία.**

Σε μια συνέντευξή της, η Stuckelberger είπε, ότι ανησυχεί πολύ, γιατί ισχυρίζεται πως οι ενέσεις δεν είναι εμβόλια, «αλλά ένα βιοτε-χνολογικό και συνθετικό πείραμα». Να λέει την αλή-θεια;;; Οι κρατικοί επιστήμονες, από την άλλη, επιμένουν πως τα εμβόλια είναι ασφαλή, και αποτελούν τον μόνο τρόπο αντιμετώπισης του COVID.



Η επιστήμων πάντως, σύμφωνα και με αγγλόφωνο δημο-σίευμα, διατείνεται πως

περιέχει γενετικές τροποποιήσεις, όπως γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ) και πως οι άνθρωποι θα έπρεπε να έχουν ενημερωθεί για το περιεχόμενο του λεγόμενου εμβολίου. ΜΑΛΙΣΤΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΓΙΑΤΡΟΙ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ, ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΠΩΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΜΒΕΙ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ!!!

«Το επικίνδυνο με το «εμβόλιο» είναι ότι προκαλεί μόλυνση. Δεν νομίζω, ότι το πρόβλημα είναι η πρωτεΐνη ακίδας, αλλά ότι το εμβόλιο περιέχει γραφένιο. Είναι θανατηφόρο και τώρα έχουμε στατιστικά στοιχεία και το ξέρουμε», λέει.

Η Stuckelberger καταλήγει: «Ήταν μια πανδημία PCR, προπαγάνδας και φόβου... Υπάρχει τεράστια διαφθορά και σύγκρουση συμφερόντων. **Η επιστήμη και τα μέσα ενημέρωσης είναι επίσης διεφθαρμένα, ολόκληρο το σύστημα είναι διεφθαρμένο.** Οι (τηλέ)ειδικοί αγοράζονται με μετοχές σε εταιρείες εμβολίων. Η βιομηχανία ελέγχει τα μέσα ενημέρωσης, τους ιατρούς... Ο κόσμος έχει εξαπατηθεί. Δεν έχουν καταλάβει ότι είναι προπα- γάνδα». Πηγή : <https://www.el.gr/> και (ethnegersis.blogspot.com).

11. Αρχιερείς του Θεού του Υψίστου, Үμείς οι φανατι-κοί υποστηρικτές του Εμβολίου, μήπως θα έπρεπε να Σας απασχολήση και μία ακόμη λεπτομέρεια, ότι δηλ. μερικά πρόσωπα, τα οποία υπεβλήθησαν στον εμβολια-σμό, **αποθυήσκουν αμέσως μετά το εμβόλιο, μερικά δε άλλα αποθυήσκουν, **έπειτα από απρόβλεπτες επιπλο-κές της υγείας των****

μετά τον εμβολιασμό! Επί παραδείγματι η 60χρονη Βουλευτής της Ελληνικής Λύσης κα Αναστασία Αλεξοπούλου μίαν εβδομάδα μετά τον εμβολιασμό της υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο, έγραψαν οι Εφημερίδες μόλις προχθές (βλ. ΜΑΚΕΛΕΙΟ, 08.01.202, σελ. 14).

Επίσης ένας εμβολιασμένος 13χρονος μαθητής «**πέθανε απροσδόκητα στις 4 Ιανουαρίου, αφού κατέρρευσε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.....** Σύμφωνα με ανάρτηση του πατέρα του...ο Τζάκ υπέστη μια “ανεξήγητη” καρδιακή ανακοπή, ενώ έπαιζε με τους φίλους του»! **Ο Τζάκ είχε λάβει την δεύτερη δόση του Εμβολίου για τον Covid!!!!,** έγραψεν ο Ημερήσιος Τύπος (βλ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ, 08.01.2022, σελ. 6).

Ας έλθωμεν τώρα και σέ ένα ακόμη τραγικό περι-στατικό, όπως μας το παρουσιάζει ο Ημερήσιος Τύπος. Μια νεαρά κυρία, μία 22χρονη μητέρα ενός 4χρονου παιδιού, υπεβλήθη εις το Εμβόλιον, οπότε μετά παρ-έλευσιν δύο ημερών, όλως αιφνιδίως, **υπέστη μυοκαρδίτιδα!** «**Πήγε να την “στείλει αδιάβαστη” η δεύτερη δόση του Μπουρλά;**», γράφει η εφημερίδα ΜΑΚΕΛΕΙΟ (βλ. φ, της 11^{ης} .01.2022, σερλ. 11) και συμπληρώνει: «Η νεαρή μητέρα μετά τη δεύτερη δόση του εμβολίου της Pfizer νοσηλεύθηκε με μυοκαρδίτιδα στο “Μαμάτσειο” νοσο-κομείο. Η ίδια έγραψε στο facebook της: “**Σας ευχαρι-στώ πολύ όλους για το ευδιαφέρον και τη στήριξη... Για όσους δεν ξέρουν, έπαθα μυοκαρδίτιδα δύο ημέρες μετά από τη 2^η δόση εμβολίου.....**” Όλα αυτά δε δυστυχώς ξεκίνησαν αινήμερα τα Χριστούγεννα, όταν η νεαρή Δέσποινα ένοιωσε έντονο πόνο στο στήθος και στην πλάτη και

δύσπνοια, δύο ημέρες αφού είχε δεχθεί την δεύτερη δόση του σκευάσματος της Pfizer!!!!

**Άγιοι Αρχιερείς, Αδελφοί μου εν Κυρίω,
Σας ερωτώ:**

**Μήπως αυτά και μόνον και άλλα
παρόμοια περιστατικά πρέπει να Σας
αναγκάσουν «**να βουλώ-σετε το στόμα Σας**»
και να μη ασχοληθήτε πλέον με την
επιβολή του Εμβολίου;**

- 12.** Εξομολογούμενος προς Υμάς, επιτρέψατέ μοι εν ταπεινώσει ψυχής να Σας πληροφορήσω, ότι η Θεία Χάρις ηξίωσεν εμέ τον αμαρτωλόν από του Μαρτίου μηνός του έτους 2020 να διατυπώσω εγκαίρως τις επιφυλάξεις μου διά το προσφερόμενον Εμβόλιον Covid-19 και να χαρακτηρίσω τον Κορωνοϊό ως «**ένα δαιμονικό σχέδιο για την διάλυση της Κοινωνίας**»!!!

Πρόκειται περί μιάς πτωχής μελέτης μου μέ τον τίτλον «ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ» (σελίδες 206), η οποία εκυκλο-φόρησε τον Μάρτιον του έτους 2020 από τις Εκδόσεις «ΤΟ ΧΑΝΙ ΤΗΣ ΒΟΣΤΙΤΣΑΣ» και διανέμεται δωρεάν.



Εις το

ταπεινό αυτό πόνημά μας γράφουμε, ότι κατά το έτος 1981 εις τας Η.Π.Α. εκυκλοφόρησε ένα βιβλίο του συγγραφέως Dean Koontz με τον τίτλον: «THE EYES OF DARKNESS». Εκεί, λοιπόν, υπάρχει και η εξής αποκάλυψις: «**Περί τό 2020 μία σοβαρωτάτη πνευμονία-σχετική άσθένεια θά διαδοθῇ είς όλόκληρον τόν Πλανήτην, κάνοντας ἐπίθεσιν είς τούς πνεύμονας καί είς τούς βρόγχους. Θά ἀντιστέ-κεται σέ ὄλες τίς γνωστές θεραπεῖες!!!!**

Άγιοι Αρχιερείς, έπειτα από τα αινωτέρω αποκαλυ-φθέντα στοιχεία, μήπως -άθελά Σας βέβαια- μήπως, επαναλαμβάνω, με την επιμονήν Σας προς αποδοχήν του Εμβολίου, υπηρετείτε τα σχέδια των σκοτεινών Δυνάμεων της Παγκοσμιοποιήσεως;

13. Διατί, Αγαπητοί μου Αδελφοί εν Χριστώ, με πολύ πείσμα επιμένετε εις την αποδοχήν του εμβολίου εκ μέρους των πιστών της Εκκλησίας τέκνων, όταν στις ημέρες μας στασιάζεται τόσο πολύ η χρησιμότης αυτού του Εμβολίου; Γιατί κλείνετε τα αυτιά Σας στις κραυγές αγωνίας πολλών Επιστημόνων, οι οποίοι επισημαίνουν τον κίνδυνο, τον οποίον διατρέχουν οι εμβολιασμένοι;

Μόλις προχθές δημοσιεύθηκε η είδησις, ότι «**κάθε τρύπημα... είναι κίνδυνος θάνατος**!!!». Ταύτα είπεν ο κορυφαίος **Επιδημιολόγος Δρ. Μπαγκυτί**, ο οποίος υποστηρίζει, ότι υπάρχει πλέον «**η απόλυτη απόδειξη σύνδεσης γενετικών εμβολίων και θανάτων**!!!!» Μερι-κοί δε Καναδοί ιατροί επιμένουν, ότι το Εμβόλιο Covid-19 είναι «**το πιο επικίνδυνο εμβόλιο, που έχει κυκλοφορήσει!**» (βλ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ, 08.01.2022, σελ. 1^η, 6-10)

14. Μήπως, λοιπόν, Σεβασμιώτατοι Ιεράρχες, θα έπρεπε να Σας απασχολήσῃ το γεγονός, ότι πολλοί εκ των συνανθρώπων μας, παρά το γεγονός, ότι έχουν υποστή τον εμβολιασμό, παρά ταύτα ασθενούν και η ζωή των κινδυνεύει; Και μόνον διά τον λόγον αυτόν έπρεπε «**να βουλώσετε το στοματάκι Σας**», για να χρησιμοποιήσω την λαϊκήν έκφρασιν. Ιδού δύο-τρία περιστατικά:

α) «**Ευαγγελισμός: 100 εμβολιασμένοι υγειονομικοί νοσούν από Κορωνοϊό**» γράφει η εφημερίδα ΜΑΚΕ-ΛΕΙΟ (βλ. φ, της 04.01.2022, σελ. 2).

β) «**Με Κορωνοϊό και ο τρεις φορές εμβολιασμένος Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος**», γράφει η εφημερίδα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (βλ. φ. της 08.01.2022, σελ. 17).

γ) Ένα ακόμη συγκλονιστικό περιστατικό είδε το φως της δημοσιότητος! «**ΞΕΚΛΗΡΙΣΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΟΙΚΟ-ΓΕΝΕΙΑ**» είναι ο τίτλος! Το δημοσίευμα αιναφέρεται εις την οικογένειαν «**του Γιάννη (Γιάγκου) Κουρούση από τη Σπάρτη, Καθηγητού του ΕΜΠ, μετά του εμβολια-σμό του με το Γενετικό Σκεύασμα, ο οποίος πέθανε από εγκεφαλικό**». Είχε προηγηθή ο θάνατος της μητέρας του Ευαγγελίας Κυρούση, ετών 90, η οποία επίσης απεβίωσε «**μετά το γενετικό εμβολιασμό σε σύντομο χρονικό διάστημα**». Εν συνεχεία έφυγε και η αδελφή του Αντιόπη Κυρούση, η οποία μετά του εμβολιασμό της «**παρουσίασε καλπάζουσα μορφή καρκίνου**». Και το σχετικό δημοσίευμα τελειώνει: «**Η τοπική Κοινωνία σωπαίνει, αλλά οι τοίχοι στα σπίτια της ξεκληρισμένης οικογένειας φωνάζουν!**

(βλ. <https://www.spartorama.gr/articles/56015/>).

15. Τώρα, ας γυρίσουμε σελίδα, Σεβασμιώτατοι εν Χριστώ Αδελφοί, διά να ατενίσουμε την καθημερινή πραγματικότητα από μίαν άλλην όψιν! Ενώ, λοιπόν, μερικοί ασεβέστατοι άνθρωποι βλασφημούν τα θεία και ευτελίζουν το πρόσωπον της Υπεραγίας Θεοτόκου, ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ μερικοί επώνυμοι Έλληνες και Ελληνίδες δεν διστάζουν να εκφράσουν δημοσίως την ευλάβειαν της ψυχής των προς την Πάναγνον Μητέρα του Κυρίου μας!

Μεταξύ αυτών θα Σας αναφέρω μίαν επώνυμον Έλληνίδα εκ του καλλιτεχνικού στερεώματος! Πρόκειται διά την «**Έλληνογερμανίδα καλλιτέχνιδα κα Μαριάννα Μασάδη**, που διαπρέπει στη Βαυαρία και σε όλη τη Γερ-μανία με την χαρισματική φωνή της. Μιλά

για την ιδιαίτερη Χριστουγεννιάτικη Συναυλία, που έδωσε πρό-σφατα **και τις δοκιμασίες, που ξεπερνιούνται με πίστη και αγάπη!**» Έτσι, λοιπόν, με μία πολύ δυνατή φωνή είχε το θάρρος να εξομολογηθή δημοσίως, προφέροντα τα εξής θαυμάσια λόγια: **«Η Παναγία είναι η δύναμη μας! Κάθε μέρα προσεύχομαι σε Εκείνη!».** Και συμ-πληρώνει την εξομολόγηση της ψυχής της με τα εξής λόγια:

«Στο Νοσοκομείο και στο κρεββάτι του πόνου πιστεύω, ότι συνάντησα τον Θεό. Συνωμίλησα μαζί Του. Εκεί Τον βρήκα. Ο Κύριος ξέρει πως δουλεύει για εμάς, για να Τον συναντήσουμε....»

Όταν η Δημοσιογράφος κα Μαρία Αινδρέου την ηρώτησε: **«Την αγαπάς πολύ την Θεοτόκο; Βλέπω έχεις βουρκώσει»** η ευλογημένη αυτή ψυχή, η Μαριάν-να, απήντησε: **«Αχ, η Παναγία είναι η δύναμη μας. Είναι μάννα. Αυτή μεσιτεύει με τις προσευχές Της στον Υιό Της για εμάς. Κάθε μέρα, που ξυπνάω, κάνω την προσευχή μου σε Εκείνην. Της μιλάω...»!** (βλ. εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, φ. της 15^{ης}.12.2021, σελ. 8-9).

Σεβασμιώτατοι και Αγαπητοί μου Αδελφοί εν Χριστώ, Σας ερωτώ; Διατί δεν συγκινείται η ψυχή Σας από ομολογίες τοιαύτης αξίας; Διατί δεν ραπίζετε τό στόμα κάποι- ων πολεμίων της Πίστεως, οι οποίοι βλασφημούν το πρόσωπον της Υπεραγίας Θεοτόκου, εφαρμόζοντας την προτροπήν του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου:

«Ράπισον αυτού την όψιν, σύντριψον το στόμα, αγίασόν σου την χείρα διά της πληγής...»;

Με άκραν ταπείνωσιν επαναλαμβάνω προς Υμάς τα λόγια του Κυρίου μας: «Ύμείς εστέ το ἀλας της γης, εάν δε το ἀλας μωρανθή εν τίνι αλισθήσεται; Εἰς ουδέν ισχύει ἔτι, εἰ μὴ βληθήναι ἔξω καὶ καταπατείσθαι υπό τῶν ανθρώπων» (Ματθ. ε', 13).

Αδελφοί μου, διατί διακατέχεσθε από τόσην ευαι-σθησίαν καὶ πεισματικήν επιμονήν, προκειμένου να επι-βάλετε εις τους πιστούς, τους κληρικούς καὶ τους λαϊ-κούς, το Εμβόλο Covid-19; Δηλ. ενδιαφέρεσθε υπερμετρως διά την σωματικήν υγείαν του ανθρώπου, αλλά ΑΔΙΑΦΟΡΕΙΤΕ διά την **ΨΥΧΙΚΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑΝ** των πνευ-ματικών μας τέκνων; Ο Κύριός μας, αποστέλλων εις το κήρυγμα τους Αγίους Αποστόλους καὶ Μαθητάς Του, είπε προς Αυτούς: «Πορευθέντες εἰς τὸν κόσμον ἄπαντα **κηρύξατε τὸ εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει.** Ο πιστεύσας καὶ βαπτισθεὶς σωθήσεται, ὁ δὲ ἀπιστήσας κατακριθήσεται. Σημεῖα δὲ τοῖς πιστεύσασιν ταῦτα παρακολουθήσει: Εν τῷ ὀνόματί μου δαιμόνια ἐκβαλοῦσιν, γλώσσαις λαλήσουσιν καὶ ναῖς, ὅφεις ἀροῦσιν, καὶ θανάσιμόν τι πίωσιν οὐ μὴ αὐτοὺς βλάψῃ! Επὶ ἀρρώστους χεῖρας ἐπιθήσουσιν καὶ καλῶς ἔξουσιν» (Μαρκ. ιστ', 15-18). Δεν είπε: **κηρύξατε τὸ εμβόλιον πάσῃ τῇ κτίσει, αλλά το ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ!**

Αδελφοί μου εν Χριστώ,

Ο Κύριος μάς ανεβίβασε εις το υψηλότερον αξίωμα, ἡτοι **«του υπηρετείν την σωτηρίαν της ψυχής των ανθρώπων»**, υπέρ των οποίων **«Χριστός απέθανεν»!** Δηλ. μας ενεπιστεύθη **την απελευθέρωσιν της ανθρώ-πινης ψυχής από την τυραννείαν του Διαβόλου!** Μας ανέδειξε Διαδόχους Του καὶ μας ανέθεσε **να κηρύτ-τωμεν το Ευαγγέλιον, ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟΝ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ,** **«πάσῃ τη κτίσει»** διά την σωτηρίαν της ανθρώπινης ψυχής! Μήπως, λοιπόν, Ήμείς, κατέστημεν **Προδότες του Χριστού**, καὶ

διά τον λόγον αυτόν εγκατε-λείψαμεν το έργον της σωτηρίας της ανθρώπινης ψυχής και αντ' αυτού καταντήσαμε θεραπευταί του σώματος, δηλ.

νιοσοκόμοι και νιοσηλευτές των ανθρώπων
διά την εξασφάλισιν της..... σωματικής των υγείας; Με άλλα λόγια από Υπηρέτες του Σωτήρος Χριστού καταντήσαμε ειντολοδόχοι υπάλληλοι ενός αφωρισμένου Πρωθ-υπουργού, του κ. Μητσοτάκη;

16. Ένα εισέτι θέμα, το οποίον θα έπρεπε να μας απασχολήσῃ είναι η ερμηνεία των ποικίλων και πολλαπλών φυσικών φαινομένων, δια των οποίων κα-ταστρέφεται όχι μόνον το φυσικόν περιβάλλον, αλλά και η ανθρώπινη Κοινωνία. Διατί άραγε να συμβαίνουν συνεχώς και αδιακόπως ανά τον κόσμον όλα αυτά τα καταστροφικά φυσικά γεγονότα; Μήπως η απομά-κρυνσις της Κοινωνίας από την αγκάλην του Θεού είναι η απάντησις; Μήπως διά του τρόπου αυτού ο Πανάγα-θος Θεός μας εξωτερικεύει και μας εκφράζει τον πόνον Του διά την απομάκρυνσίν μας από την πατρικήν Του αγκάλην; Μήπως όλα αυτά τα ανεξήγητα φυσικά καταστροφικά φαινόμενα μας προϊδεάζουν, ότι πορευό-μεθα «**προς τους εσχάτους χρόνους**»; Το πνεύμα του Θεού μας έχει προειδοποιήσει σχετικώς!

«Μελλήσετε δέ ἀκούειν πολέμους καὶ ἀκοάς πολέμων· ὄρᾶτε μὴ θροεῖσθε· δεῖ γάρ πάντα γενέσθαι, ἀλλ’ οὕπω ἔστι τό τέλος. ἐγερθήσεται γάρ ἔθνος ἐπὶ ἔθνος καὶ βασιλείᾳ ἐπὶ βασιλείᾳν, καὶ ἔσονται λιμοί καὶ λοιμοί καὶ σεισμοί κατά τόπους· πάντα δέ ταῦτα ἀρχή ὡδίνων». (Ματθ. κδ', 6-8)..

Εις το Διαδίκτυον ανακαλύψαμε την εξής καταπλη-κτικήν διήγησιν. Σας την παραθέτουμε ως αφορμήν στοχα-σμού και αυτοσυγκεντρώσεως!

«Πριν από δύο χιλιάδες χρόνια, οι οπαδοί του Κυρίου ρώτησαν τον Ιησού: «Τι το σημείον της παρουσίας σου και της συντελείας του αιώνος;» (Κατά Ματθαίον 24:3). Ο Κύριος Ιησούς απάντησε: **«Θέλετε δε ακούσει πολέμους και φήμας πολέμων· προσέχετε μη ταραχθήτε· επειδή πάντα ταύτα πρέπει να γίνωσιν, αλλά δεν είναι έτι το τέλος. Διότι θέλει εγερθή έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλείαν, και θέλουσι γίνει πείνα και λοιμοί και σεισμοί κατά τόπους· πάντα δε ταύτα είναι αρχή αδίνων»** (Κατά Ματθαίον 24:6-8).

Σήμερα, παρατηρούνται όλο και περισσότερες καταστροφές σε ολόκληρο τον κόσμο. Σημειώνονται διαδοχικά σεισμοί, επιδημίες, λιμοί, πόλεμοι και πλημμύρες. Στα τέλη του 2019, **στην πόλη Γουχάν της Κίνας εμφανίστηκε ένας νέος τύπος κορωνοϊού**. Ο ρυθμός μετάδοσής του είναι ανησυχητικός: μέσα σε διάστημα λίγων μόνο μηνών, εμφανίστηκαν περιστατικά σε ολόκληρη τη χώρα και η Κίνα βυθίστηκε αμέσως στο χάος. Πολλές επαρχίες, δήμοι και χωριά τίθενται διαδοχικά σε καραντίνα, καθώς ο αριθμός των νεκρών συνεχίζει να αυξάνεται. Ο ίος έχει εξαπλωθεί επίσης σε περισσότερες από είκοσι ακόμη χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο. Επί πλέον, μεταξύ Σεπτεμβρίου 2019 και Ιανουαρίου 2020, **πυρκαγιές στην Αυστραλία** κατέστρεψαν περισσότερα από 5.900 κτίρια και σκότωσαν πάνω από ένα δισεκατομμύριο ζώα. Τον Ιανουάριο του 2020, η ίδια ήπειρος **επλήγη από καταρρακτώδεις βροχές**, που παρατηρούνται μια φορά τον αιώνα, προκαλώντας πλημμύρες, που σκότωσαν πολλά πλάσματα του γλυκού νερού. Τον ίδιο μήνα, **δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έμειναν άστεγοι λόγω πλημμυρών στην Ινδονησία**. Σημειώθηκε επίσης έκρηξη ηφαιστείου στις Φιλιππίνες, η χειρότερη επιδρομή ακρίδων εδώ και 25 χρόνια στην Αφρική, σεισμός μεγέθους 6,4 βαθμών στην επαρχία Σινγιάνγκ... και ο κατάλογος συνεχίζεται....».

Πηγή: [https://el.kingdomsalvation.org/testimonies/the-end-time-prophecies-fulfilled.html?](https://el.kingdomsalvation.org/testimonies/the-end-time-prophecies-fulfilled.html?gclid=EA1alQobChMIZu6D4ryq9QIVpYODBx3crQmYEAYASA)

[gclid=EA1alQobChMIZu6D4ryq9QIVpYODBx3crQmYEAYASA
AEglgOPD_BwE](https://el.kingdomsalvation.org/testimonies/the-end-time-prophecies-fulfilled.html?gclid=EA1alQobChMIZu6D4ryq9QIVpYODBx3crQmYEAYASA)

Ως συμπλήρωμα των ως άνω διαπιστώσεων Σας παραθέτω και μια φωτογραφία από την νήσο της Σουμάτρα. **Εκεί το ύψος του νερού από την**

βροχή έφθα- σε τατρία (3) μέτρα!
«Καταρρακτώδεις βροχές πέφτουν από τις 31 Δεκεμβρίου στο υησί, με αποτέλε-σμα να έχουν υπερχειλίσει ποτάμια και χείμαρροι και το νερό σε κατοικημένες περιοχές να φτάνει έως και τα τρία μέτρα ύψος...», γράφει η εφημερίδα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ στο φ. της 5^{ης}. 01.2022, σελ. 27, όπου και μας παραθέτει και την εξής φωτογραφία:



Καθώς σημειώνονται οι γραμμές αυτές είχαμε εις μεν την Φλώριναν καταστρεπτικόν σεισμόν, εις άλλα δε μέρη της ταλαιπώρου Πατρίδος μας πολύ πλούσιες, ήτοι καταρρακτώδεις και καταστρεπτικές, βροχοπτώσεις! **Δόξα τω Θεώ, πάντων ένεκεν!**

17. Έπειτα από όλα αυτά τα περίεργα και ανεξήγητα φαινόμενα, Άγιοι Αρχιερείς της Εκκλησίας της Ελλάδος, ας έλθουμε τώρα σε ένα πολύ περίεργο και μυστηριώδες ουρανόσταλτο μήνυμα! Κατά τα δύο αυτά τελευταία έτη, παραλλήλως προς την εμφάνισιν του Κορωνοϊού, βιώνουμε και κάποια ανεξήγητα θεϊκά σημεία, κάποια «θεοσημεία», τα οποία χρήζουν ερμηνείας! Όχι μόνον εις την Ελλάδα, αλλά και αινά τον

κόσμου, όπου κυριαρχεί η Ορθοδοξία, βλέπουμε να δακρύζουν ή και να μυροβλύζουν εικόνες Αγίων της Πίστεώς μας, με προεξάρχουσαν την ιεράν Εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου και μάλιστα της Παναγίας της Παρηγορή-τριας εκεί ψηλά εις τον Βύρωνα Αττικής.

Η Εικόνα αυτή άρχισε να μυροβλύζη από τις 8 Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέραν καθ' ην εορτάζομεν το Γενέσιον της Υπεραγίας Θεοτόκου, έκτοτε δε δεν έπαυσε είτε δακρυρροούσα, είτε μυροβλύζουσα! Δόξα τω Θεώ! Τα τελευταία νέα είναι, ότι «**το βράδυ της 4^{ης} Ιανουαρίου 2022, παραμονή των Φώτων, που ο ιερός ναός θα έκλεινε, η Ιερά Εικόνα της Παναγίας της Παρηγορητρίας, έρρεε δάκρυα ασταμάτητα, με μια πρωτο-φανή ροή, ωσάν τρεχούμενο νερό, προς μεγάλη έκπληξη των παρισταμένων»**, γράφει το σχετικόν Ανακοινωθέν της Εινορίας (βλ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ, 07.01.2022, ΝΕΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ)

Ασταμάτητα δάκρυα στην Παναγία την Παρηγορήτρια παραμονές των Φώτων



ΘΕΙΚΟ ΣΗΜΑΛΙ

- **Μακαριώτατε Αρχιεπίσκοπε Αθηνών κ.κ.
Ιερώνυμε,**
- **Σεβασμιώτατοι εν Χριστώ Αδελφοί,**

Το ερώτημα, που τίθεται ενώπιόν μας, είναι: Πως εξηγείται αυτό το φαινόμενο; Διατί δακρύζει η Παν-αγία μας; Είναι δάκρυα χαράς; Ή είναι δάκρυα λύπης και οδύνης;

Εις το ερώτημα αυτό χωρούν πολλές απαντήσεις! Επιτρέψατέ μοι, λοιπόν και εις εμέ τον υποσημειούμε-νον και ταλαίπωρον εν Χριστώ Αδελφόν Σας να Σας δώσω την προσωπική μου απάντησιν. Επιτρέψατέ μοι να Σας υπομνήσω, ότι γράφω το παρόν κείμενον, χρησι-μοποιών την ιδιότητα του «διά Χριστόν σαλού» Αδελφού Σας, διό και η γλώσσα μου θα είναι πολύ σκληρή! Όχι δε μόνον πολύ σκληρή, αλλά συγχρόνως και μία ΑΠΟΧΑΙ-ΡΕΤΙΣΤΗΡΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, διά του

λόγοι, ότι Υμείς «**οισοφοί και συνετοί**» δεν είναι δυνατόν να επικοινωνείτε με ένα «διά Χριστόν σαλόν» Ιεράρχην!

Διατί, λοιπόν, δακρύζει η Παναγία μας;

I. Διότι η άλλοτε Ορθόδοξος Χριστιανική Ελλάδα μας απέβαλε τον χαρακτήρα της! Έπαυσε πλέον να είναι η κοιτίδα της Ορθοδοξίας! Ακόμη και αυτοί οι Εκκλησιαστικοί Ηγέτες έγιναν τυφλά όργανα και υπηρέτες των Πολιτικών εκπροσώ-πων! Η Ελλάδα μας σταδιακά μετατρέπεται σε μία πολύ-πολιτισμική Χώρα, όπου και η αθεϊσμός θα επεκτείνεται και οι Μουσουλμάνοι θα κυριαρχούν! Ιδού το προοίμιον:



Πρωτοχρονιά 2022

Ανεμπόδιστη συνάθροισης των Πακιστανών εις το Σύνταγμα!

II. Διότι οι Χριστιανοί ευρίσκονται εν διωγμώ μέσα εις τον χώρον τους! Δεν δύνανται ανενόχλητοι να προσέλθουν ούτε εις τον

Οίκουν του Κυρίου! Χρειάζονται rapid test, μάσκες, τήρησιν αποστά-σεων κλπ. Όσοι ιερείς δεν έχουν υποβληθή στον εμβολιασμό, αυτοί τίθενται σε αργία! Δεν επιτρέ-πεται να ιερουργούν. Το ίδιο και οι ιεροψάλτες.

III. Διότι οι Αρχιεερείς-Ποιμένες του Χριστιανικού Πληρώματος επρόδωσαν την αποστολήν των. Ήσαν υπηρέται της ψυχής και κατήντησαν θερά-ποντες του σώματος! Ήσαν εις «τύπον και τόπον Χριστού» και κατήντησαν **«εις τύπον και τόπον Μητσοτάκη»**, μεγάφωνα της πολιτικής Εξουσίας!
Iδού μία απόδειξις:



«Σκληρή

απόφαση για ιερείς - ψάλτες.

Την απόφασή του να κρατήσει μακριά από τα σπίτια των πιστών της Μητροπολιτικής του Περιφέρειας όλους τους αινεμβολιαστους ιερείς, αλλά και τους αινεμβολιαστους ψάλτες, από τα σπίτια της το επόμενη διάστημα, θλιβε και ανακοίνωσε ο μητροπολίτης Αλεξανδρείας Ανθίμος!

Οιράστες προέβη στην παρούσα κύριεις προκατέμένου «όποιες επικαρπίεις μέσω επιμερισμού επιτύχαστε» ενα προκαταταύτην οι κριτικοί της πράξης των παρανινών, λόγω της πρώτης αύξησης των κρουσμάτων, πατ προβλέπονταί στην πόλη, μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου.

(Βλ. εφημερίδα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, φ. της 12^{ης}.

01.2022, σελ. 19).

Iδού και μία εισέτι απόδειξις:

Πιστοί χωρίς μάσκες και πιστοποιητικά έτρεχαν να ξεφύγουν από την ΕΛ.ΑΣ.

(βλ. ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ,

12.01.2022, σελ.11)



IV. Διότι απεδέχθησαν την αλλοίωσιν του περιεχο-μένου της αμωμήτου Πίστεώς μας με την επιβο-λήν της μάσκας, των rapid test κλπ., της τηρήσεως αποστάσεων ασφαλείας εντός του ιερού Ναού! Ελησμόνησαν, ότι ο Ναός είναι ιατρείον των ψυχών και των σωμάτων! Οι σεπτοί Ιεράρχες μας επίσης ελησμόνησαν, ότι η Μητέρα Εκκλησία ουδέποτε μέχρι χθες εγκατέλειψε τον πάσχοντα από οιανδήποτε ασθένειαν αινθρωπον! Ακόμη και εις την ιήσου Σπιναλόγκα, όπου εξαπεστέλλοντο οι λεπροί της εποχής εκείνης, η Εκκλησία, ως φιλόστοργος Μητέρα, είχε ζωηράν την παρουσίαν Της διά των εκεί αποστελλομένων Κληρικών Εφημερίων, οι οποίοι βεβαίως ούτε μάσκα έφερον, ούτε σε rapid test υπεβάλλοντο! Μοναδική τους ασπίδα ήτο η Χάρις του Κυρίου! Εβίωναν το θαύμα της εξ ουρανών προστασίας, καθ' όσον ήσαν υπηρέται του Σωτήρος Χριστού! Μεταξύ των εκεί διακονησάντων ήτο και ο πολύ γνωστός διά την αυτοθυσίαν του π. Χρύσανθος Κουτσουλογιαν-νάκης, ο οποίος υπηρέτησεν εις την Σπιναλόγκαν περισσότερον από δέκα έτη! Και ήτο υγιέστατος! Κατέλυε το Άγιον Ποτήριον

μετά την μετάληψιν των λεπρών και ήτο αμόλυντος.

Ο λόγιος Θεολόγος Αριστείδης Πανώτης μεταξύ πολλών άλλων έχει γράψει και τα εξής συγκλονιστικά: «*Ποτέ έως σήμερα δεν έχουν νοσήσει ιερείς, οι οποίοι για δεκαετίες προσέφεραν τις υπηρεσίες τους σε ασθενείς σε Νοσοκομεία, Λεπροκομεία κ.α. Δεν υπάρχει κανένα παράδει-γμα, που να συνηγορεί για μετάδοση ενός ιού μέσα από τα σκεύη της Θείας Κοινωνίας! Γνωρίζω προσωπικά ιερείς, οι οποίοι διακόνησαν στην Εκκλησία του Νοσοκομείουκαι κανείς τους δεν κόλλησε από κάποια από τις πολλές και σοβαρές αρρώστειες, οι οποίες υπήρχαν εντός του Νοσοκομείου» (Βλ. Κορωνοϊός..., σελ. 83)*

V. Διότι απεδέχθησαν την εισβολήν και κυριαρχίαν των Μουσουλμάνων μεταναστών και προανήγ-γειλαν ήδη τα εξής πολύ πικρά λόγια: «*Οι ἄνθρωποι αύτοὶ (δηλ. οι Μουσουλμάνοι μετανάστες) θὰ μείνουν καὶ θὰ ριζώσουν ἐδῶ. Τὰ παιδιά τους θὰ νιώθουν τὴν γῆ μας Πατρίδα τους (ὅπως ριζώσαμε κι ἐμεῖς σὲ τόσες ἄλλες Πατρίδες τῆς γῆς). Θὰ τοὺς ἀγκαλιάσουμε, ὅπως ἀγκαλιάσαμε τοὺς ὄμογενεῖς ἀπὸ τὴν πρώην Σοβιετικὴ Ἐνωση, τοὺς Ἀλβανοὺς καὶ τόσους ἄλλους. Θὰ πάρουν γιὰ νύμφες καὶ γαμπρούς, τὰ παιδιά μας· θὰ μᾶς κάνουν ὑπερήφανους, ὅταν φέρουν ἔπαθλα καὶ πρωτειὲς (ὅπως ὁ Ἀντετοκούμπο), θὰ ἐργάζονται καὶ μὲ τὶς εἰσφορές τους στὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα μας θὰ ἐξασφαλίζονται οἱ δικές μας συντάξεις. Θὰ μεγαλώσουν οἱ πόλεις μας, θὰ κατοικηθοῦν τὰ ἔρημα χωριά μας καὶ θὰ γεμίσουν παιδικὲς φωνὲς οἱ χορταριασμένες αὐλὲς τῶν σχολείων μας».*

(βλ.

<https://www.protothema.gr/greece/article/962286/mitropolitis-alexandroupoleos-tha-agalias>

VI. Διότι ανετράπη η εκκλησιαστική Παράδοσις!
Νέα ήθη εκκλησιαστικά εισήχθησαν εις την
χριστιανικήν Κοινωνίαν! 'Έως χθές οι
ασθένειες, οι επιδημίες, οι φυσικές
καταστροφές, γενικώς τα έκτακτα γεγονότα
αντιμετωπίζονται με Λιτανείες, με
Αγρυπνίες, με Παρακλήσεις, με παραινέσεις,
προκειμένου οι χριστιανοί μας να
προσέλθουν εις την Εξομολόγησιν και την
Θείαν Μετάληψιν, με μύριους όσους τρόπους
προσεγγίσεως πρός τον Θεόν! **Τώρα όλα**
αυτά ελησμονήθησαν! Ο Θεός ετέθη εις το
περιθώριον της ζωής μας! Τώρα όλα αυτά τα
αγιαστικά μέσα απερρίφθησαν εις τον
κάλαθον των αχρήστων! Και αντ' αυτών
άρχισαν τα κηρύγματα περί αποδοχής του
εμβολίου, χρήσεως της μάσκας, τηρήσεως
των αποστάσεων κλπ.

'Έως χθές ηκούετο το κήρυγμα του θείου
λόγου! Είχαμε το κήρυγμα του Ευαγγελίου!
Τώρα πιά έχουμε το κήρυγμα του
Εμβολίου!

Μακαριώτατε,
Σεβασμιώτατοι Άγιοι Αρχιερείς
της Εκκλησίας

της Ελλάδος,

Εξαιτούμαι την επιείκειάν Σας προκειμένου να
Σας εξωτερικεύσω ότι έχω εις τα τρίσβαθα της ψυχής
μου και να Σας εξομολογηθώ.

Ταπεινά φρονώ, ότι κατά τα τελευταία ταύτα έτη
Ημείς οι Αρχιερείς του Θεού του Υψίστου επροδώσαμε
την απόστολήν μας! Κρατάμε την λάμψιν του

αξιώματος, φέρουμε την λαμπράν στολήν του Αρχιερέως, μεθύσκομεν γευόμενοι της γλυκύτητος του αρχιερατικού βαθμού, **αλλά ΤΩΡΑ ΠΛΕΟΝ ΔΕΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΘΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΙΝ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑΝ!** Δεν μας απασχολεί πλέον το «**ελθέτω η Βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου**»!!! Προσπαθούμε να είμεθα ευάρεστοι εις τους Ισχυρούς της ημέρας **και όχι εις τον Νυμφίον Χριστόν!** Μας θέλγει η δόξα του κόσμου τούτου και όχι η δόξα του Ουρανού! **Ωστε κατέστημεν προδότες του Σωτήρος Χριστού! ΕΠΡΟΔΩ-ΣΑΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΝ ΜΑΣ!**

Βεβαίως μεταξύ Ήμών υπάρχουν και οι εξαιρέσεις! Δεν έλλειψαν οι αγιασμένοι Αρχιερείς και οι μαχηταί Αδελφοί μας, οι «ταπεινοί τη καρδία»! Άλλ' αυτοί αποτελούν την εξαίρεσιν! Πλήν όμως είναι τοις πάσι γνωστόν, ότι οι εξαιρέσεις δεν καταργούν τον Κανόνα. Σας ικετεύω, λοιπόν, να επανορθώσουμε την πορείαν μας. Να απεκδυθώμεν τον μανδύαν της εκκοσμικεύσεως και να ενδυθώμεν τον θώρακα της ιεραποστολής! Να βιώσωμεν και πάλιν την Μοναχικήν Ταπείνωσιν και την Μοναστικήν Αγιότητα! Να επαναλάβωμεν το κήρυγμα του Ευαγγελίου και να λησμονή-σωμεν το κήρυγμα του Εμβολίου!

Εάν επανορθώσουμε την πορείαν μας, τότε ασφαλώς θα παύση να δακρύζῃ η Εικόνα της Παναγίας μας! Εάν, διορθώνοντας την πορείαν μας, επιστρέψουμε εις την πατρι-κήν αγκάλην του Νυμφίου Χριστού, τότε θα παύσουν οι σεισμοί, οι λιμοί, οι λοιμοί, οι καταποντισμοί και όλα τα άλλα πρωτοφανή καταστρεπτικά φυσικά φαινόμενα, τα οποία συμβαίνουν στις ημέρες μας. Εύχομαι και προσεύχομαι.

Επέσυκαιρία Σας πληροφορώ, ότι η παρούσα είναι και η τελευταία, η αποχαιρετιστήριος, ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΝΩΣΕΩΣ της ψυχής μου και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ μεθ' Υμών, ώστε ένας «διά Χριστόν σαλός» Αδελφός Σας να μη Σας ενοχλή πλέον! Σας εύχομαι καλήν μετάνοιαν και καλόν Παράδεισον! Σιωπών εφ' εξής, ο ταλαίπωρος εγώ, αποσύρομαι πλέον εις το ερημητήριόν μου της σιγής, της προσευχής και των δακρύων, επαναλαμβάνω τα λόγια: «**Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν**». Απευθυνόμενος δε προς ένα έκαστον εξ Υμών και υποκλινόμενος ενώπιον Υμών, εν ταπεινώσει ψυχής επαναλαμβάνω τα λόγια: «**Αδελφέ συγχώρησόν μοι τω αμαρτωλώ**».

Επικαλούμαι εφ' Υμάς την Μεσιτείαν και την Χάριν της Υπεραγίας Θεοτόκου, της Τρυπητής, Πολιούχου του Αιγίου, και εύχομαι ταχείαν επαναφοράν τόσον των ιερών Ναών μας, όσον και των ευσεβών χριστιανών, εις το αρχαίον κάλλος, προς Υμάς δε **ΚΑΛΗΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑΝ και ΚΑΛΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΝ!**



Επί δε τούτοις διατελώ
Ελάχιστος εν Χριστώ
Αδελφός

+ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

fr. ne. Γεωργίου Αναστασίου

+ Ο πρώην Καλαβρύτων και
Αιγιαλείας

Αμβρόσιος

Ο «διά Χριστόν

σαλός»

Αδελφός Σας!

Ιερός Ναός Φανερωμένης Αιγίου, 09.01.2022
Λεπρός!

Ο

Ο Αδελφοκτόνος!

Ο Παρανοϊός και
Παρανοϊκός!

Ο Σκοταδιστής και
Οπισθοδρομικός!

Ο Πανάθλιος και Τρισάθλιος δούλος του Ιησού
Χριστού!

Αίγιον, 14^η Ιανουαρίου 2022