

Περί αγάπης

Σήμερα οι Οικουμενιστές πιπιλίζουν την καραμέλα της αγάπης και της ενότητας στην πράξη τα αντίθετα πράττουν αλλά δεν το έχουν συνειδητοποίηση γιατί δεν τους δίδαξαν στα πανεπιστήμια τους Αγ. Πατέρες της Εκκλησίας αλλά Προτεσταντισμό και Παπισμό.

Στο βιβλίο του Δρ.ο Αθ.Μπασδεκης το αναφέρει πολλές φορές.

Ας διαβάσουν και να ακούσουν φωναχτά οι Οικουμενιστές τους λόγους του Ι. Χρυσοστόμου τα παρακάτω και ας μετανοήσουν και να τον μιμηθούν τον Άγιο Ι. Χρυσόστομο όσο και τον Βασίλειο που μιλεί περί ενότητας .

ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑ ΙΟΥΔΑΙΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ – ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑ ΙΟΥΔΑΙΩΝ 1^{ος} , 4^{ος} , 8^{ος}

Κατά Ιουδαίων λόγους του . τους οποίους εξεφώνησε κατά τα έτη 386-387 μ.Χ. , λαμβάνοντας αφορμή το γεγονός ότι πολλοί Χριστιανοί συνεόρταζαν , από κακή συνήθεια , με τους Ιουδαίους τις εορτές των Νηστειών , της Σκηνοπηγίας και των Σαλπίγγων ή του Νέου Έτους. Εξ άλλου μια άλλη μερίδα πιστών , οι γνωστοί με το όνομα Πρωτοπασχιτες η Τεσσαρασκαϊδεκατιτες αγνοώντας την απόφαση της Α Οικουμενικής Συνόδου (325 μ.Χ.) για τον εορτασμό του Πάσχα , εόρταζε την κορυφαία εορτή της Χριστιανοσύνης μαζί με τους Ιουδαίους.

Στις εορταστικές λοιπόν εκδηλώσεις των Ιουδαίων και στα ζητήματα της νηστείας και του Πάσχα αναφέρονται οι λόγοι αυτοί , ο σκοπός είναι να διασφαλίσει την ενότητα της Εκκλησίας , που διεσπατο με την διαγωγή των ιουδαιζοντων Χριστιανών.

Η αγωνία του καλού ποιμένος για την προστασία των εμπιστευθεντων αυτω λογικών προβάτων , όσο η λαμπρά επειρηματολογία , που αντλείται από την αγία Γραφή ιδιαίτερα από την Παλαιά Διαθήκη και μ την οποία αποδεικνύει ότι ο Χριστός είναι το πλήρωμα του Νόμου.

Στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού , του Μονογενούς Υιού Θεού , τον οποίο οι Ιουδαίοι σταύρωσαν και είναι γι αυτό αιωνίως υπόδικοι , σύμφωνα και με τη δική τους ομολογία , εκπληρώθηκαν όλες οι προφητείες

Λόγος Α Κατά Ιουδαίων

Μια άλλη ασθένεια , πολύ βαριά , που προσβάλλεται το σώμα της Εκκλησίας , καλεί τον δικό μου λόγο να τη θεραπεύσει. Επιβάλλεται λοιπόν να σταματήσουμε την εξέλιξη της ασθένειας αυτής και στην συνέχεια να στρέψουμε την προσοχή μας προς τους εκτός της Εκκλησίας. Είναι αναγκαίο να θεραπεύσουμε πρώτα τους δικούς μας και μετά να ασχοληθούμε με τα πράγματα των άλλων. Ποια όμως είναι η ασθένεια ?

Πολλοί Χριστιανοί συνεόρταζαν , από κακή συνήθεια , με τους Ιουδαίους τις εορτές των Νηστειών , της Σκηνοπηγίας και των Σαλπίγγων ή του Νέου Έτους.

Η ασέβεια των Ανομοίων συγγενεύει προς εκείνη των Ιουδαίων....

Δεν είναι σωστό λέγει , να πάρει κανείς τον άρτο των τέκνων και να το ρίξει στα σκυλάκια.

Ο Χριστός αποκαλώντας τους Ιουδαίους τέκνα και τους εθνικούς σκυλιά.

Αλλά άλλαξε η θέση των πραγμάτων και οδηγήθηκαν στη θέση των σκυλιών και εμείς γίναμε τέκνα Θεού.

Έπειτα λέει γι αυτούς που πηγαίνουν στα θέατρα και στις συναγωγές.

Μεταξύ θεάτρου και της συναγωγής δεν υπάρχει καμία διαφορά.

Η συναγωγή είναι σπήλαιο ληστών , κατοικητήριο δαιμόνων γιατί κανένας Ιουδαίος δεν προσκυνεί τον Θεό. ...Είναι τόπος ειδωλολατρίας.

Όλα αυτά σας το είπα και σας τα διηγήθηκα , επειδή δείχνετε απανθρωπιά και αναισθησία προς εκείνους που πράττουν η παθαίνουν αυτά.

Τι με ενδιαφέρει εμένα ? ποια σχέση έχω εγώ με εκείνον ? Τα λόγια σας αυτά είναι χειρότερα από κάθε μισανθρωπία και σατανική σκληρότητα.

...Πως λοιπόν ομολογείς τον Χριστό ότι είναι κεφαλή της Εκκλησίας?

..άρα δεν έχεις ούτε τον Χριστό κεφαλή.

Υπάρχουν πιστοί που πάσχουν από την ιουδαϊκή ασθένεια , εσύ αδιαφορείς για την ασθένεια τους . Καθένας από εσάς να κερδίσει τον αδερφό του να τον απαλλάξει από την συναστροφή με τους χριστοκτονους. Τώρα βλέπεις τον αδελφό σου να σύρεται άδικα και ανόσια , όχι από τον δήμιο , αλλά από τον διάβολο , στο βάραθρο της απώλειας και δεν ανέχεσαι να του δώσεις ούτε μια συμβουλή , ώστε να τον απαλλάξεις από την παρανομία αυτή. Και ποια συγχώρεση περιμένεις να λάβεις ? ... Και ποια συγνώμη θα έχεις , όντας μισός Χριστιανός ?

Όταν δεις κάποιον να ιουδαίζη συγκράτησε τον , φανέρωσε τον , ώστε να μην γίνεις κοινωνός και συ του ίδιου κινδύνου. ...Σκοπός είναι να τον απαλλάξουμε από την πλάνη και την ασέβεια και να τον καταστήσουμε εξ ολοκλήρου δικό μας.

Επειδή υπάρχουν μερικοί , που θεωρούν τόπο ιερό την συναγωγή . Επειδή λέγουν ότι υπάρχουν ο νόμος και τα βιβλία .Ενώ αυτοί που έχουν τους νόμους και τους προφήτες

δεν τους πιστεύουν δεν δέχονται τις μαρτυρίες τους , πράγμα που είναι μεγαλύτερο από εκείνους που βρίζουν.

Όταν τα βιβλία διαβάζονται με απιστία , τους καθιστούν βέβηλους και δεν ωφελούνται ούτε οι ίδιοι που τα διαβάζουν. Γι αυτό ακριβώς ας την μισή την συναγωγή και να την αποστρέφεται επειδή έχουν τους αγίους και δεν πιστεύουν στους λόγους τους , επειδή τους κατηγορούν για τη χειρότερη ασέβεια.

Για να μάθετε , ότι τα βιβλία δεν αγιάζουν τον τόπο , αλλά τον καθιστά βέβηλο η προαίρεση εκείνων που συνέρχονται εκεί....(διήγησης)

Πες μου λοιπόν εκεί που κατοικούν οι δαίμονες δεν είναι τόπος της ασεβείας κι αν ακόμη δεν υπάρχει στημένο άγαλμα ?

Όπου βλαστημείται ο Θεός όπου αγνοείται ο Πατέρας , όπου υβρίζεται ο Υιός , όπου αθετείται η χάρη του Πνεύματος , η καλύτερα και αυτοί οι ίδιοι είναι δαίμονες , δεν είναι μεγαλύτερη η βλάβη που προέρχεται από εκεί ?

Να μην λοιπόν αδιαφορήσετε για τους ασθενείς αλλά να τους ελευθερώσετε από την ασθένεια και να τους επαναφέρετε στην επομένη συγκέντρωση μας , και πολύ μισθό θα λάβετε από τον Θεό , εύχομαι ...Αμήν.