

## Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΙΧΕ ΩΣ ΑΙΤΙΟ ΤΗΝ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΓΕΙΑ.

Σήμερα Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου 2016, ο σεβάσμιος ιερέυς σέ ιερό ναό στην Αττική έκανε ένα συγκλονιστικό Θεϊο κήρυγμα. Ομίλησε για την μικρασιατική καταστροφή, και τό μαρτυρικό θάνατο τῶν Ἑλλήνων. Ὁ ιερέυς τοῦ Θεοῦ ὁμίλησε καί εἶπε μία μεγάλη συγκλονιστική ἀλήθεια, ἀλήθεια πού δυστυχῶς σήμερα ἀποκρύπτεται ἀπό πολλούς μητροπολίτες, θεολόγους, καί ιερεῖς, φέροντας στό προσκήνιο δευτερεύοντα ἱστορικά θέματα γιά τῶν καταστροφή τῆς Σμύρνης. **Ἡ πρωτεύουσα αἰτία εἶπε ἦταν διότι οἱ Ἕλληνες ἀσχολοῦνταν μέ τήν μαγεία.**

**Συμπληρώνω ἐδῶ ὅτι ἦταν καί μέ τήν μασονία, γιατί αὐτά τά δύο πᾶνε μαζί.** Πικράθηκε ὁ Θεός καί μᾶς ἐγκατέλειψε, ἀφοῦ ἐμεῖς τόν ἐγκαταλείψαμε, ἀποχώρησε δηλαδή ἡ προστασία του, καί ἔτσι ἀφέθηκαν οἱ μικρασιάτες Ἕλληνες τῆς Σμύρνης στούς ἐγκληματίες δημίους τους. Ἡ Καππαδοκία, τά ἅγια ἐκεῖνα χώματα πού μᾶς ἔδωσαν πλῆθος ἀγίων (ἀνέφερε μάλιστα χαρακτηριστικά) ἐπειδή οἱ κάτοικοι τους ἦταν εὐσεβεῖς, καί εἶχαν φόβον Θεοῦ, δέν ἀσχολοῦνταν μέ τήν μαγείαν, γι' αὐτό καί δέν ὑπέστησαν ἐκεῖνες τίς φοβερές καταστροφές πού ὑπέστη ἡ Σμύρνη. Ζητήσαμε λοιπόν ἀπό τόν εὐσεβή ιερέα νά γράψει (χειρόγραφα) ὅλη ἐκείνη τήν ὠραίαν ὁμιλία του στό Θεῖο κήρυγμα τῆς Κυριακῆς (11 Σεπτεμβρίου 2016) γιά νά τήν δημοσιεύσουμε ἐδῶ τήν ἐπόμενη φορᾶ στήν παροῦσα ἰστοσελίδα μας· μόλις λοιπόν τήν ἔχουμε, θά τήν

δημοσιεύσουμε ολόκληρη προς ωφέλειαν τῶν ὀρθοδόξων ἀδερφῶν μας.

Παρακάτω σᾶς ἐναποθέτω καί κείμενο σχετικό πού βρήκαμε μέσα ἀπό τό διαδίκτυο (στό μονοτονικό), γιά νά συνειδητοποιήσουν καλύτερα οἱ ἀναγνώστες καί οἱ ἀναγνώστριες μας σέ ποῖα ἐξαθλίωση ἔχει πέσει ἡ ἑλληνική τηλεόραση μας, πού προβάλει τά ὠροσκόπια, τά μέντιουμ, τά ἀντιχριστιανικά προγράμματα, τίς ταινίες μέ τίς τουρκικές σειρές καί τά ἀνθελληνικά ὑπονοούμενα μέσα τους ὅπως καί μέ κάθε ἀντιχριστιανικές παρουσιάσεις, καί διαφημίσεις, καί ἄλλα ἐμετικά. Σήμερα . . . «ἐπαναστατοῦν» οἱ καναλάρχες καί διαμαρτύρονται γιά τό «μαῦρο» πού θά «πέσει» (λένε) στούς σταθμούς τους. **Ὁχι κύριοι, τό «μαῦρο» εἶναι ἐν πρώτης στίς δικές σας ψυχές,** πού ἀφήνεται νά δηλητηριάζεται ὁ κόσμος μέ ὅλα αὐτά τά ἀντιχριστιανικά, καθώς μπορούσατε νά τά ἀποτρέψετε ἐάν θέλατε, ἰδιοκτῆτες εἴσθε καί τά μεγάλα ἀφεντικά. Κοιτάζεται ὅμως τό συμφέρον τοῦ ὑλικοῦ ἀντιχριστιανικοῦ κόσμου πού ζῆτε σήμερα, καί οὐδόλως ἐνδιαφέρεστε γιά τίς ψυχές σας, ὅπως καί τίς ψυχές πού δηλητηριάζετε. Σᾶς ἐνδιαφέρει τό . . . «μαῦρο» στίς ὀθόνες τοῦ σταθμοῦ σας (μὴν καί τυχόν σᾶς σταματήσουν νά ἐκπέμπετε) καί οὐδόλως γιά τό αἰώνιο σκοτάδι πού θά ἐπωμισθῇ ἡ ψυχή σας μετά θάνατον. Ἐνα «μαῦρο» πού θά ἔρθει τήν στιγμή τοῦ ἐπίγειου θανάτου σας καί θά σᾶς συνοδεύει στήν αἰωνιότητα ἐάν δέν μετανοήσετε. Σήμερα ἀφήνεσθε στόν ΠΟΛΕΜΟ ΣΥΜΜΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΕΙ Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΕΣΑΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙΤΕ ΤΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ, «αὔριο»

(στό μέλλον δηλαδή) θά ἀφεθῆτε ὅλοι ΕΣΕΙΣ οἱ ἀσεβεῖς νά περιπέσετε στούς δικούς σας δημίους (δαίμονες καί ὄργανα τῶν δαιμόνων) , τούς ἰσχυρότερους ἀπό ἐσᾶς. Ἡ τραγωδία ἢ συλλογική τῆς Σμύρνης θά γίνεῖ μιά προσωπική σας τραγωδία, τό χάσιμο τῆς ψυχῆς σας. Ἡ τραγωδία τῆς Σμύρνης, θά γίνεῖ ἀτομική εὐθύνη καί ἀτομική ὑπόθεση καί σέ κάθε ἕναν ἀπό ἐσᾶς τούς ὑπευθύνους καί συμμετέχοντας στό φρικτό χάλι τῆς τηλεόρασης. -

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (στό μονοτονικό)

---

ΚΑΛΟΥΝΕ ΠΟΝΗΡΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ LIVE ΚΑΝΑΛΙΑ ;

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΥΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ, 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

**ΚΑΛΟΥΝΕ ΠΟΝΗΡΑ**  
**ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΣΕ**  
**ΕΛΛΗΝΙΚΑ LIVE ΚΑΝΑΛΙΑ ;**

Γιά μεγαλύτερη τηλεθέαση τώρα θα καλοῦνε καί δαίμονες ;

Έρευνα του «Αγιορείτικου Βήματος»

Πώς θα σας φαινόταν άραγε, να βλέπατε σε... ζωντανή σύνδεση επικλήσεις πονηρών πνευμάτων που θα απαντούσαν μάλιστα στους τηλεθεατές;

Δυστυχώς δεν πρόκειται για σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά για μιά ζοφερή πραγματικότητα, την οποία καλούμαστε όλοι να ζήσουμε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες και μάλιστα μέσα από το APT **TV**, την **συχνότητα του προέδρου του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, Γιώργου Καρατσαφέρη.**

Πρόκειται για μια καινούργια «εναλλακτική μυστικιστική εκπομπή», η οποία θα τιτλοφορείται «**ΝΥΧΤΕΣ ΜΑΓΙΚΕΣ**», με παρουσιάστρια την πρώην «**Μάγισσα της Σμύρνης**» και γνωστή σε όλους συγγραφέα και σεναριογράφο, Μάρα Μειμαρίδη.

Σύμφωνα με την έρευνα του «**Αγιορείτικου Βήματος**», η εκπομπή θα στηρίζεται στην ψυχή και στα θέματα που την βασανίζουν, προσεγγίζοντας την, όπως υποστηρίζεται, ψυχαναλυτικά και μεταφυσικά.

Συγκεκριμένα, όπως μας ενημερώνει το σχετικό δελτίο τύπου, θα υπάρχουν τηλέφωνα τηλεθεατών, οι οποίοι θα ζητούν την γνώμη - προσωπική και επιστημονική- της ψυχαναλύτριας πάνω σε θέματα που τους απασχολούν, όπως ερωτικά προβλήματα, προβλήματα γάμου, προβλήματα δουλειάς, προβλήματα στο σεξ κτλ, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα να έρθει και στο στούντιο οποιοσδήποτε επιθυμεί να εκθέσει ζωντανά ένα θέμα που τον απασχολεί και να «αναλύεται ποικιλοτρόπως»...

Αυτή τη φορά, όμως, η συγγραφέας που δεν έχει κρύψει τις... μεταφυσικές τις ανησυχίες, προχωράει ένα βήμα παραπέρα και δηλώνει πως θα καλεί και πνεύματα στο στούντιο live!

Τώρα πως θα «απαντάνε» τα πνεύματα στην συγγραφέα;

Αυτό φαίνεται πως το ξέρει μόνο η κα. Μειμαρίδη και οι συνεργάτες της.

Την σκηνοθεσία της εκπομπής υπογράφει ο σκηνοθέτης Όμηρος Ευστρατιάδης, ενώ την αρχισυνταξία έχει αναλάβει η παραγωγός Γιαννοπούλου Μπέσσυ, επιστήθια φίλη της Μάρας Μειμαρίδη.

## Εδώ αξίζει να θυμηθούμε τι είχε δηλώσει η κα. Μάρα Μειμαρίδη σε συνέντευξη της σχετικά με τα ξόρκια και αν τα εφαρμόζει στη ζωή της...

«Φυσικά και τα πιστεύω. Δεν μπορώ να κάνω βήμα χωρίς αυτά. Η πρώτη μου επαφή με τα ξόρκια ήταν στην ηλικία περίπου των δεκαέξι, που σφάδαζα τότε για έναν έρωτα εφηβικό και ήμουν στα πατώματα. Πολύ κλάμα και πάτωμα τότε.

Έρχεται λοιπόν μια θεία μου και μου λέει, **πάρε αυτές τις δυο κορδέλες και αυτό το κεράκι και πες αυτά τα λόγια.** Άσε μας έλεγα εγώ που θα κάνω αυτά τώρα! Το ξανά σκέφτηκα όμως και είπα, στον εαυτό μου, τι έχω να χάσω; Αφού το έκανα, δεν πέρασαν δέκα λεπτά και ο καλός μου τότε γύρισε από μόνος του πίσω και μου χτύπησε την πόρτα. **Τρελάθηκα από την χαρά μου, πέταγα και όπως καταλαβαίνεις έκανα το ένα ξόρκι πίσω από το άλλο. Είχαν μαζευτεί και φίλες μου γύρω τριγύρω και κάναμε όλες ξόρκια!»**

Με απλά, λοιπόν, λόγια, πρόκειται για τη γνωστή σε όλους μας **νεκρομαντεία**, δηλαδή την επίκληση των ψυχών των νεκρών για επικοινωνία με τους ζωντανούς, ώστε εξ αυτής της επικοινωνίας να μάθουν οι ζωντανοί το μέλλον ή άλλα άγνωστα μηνύματα και πράγματα.

Μάλιστα, λέγεται ότι είναι φοβερές οι καταγραφές των φαινομένων τα οποία λαμβάνουν χώρα κατά τις επικλήσεις των «πνευμάτων» από τα **μέντιουμ**, φαινόμενα τα οποία η Εκκλησία γνωρίζει πάρα πολύ καλά, από τους αρχαίους ακόμη Βίους και τα συγγράμματα των Αγίων Πατέρων, ως δαιμονικά, μαγικά και άκρως επικίνδυνα (μετακινήσεις αντικειμένων, μεταβολή βάρους και θερμοκρασίας των αντικειμένων και ανύψωσή τους, μουσική και κρότοι από το πουθενά, στοιχειωμένοι τόποι, τυπτολογία, πνευματογραφία, πνευματοφωνία, ψυχογραφία, ψυχομετρία, υλοποιήσεις, τηλεπάθεια, πυροβασία κ.ά.).

( Η πραγματικότητα όμως είναι πολύ διαφορετική, μιά και τα "πνεύματα" αυτά δέν είναι τών πεθαμένων, γιατί ουδεμία ψυχή πεθαμένου μπορεί να περιφέρεται ελεύθερα καί όπου θέλει αυτή μέσα στον κόσμο τών ζωντανών,

πλήν τών Αγίων... )

Σύμφωνα λοιπόν με την Ορθόδοξη Εκκλησία και πολλά περιστατικά που έχουν καταχωρηθεί στην αρχαία Εκκλησιαστική μας Παράδοση, τα εμφανιζόμενα σε τέτοιες επικλήσεις "πνεύματα" δεν είναι των νεκρών, αλλά είναι μετασχηματισμοί δαιμονίων ( που παρουσιάζονται ως οί "νεκροί συγγενείς" και παριστάνουν τούς πεθαμένους, γιά νά ξεγελάσουν με δήθεν συμβουλές τον κόσμο που τούς πιστεύει ! )

**Ο Αρχιμανδρίτης στην Ιερά Μητρόπολη Ν. Ιωνίας, κ. Τιμόθεος Ηλιάκης, δήλωσε σχετικά στο «agioritikovima.gr»**

«Δεν έχω παρακολουθήσει, ούτε θα το κάνω βέβαια την εκπομπή αυτή. Η μαγεία γενικά είναι μία σπονδή στο δαίμονα. Υπάρχει μαγεία, υπάρχουν μάγια, υπάρχουν μάγοι, όλα αυτά όμως είναι ξένα με τη χριστιανική διδασκαλία. Δεν μπορεί ένας χριστιανός που ζει στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας να παρακολουθεί ή να μετέχει σε τελετές που υμνούν το Διάβολο, γιατί αυτό ακριβώς κάνει η μαγεία. Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι ένας χριστιανός δεν φοβάται τη μαγεία, γιατί πάνω από οποιονδήποτε δαίμονα είναι ο Χριστός».

**Αλλά και ο Αρχιμανδρίτης - πρώην Δντης Θρησκευτικού στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, με τον βαθμό του Συνταγματάρχου, κ. Νικόλαος Λαγουμτζής, δήλωσε σχετικά στο «agioritikovima.gr»**

«Όσο ο άνθρωπος απομακρύνεται από την πηγή της ζωής, τον Θεό, κάθε παράλογο και ψεύτικο επιτρέπεται. Όσο για το κανάλι που φαίνεται ότι θα φιλοξενήσει μια ανάλογη εκπομπή, το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι ο καθένας μας, από το περίσσειμα του κήπου του, δίνει και προσφέρει ό,τι αγαπά!»

Αναρωτιόμαστε, με την κατρακύλα που έχει πάρει η Ελληνική τηλεόραση, τι άλλο θα δούμε; Μήπως να διαβάζουν στις ειδήσεις και την «Σολομωνική»;

<http://www.agioritikovima.gr>

---

