

ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ No 13

Αγαπητοί μου,

Συνημμένως σας διαβιβάζω μία νέα δημοσίευση στη σειρά

«Κραυγή αγωνίας»

και ζητώ την εκ μέρους σας κατανόηση.

+ Ο Μητροπολίτης

πρ. Καλαβρύτων & Αιγιαλείας

Αμβρόσιος

Αίγιον, 20.07.2021

ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΟΥ,

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η Κα Νίκη Κεραμέως, ΥΠΟΥΡΓΟΣ της ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΡΟΩΘΕΙ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΔΙΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ

1) ΕΙΣΑΓΕΙ ΤΗΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ,

2) ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΩΝ ΩΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΦΡΙΚΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ! Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΧΟΡΕΥΕΙ!

3) ΜΕ ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΕΝ ΔΙΩΓΜΩ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ! Η ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΝΗΚΕΙ ΠΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ! ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΜΑΣ ΤΩΡΑ ΠΛΕΟΝ ΘΑ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ Η ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, Η ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ ΩΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ, Ο ΥΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΩΛΗΣ-ΔΑΙΜΟΝΙΚΗΣ- ΖΩΗΣ!

ΠΛΗΝ ΟΜΩΣ

4) ΕΝΩ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ ΗΘΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ, Η ΚΑ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΕΣΑΓΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΗΘΙΚΟΤΗΤΑ!

ΙΔΟΥ ΤΙ ΕΠΙΤΑΣΣΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 16:

«Άρθρο 16: (Παιδεία, τέχνη, επιστήμη)

1. Η τέχνη και η επιστήμη,

2. Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες».

Αδελφοί μου,

Παρακαλώ, διαβάστε με προσοχή τις σκέψεις και τις ανησυχίες μιάς Ελληνόψυχης Δασκάλας και βγάλτε τα συμπεράσματά σας.

Από τη θέση αυτή απευθυνόμεθα και προς τα Μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου και παρακαλούμε τους Αδελφούς Αρχιερείς να λάβουν και αυτοί τα μέτρα τους!

Άγιοι Συνοδικοί Αδελφοί εν Χριστώ,

Με τις νέες ρυθμίσεις στον χώρο της μη Ελληνοχρι-στιανικής Παιδείας **όχι μόνον ο Χριστός μας ευρίσκεται εν διωγμώ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΤΑΙ ΑΣΥΣΤΟΛΩΣ!** Παρακαλώ, λάβετε τα μέτρα Σας!

Ιε π. Καταρθήματα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΔΑΣΚΑΛΑ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΕΥΝΟΗΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Ο Σεπτέμβριος δεν είναι μακριά.

Τα σχολεία θα ξανανοίξουν.

Ποια σχολεία όμως γονέα, σε ενημέρωσε κανείς;

Η ίδια ως εκπαιδευτικός ενημερώνομαι κατευθείαν μέσω e-mail από την πρωτοβάθμια.

Η πρωτοβάθμια ενημερώνεται από το υπουργείο.

Θέλεις να μάθεις σε τί σχολείο θα πας το παιδί σου;

Το καινούργιο σχολείο λοιπόν θα περιλαμβάνει:

- Υποχρεωτικό εμβολιασμό - ή υποχρεωτικό τέστ.
- Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση από τα νήπια.

- Αποδοχή των ομοφυλόφιλων και εκπαίδευση πάνω σε αυτό.
- Προετοιμασία για επιχειρηματικότητα-λατρεία χρήματος από Β' Δημοτικού.
- Ρομποτική με τσιπάκια.
- Πληροφορική και επέκταση εξ αποστάσεως.
- Αγγλικά από τα νήπια.
- Υποχρεωτική διετής προσχολική αγωγή.

Πλήρης αλλαγή της φιλοσοφίας του σχολείου με απώτερο σκοπό την πλήρη αλλαγή του ήθους και της ψυχοσύνθεσης των παιδιών.

Αντί τα σχολεία να αποτελούν πηγή ανάπτυξης ήθους, ελληνοχριστιανικών αξιών, ψυχικής ηρεμίας και γαλήνης, θα μεταμορφωθούν σε κολαστήρια παιδικών ψυχών.

Μερικοί λένε "και τί θα γίνει, άμα λείψει το παιδί μου απ' το σχολείο, θα φέρουν την αστυνομία στο σπίτι και δεν θα μας αφήσουν να αποφασίσουμε εμείς".

Η ίδια ως εκπαιδευτικός τους απαντώ:

Τα παιδιά των γύφτων έχουν το δικαίωμα να λείπουν απ' τα σχολεία τρεις βδομάδες τον μήνα και να έρχονται όποτε θυμούνται μόνο και μόνο για να παίρνουν το επίδομα.

Αν ΟΛΟΙ οι γονείς κρατήσουν τα παιδιά στο σπίτι, απλά δεν θα εφαρμοστεί το καινούργιο εκπαιδευτικό σύστημα.

Ενημερώνω από τώρα, γιατί το καλοκαίρι περνάει γρήγορα και αν δεν γίνει καμιά ολική καταστροφή ή πόλεμος ή και εγώ δεν ξέρω τι άλλο θα επιτρέψει ο Θεός, είμαστε για να μας κλαίνε οι ρέγγες.

ΓΟΝΕΙΣ..., δεχτήκατε την μάσκα στο παιδί σας, τα σελφ τεστ, την απόσταση, τα αντισηπτικά, την θερμομέτρηση.

Σας δίνεται μια ευκαιρία να αρνηθείτε ΤΩΡΑ ΤΑ ΠΑΝΤΑ.

Εεκολλήστε τον εγκέφαλό σας από το ΠΡΕΠΕΙ να στείλω το παιδί μου σχολείο για να μάθει γράμματα· γιατί δεν ευσταθεί.

16 χρόνια είμαι στην εκπαίδευση.

Έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα.

Έχω γνωρίσει εκατοντάδες δασκάλους και καθηγητές.

Σας το δηλώνω με πάσα ειλικρίνεια:

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ που να γνωρίζουν τον ρόλο τους.

Το 95 τοις εκατό είναι άθεοι.

Το 99 τοις εκατό θα έκαναν τα πάντα για να μην χάσουν τα 1000 ευρώ.

Οι σωστοί δάσκαλοι έχουν πεθάνει εδώ και πολλά χρόνια.

Στην αρχαία Ελλάδα ο γονιός επέλεγε ποιος παιδαγωγός θα διδάξει στα παιδιά του. Αυτό σας λέω μόνο.

Γίνεστε συνεργοί σε πολλαπλά εγκλήματα εις βάρος των παιδιών σας.

Γονιός δεν είναι αυτός που προσπαθεί να μην λείψει τίποτα από τα παιδιά του.

Γονιός είναι αυτός που μαζί με την τροφή του σώματος τρέφει και την ψυχή του παιδιού του με πνευματικά εφόδια.

Αν δεν είστε ικανοί γι' αυτό μην κάνετε παιδιά - ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΣΚΥΛΙΑ. ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!

**ΕΚΠΕΜΠΩ SOS.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ.**

Panos Mamolis



ΑΝ ΑΓΑΠΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΟΥ, ΔΕΣ ΑΥΤΟ!
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΑΚΑΤΑΝΟΜΑΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ! έκανε η ΚΕΡΑΜΕΩΣ

youtu.be

3:07 ΠΜ

**[https://y
outu.be/8MXCMhAaK6c](https://youtu.be/8MXCMhAaK6c)**