

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ (ΠΕΘ)

## **Οι «προοδευτικές» δράσεις του Θεολογικού Συνδέσμου «Καιρός» και της Ένωσης Αθέων**

Η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων (ΠΕΘ) καταγγέλλει τον αντισύλλογο θεολόγων, με την ονομασία «Καιρός» για την μη δημοκρατική, μη ορθόδοξη και μη συνταγματική συμπεριφορά και δράση του. Το Σωματείο «Καιρός», ως γνωστό, συμμετείχε, ως αντίδικος της ΠΕΘ και άλλων φορέων και προσώπων, που είχαν προσφύγει στο ΣτΕ, κατά την εκδίκαση του θέματος της ακύρωσης των νέων Προγραμμάτων Σπουδών και των Φακέλων του Μαθητή, που ήταν δημιουργήματα μελών του «Καιρού».

Με τη συμμετοχή του «Καιρού» σε μια εκδίκαση προσφυγής από το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας, ανέμενε κάθε λογικός άνθρωπος ότι τα μέλη του θα αποδέχονταν, δημοκρατικά, τις -σύμφωνα με το Σύνταγμα της χώρας αλλά και τις διατάξεις του άρθρου 2 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ- (4) αποφάσεις του ΣτΕ, που ακύρωσαν τα Προγράμματά τους.

Ο «Καιρός», ωστόσο, δρώντας εντελώς αντιδημοκρατικά και αντισυνταγματικά, αμέσως μετά τις αποφάσεις του ΣτΕ, άρχισε έναν ανένδοτο πόλεμο εναντίον των ως άνω Αποφάσεων του ΣτΕ.

Υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους Θεολόγους ελάχιστα από όσα έγραψε και απέστειλε το 2016, προς τον Πρωθυπουργό κ. Τσίπρα και τους Αρχηγούς των Κομμάτων, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος για τα Προγράμματα και τους Φακέλους των Θρησκευτικών:

*«Είναι απαράδεκτα επικίνδυνα, δεν θα αποδώσουν καρπούς, αλλά μεγάλη ζημιά στην Παιδεία και γενικότερα στην Κοινωνία μας. Το μάθημα των Θρησκευτικών δεν μετατράπηκε σε “θρησκευσιολογία”. Απλώς καταργήθηκε και πρόκειται πλέον για ένα μη θεολογικό μάθημα. Το εκπαιδευτικό υλικό κλονίζει τις θρησκευτικές πεποιθήσεις του παιδιού και του προκαλεί σύγχυση. Το μάθημα των Θρησκευτικών, τώρα πλέον, έγινε «κατηχητικό, διότι προσπαθεί, με σαφή πολιτικά κριτήρια, να κατηχήσει και να στρατεύσει τους μαθητές σε μια εκκοσμικευμένη στάση απέναντι στο θρησκευτικό φαινόμενο. Τα καινούργια Προγράμματα με έπεισαν ότι δεν πρόκειται για θρησκευτικά, αλλά για επιχείρηση αλλοιώσεως της πίστεώς μας».*

Παρόμοιες κρίσεις διαβάσει κανείς, στο περιεχόμενο των (4) Αποφάσεων του ΣτΕ, σχετικά με το Πρόγραμμα Σπουδών του «Καιρού», όπου, ενδεικτικά, μεταξύ άλλων, αναφέρεται:

*«Μέ τó πρόγραμμα σπουδών φαλκιδεύεται ó έπιβεβλημένος άπό τή συνταγματική διάταξη σκοπός, ή ανάπτυξη δηλαδή τής όρθόδοξης χριστιανικής συνειδήσεως ... Διότι, ένώ, θά έπρεπε νά άπευθύνεται άποκλειστικά στους όρθόδοξους χριστιανούς μαθητές καί νά κατατείνει στην έμπέδωση καί ένίσχυση τής όρθόδοξης χριστιανικής συνειδήσεώς τους, μέ τή σύγχυση πού προκαλείται, κλονίζει τήν όρθόδοξη χριστιανική συνείδηση, τήν όποία, ήδη, πριν άπό τήν έναρξη του σχολικού βίου, διαμορφώνουν οι μαθητές αύτοί στό πλαίσιο του οικογενειακού τους περιβάλλοντος, είναι δέ ίκανή νά τους έκτρέψει άπό τήν όρθόδοξη χριστιανική συνείδησή τους».*

Επισημαίνεται ακόμη ότι η ύλη των Νέων Προγραμμάτων και Φακέλων αντιτίθεται και «πρός τήν διάταξη του άρθρου 2 του ΠΠΠ τής ΕΣΔΑ, διότι προσβάλλει τό εύθέως τό δικαίωμα των άνηκόντων στην έπικρατούσα θρησκεία όρθόδοξων χριστιανών γονέων νά διασφαλίσουν τή μόρφωση καί εκπαίδευση των παιδιών τους, σύμφωνα μέ τις δικές τους θρησκευτικές πεποιθήσεις..., ένώ ή νομοθεσία προβλέπει για μαθητές ρωμαιοκαθολικούς, έβραίους καί μουσουλμάνους τή δυνατότητα νά διδάσκονται, άποκλειστικώς, τά δόγματα τής πίστεώς τους».

Όμως, οι αποφάσεις του ΣτΕ δεν ήταν αρεστές στον «Καιρό» και, στο πλαίσιο αποδόμησής τους, οργάνωσε και οργανώνει Ημερίδες, όπως και την προσεχή Διημερίδα της 27ης και 28ης Ιανουαρίου 2023, καλώντας Θεολόγους και άλλους και οργανώνοντας ξανά διάφορες μεθοδεύσεις, εναντίον των αποφάσεων του ΣτΕ. Υπάρχουν, βέβαια προσκεκλημένοι ομιλητές του «Καιρού», που δεν έχουν εκφραστεί εχθρικά κατά του Ορθόδοξου μαθήματος.

Ωστόσο, υπάρχουν και κάποιοι ομιλητές, όπως τα πρωτοκλασάτα και ιδρυτικά στελέχη του «Καιρού», αλλά και κάποιοι άλλοι, που, κατά κοινή ομολογία, θεωρούνται πολέμιοι των ορθόδοξων Θρησκευτικών και των αποφάσεων του ΣτΕ όπως: α) Ο πρ. Υπουργός Παιδείας κ. Ν. Φίλης, β) ο Πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) και γ) ένας από τους κ. Αντιπροέδρους του ΣτΕ, που μειοψήφισε, στις αποφάσεις του ΣτΕ για το Μάθημα των Θρησκευτικών.

Για τους συγκεκριμένους, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε τα παρακάτω:

α) Ο πρώτος καλεσμένος του «Καιρού», ήταν ο δοκιμασμένος φίλος και συνοδοιπόρος του, ο Υπουργός κ. Ν. Φίλης, αμέσως μετά τις αποφάσεις

του ΣτΕ (Μάρτιος 2018) δήλωνε: «Το ΣτΕ υιοθετεί απόψεις ακραίων φονταμενταλιστών. Πρόκειται για σκοταδισμό, μεσαίωνα και αναχρονισμό και για λανθασμένη ερμηνεία του Συντάγματος». Επίσης, αμέσως μετά την Απόφαση του ΣτΕ (Σεπτέμβριος 2019), δήλωνε: Η απόφαση του ΣτΕ «οδηγεί τα πράγματα, ώστε το μάθημα των θρησκευτικών να γίνει προαιρετικό... Με τα νέα Προγράμματα Σπουδών επιχειρήσαμε το μάθημα των θρησκευτικών να είναι μάθημα γνώσης και όχι πίστης. Αυτή η κατεύθυνση ανταποκρίνεται σε ένα σχολείο κοσμικό και δημοκρατικό».

Πέρα από τις τοξικές και ιδεοληπτικές θέσεις του κ. Φίλη, που επέδειξε, ως Υπουργός, απέναντι στο ορθόδοξο μάθημα, θεωρούμε σημαντικό, επίσης, να γνωρίζουν οι συνάδελφοι θεολόγοι και όλος ο ελληνικός λαός, τα ύπουλα, σκοτεινά και αντιδημοκρατικά σχέδια που είχε ο κ. Φίλης, για το Μάθημα των Θρησκευτικών και όσους το διδάσκουν. Σε εισήγηση που έκανε στην Ημερίδα της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΛΕΔΑ) με θέμα: «Σχολείο και θρησκευτική ελευθερία», που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 19 Σεπτεμβρίου 2018, κατά την οποία είπε μεταξύ άλλων:

«Τα τολμηρά βήματα που έγιναν με τα νέα προγράμματα, μπορούν να αξιοποιηθούν ώστε, σταδιακά, να δημιουργηθεί μάθημα Θρησκευτολογίας ή, όπως συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, να καθιερωθεί αργότερα μάθημα Φιλοσοφίας... Η μετατροπή του μαθήματος των Θρησκευτικών σε μάθημα γνώσης και όχι πίστης αλλάζει το πολιτισμικό κλίμα μέσα στο σχολείο και βοηθά στη συνολική αλλαγή του τρόπου κατανόησης του θρησκευτικού φαινομένου. Γι' αυτό, σε συνεργασία με Θεολόγους Εκπαιδευτικούς, επιλέξαμε την αλλαγή του μαθήματος. Έθεσα ως πρώτιστο στόχο την προώθηση των νέων προγραμμάτων σπουδών στα θρησκευτικά και, για ευνόητους λόγους, προγραμμάτισα για αργότερα μια σειρά παρεμβάσεις στα υπόλοιπα εκκρεμή ζητήματα».

β) Ο έτερος φιλοξενούμενος στη Διημερίδα του «Καιρού» είναι ο Πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), υπό την προεδρεία του οποίου η (ΑΠΔΠΧ) ψήφισε τη ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 2/2022, σύμφωνα με την οποία προτείνεται στο Υπουργείο Παιδείας να δίνεται απαλλαγή στο Μάθημα των Θρησκευτικών, σε όλους τους αιτούντες, ακόμη και στους Ορθόδοξους χριστιανούς μαθητές, με επίκληση, απλώς και μόνον, «λόγων συνείδησης» και όχι, όπως ορίζουν οι Αποφάσεις του ΣτΕ, για λόγους «θρησκευτικής συνείδησης». Με τη ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ αυτή, προτείνεται στο Υπουργείο Παιδείας να γίνει το Μάθημα των Θρησκευτικών προαιρετικό, να χάσει, δηλαδή, για πρώτη φορά, την υποχρεωτικότητά του στην Εκπαίδευση.

Ο «Καιρός», όχι μόνον, δεν αντέδρασε στην ως άνω ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ της (ΑΠΔΠΧ), αλλά, προσκαλεί τον Πρόεδρό της να είναι ομιλητής στη Διημερίδα του «Καιρού».

Η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων (ΠΕΘ), αντίθετα, απέστειλε, επειγόντως, τον Σεπτέμβριο του 2022, Επιστολή στην Υπουργό Παιδείας και στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, ζητώντας να μην γίνει δεκτή η ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ, ως αντισυνταγματική. Η επιστολή της ΠΕΘ ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «η (ΑΠΔΠΧ), με τη ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ της έρχεται σε κατάφωρη αντίθεση με τις πρόσφατες σχετικές με το Μάθημα των Θρησκευτικών, αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και ότι δεν είναι έργο αυτής της Αρχής να υπερβαίνει το Σύνταγμα και να καθορίζει το περιεχόμενο της Ελληνικής Παιδείας και ποια Μαθήματα θα είναι υποχρεωτικά και ποια προαιρετικά».

Η Υπουργός Παιδείας κ. Κεραμαίως, τον Σεπτέμβριο του 2022, απέρριψε, προς έπαινό της, την ως άνω ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ, ως αντισυνταγματική, με τα ίδια δηλαδή περίπου επιχειρήματα που είχε προβάλλει η ΠΕΘ.

Να υπενθυμίσουμε ότι η Ένωση Αθέων στις 3 Δεκεμβρίου 2022 είχε οργανώσει Ημερίδα, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, με την ίδια περίπου Θεματολογία της Διημερίδας του «Καιρού», σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, με την ενεργό συμμετοχή, του κ. Ν. Φίλη και του κ. Κων. Κορναράκη, Καθηγητή του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ και εξέχοντος μέλους του «Καιρού» αλλά και υπεύθυνου όλων των Προγραμμάτων και των Βιβλίων Θρησκευτικών του Υπουργείου Παιδείας (βλ. Facebook, Ένωση Αθέων, 3 Δεκεμβρίου).

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, η Ένωση Αθέων έχει προσφύγει ξανά στο ΣΤΕ για το ίδιο θέμα, δηλαδή της Απαλλαγής όλων των αιτούντων μαθητών, ορθοδόξων και μη, από το Μάθημα των Θρησκευτικών, με στόχο να καταστεί το μάθημα των Θρησκευτικών προαιρετικό (επιλεγόμενο), που πρόκειται να εκδικαστεί στις 3 Φεβρουαρίου του 2023.

γ) Ο έτερος καλεσμένος στην Διημερίδα, νυν Αντιπρόεδρος του ΣΤΕ και, κατά την εκδίκαση από το ΣΤΕ της προσφυγής της ΠΕΘ, Σύμβουλος του ΣΤΕ κ. Πικραμένος, δεν ψήφισε την ακύρωση των Προγραμμάτων, αναφέροντας, μεταξύ άλλων στην αιτιολογία του, τα παρακάτω, όπως διαβάζουμε στα κείμενα των Αποφάσεων:

*«Τό Κράτος, κατά τήν παροχή τής εκπαίδευσης, περιλαμβανομένου τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν, πού ἀπευθύνεται σέ ὅλους τούς μαθητές καί ὄχι μόνον σέ ὀρθοδόξους μαθητές δέν ἐπιτρέπεται νά ἐπιβάλλει συγκεκριμένη “κοσμοθεωρία” ὡς τήν μόνη ἀποδεκτή ἢ ἀληθινή, ἀλλά ὀφείλει, τηρώντας τήν ἀρχή τῆς οὐδετερότητας, νά δημιουργεῖ τίς*

προϋποθέσεις, ώστε οι μαθητές να διαμορφώσουν ελεύθερα την προσωπικότητά τους και να επιλέξουν κριτικά την κοσμοαντίληψη της άρεσκείας τους».

Τα μέλη του αντισυλλόγου «Καιρός», έτσι όπως αρέσκονται, για ευνόητους λόγους, να συναγελάζονται, ανεξαιρέτως, με πρόσωπα της εξουσίας είναι βέβαιο ότι θα βρουν κάποιους «φίλους», έτοιμους να συνηγορήσουν εναντίον του ορθόδοξου μαθήματος των Θρησκευτικών και υπέρ ενός ουδετερόθρησκου και πολυθρησκειακού αλλά και υπέρ της μετατροπής του από υποχρεωτικό σε προαιρετικό σχολικό μάθημα. Δεν θα μπορέσουν, όμως, τελικά, όσο καιρό και αν πασχίσουν, όποιες άνομες συμμαχίες ή μεθοδεύσεις και αν μηχανευτούν, να αλλοιώσουν τον Λόγο του Ευαγγελίου του Χριστού, ως μυστικού μέσου επικοινωνίας Του με τα παιδιά της Ορθόδοξης Εκκλησίας, σύμφωνα με το δικό Του θέλημα: «Άφετε τα παιδιά έρχεσθαι προς με και μη κωλύετε αυτά· των γαρ τοιούτων εστίν η Βασιλεία του Θεού» (Λουκ. 18, 16). Για να μην ματαιοπονούν, λοιπόν, στον μη γόνιμο αγώνα -άρνησης και ακύρωσης της βίωσης της χριστιανικής διδασκαλίας από τα ορθόδοξα παιδιά- που διεξάγουν, καλό θα ήταν να ακούσουν και να συνειδητοποιήσουν και κάποιες ωφέλιμες συμβουλές, όπως εκείνη του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς: «Έτσι συνέβαινε στην Ιστορία. Πάντοτε οι προσπάθειες του ενός ή του άλλου χριστιανομάχου εκμηδενίζονται, διαλύονται σαν καπνός. “Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίζειν” (Πράξ. 9, 5). Πόσο μάταιη και χαμένη είναι κάθε μάχη εναντίον του Χριστού!».

Από το ΔΣ της ΠΕΘ