

## ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ à la carte



Όπως όλοι μας πολύ καλά γνωρίζουμε, σήμερα ή 'Ορθόδοξος Έκκλησία, Κλήρος και λαός, έχει γίνει ένα ξέφραγο άμπέλι, όπου ό καθένας, από την Κορυφή μέχρι και τον τελευταίο Πιστό (Θά έλεγα, με ελάχιστες εξαιρέσεις), κόβουμε και ράβουμε την διδασκαλία τής Έκκλησίας μας στα μέτρα μας, χωρίς να σκεπτόμασθε ότι ένα βασικό γνώρισμα τής 'Ορθοδόξου Έκκλησίας είναι ή όμοιομορφία, ή συμφωνία όλων μας στην διδασκαλία τής Έκκλησίας μας και ότι δέν μπορεί ό καθένας, όποιος κι άν είναι αυτός, να κόβη και να ράβη σύμφωνα με την κρίσι του. Για να αλλάξει κάτι τó όποιο πρέπει να γίνη άποδεκτό άπ' όλους, θα πρέπει να γίνη με άπόφαση τού άρμοδίου όργάνου τής Έκκλησίας μας, τής Οικουμενικής Συνόδου. Δέν μπορεί άπολύτως κανένας άλλος να άποφασίζει κατά τó δοκοϋν και να έχη την άπαίτηση να τó δεχθοϋν οι υπόλοιποι, έκουσίως ή και άκουσίως, ή να άδιαφορή για τó τι θα ποϋν ή θα κάνουν οι υπόλοιποι. Δυστυχώς, έχουμε φθάσει στο σημείο αυτό και κανένας δέν νοιάζεται για τó τι κάνει ό ένας ή ό άλλος. Δέν νοιαζόμασθε ότι ό Λόγος τού Κυρίου μας Ίησοϋ Χριστοϋ, (όχι τού Πάπα τής Δύσης ή τού επιδόξου Πάπα τής Ανατολής), « ίώτα εν ή μία κεραία οϋ μη παρέλθη από τού νόμου έως άν πάντα γένηται» έχει αιώνια ισχύ. Οϋτε μάς ενδιαφέρει ή Βιβλική ρήση «Μή μέταιρε όρια αιώνια, ά έθεντο οι πατέρες σου».

Τελευταία παρατηρείται μια άδιαφορία γενικά για καινοτομίες, που κάνει ό ένας ή ό άλλος, κληρικός ή λαϊκός, αλλά οι άρμοδιοι δέν επεμβαίνουν, για να σταματήσουν τις καινοτομίες αυτές. Βεβαίως, ξέρουμε(!) ότι οι άρμοδιοι θα μιλήσουν... στο τέλος (του κόσμου!!!) ή μήπως

πιστεύουν ὅτι... Μόδα εἶναι καὶ θὰ περάσῃ; ἢ μήπως ἐπευλογοῦν τὶς καινοτομίες γιὰ τοὺς δικούς τους λόγους;

Ὅσον ἀφορᾷ τὴν εἶδηση ὅτι κάποιος κληρικὸς ἐπέτρεψε σὲ νεαρὰ κορίτσια νὰ κρατοῦν τὶς λαμπάδες τὴν ὥρα τῆς ἀνάγνωσης τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου, εἶναι προάγγελος αὐτῶν ποὺ ἔρχονται στὸ μέλλον. Δηλαδή, σήμερα τὰ κορίτσια κράτησαν τὶς λαμπάδες, αὔριο θὰ γίνουν ὑποδιάκονοι, διάκονοι, Ἱερεῖς, Ἀχιερεῖς, θὰ καταργηθῇ τὸ ἄβατο καὶ ...ὁ Θεὸς βοηθός. Μήπως κάτι τέτοιο δὲν σημαίνει καὶ ἡ ἀποδοχὴ τῆς ὁμοφυλικῆς διαστροφῆς ἀπὸ μεγάλο μέρος τῆς κοινωρίας μας χωρὶς ἡ Ἐκκλησία νὰ πάρῃ ξεκάθαρη θέση στὸ θέμα!

Κάποιος μεγαλόσημος κληρικὸς πρὸ καιροῦ εἶχε πεῖ: Αὐτὰ θέλει ὁ λαὸς καὶ αὐτὰ θὰ κάνουμε. Ὅχι ἀγαπητοί μου. Ἡ Ἐκκλησία δὲν ὑπάρχει, γιὰ νὰ κάνῃ αὐτά, ποὺ θέλει ὁ λαός, ἀλλὰ, γιὰ νὰ διδάσκῃ στὸν λαὸ αὐτά, ποὺ πρέπει νὰ κάνῃ. Ὅμως, γιὰ νὰ γίνουν πιστευτοὶ οἱ ἐκπρόσωποι τῆς Ἐκκλησίας, πρέπει αὐτοὶ πρῶτοι νὰ κάνουν αὐτά, ποὺ διδάσκουν στὸν λαό. Λιγάκι δύσκολο, ἀλλὰ τὶ νὰ κάνουμε, δὲν γίνεται ἀλλιῶς.

<https://katohika.gr/ellada/orthodoksia-a-la-carte/>