

ΟΠΛΟΧΡΗΣΙΑ Νο 22

ΚΑΙ ...ΤΕΛΟΣ!

ΤΩΡΑ ΠΛΕΟΝ ΟΜΙΛΕΙ Ο ΘΕΟΣ!

ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΑΥΜΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΗΣ ΔΑΔΙΑΣ!

Σήμερα ΔΕΝ ΘΑ ΟΜΙΛΗΣΟΥΜΕ πλέον για κάποια ψυχική μας διαταραχή, όπως εγράφαμε μέχρι χθες, αλλά για ένα μεγάλο και πρωτότυπο θαύμα, που φανερώνει το ΜΕΓΑΛΕΙΟΝ ΤΟΥ ΕΠΟΥΡΑΝΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ και ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ! Δια να το κατανοήσετε, θα μας επιτρέψετε να σας υπομνήσουμε το ρητόν, που λέγει: **«όπου γαρ βούλεται Θεός, νικάται φύσεως τάξις»** (Migne P.G. 56: 385-386) και εν συνεχεία θα σας παρουσιάσουμε ένα ΑΝΕΛΠΙΣΤΟ ΘΑΥΜΑ της ΜΕΓΑΛΩΣΎΝΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, το οποίον δεν χωράει στο ανθρώπινο μυαλό και δεν εξηγείται με την ανθρώπινη λογική!



Πρόκειται για ένα θαύμα, που συνέβη στο Δάσος της Δαδιᾶς, εκεί δηλ. όπου η φωτιά καίει επί 13 περίπου ημέρες και έχει κατακάψει χιλιάδες στρέμματα! Ήταν ένα δάσος με δένδρα πελώρια, αληθινό στολίδι της φύσεως! Καταπράσινο! Καταφύγιο μιάς σπάνιας πανίδος!



Ήταν ένα σπάνιο στολίδι της φύσεως! «Η απώλεια, λοιπόν, του δάσους της Δαδιάς, που δεν θα ξαναγίνει ποτέ όπως ήταν, **είναι μια τραγική εθνική απώλεια**», γράφει χαρακτηριστικά σε σημείωμά της η Εφημερίδα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (βλ. Η ΑΚΙΣ , 31.08.2023, σελ. 2). Ιδού μια τραγική απεικόνιση της μεγάλης

καταστροφής!

ΙΔΟΥ ΚΑΙ Η ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ!



Εκεί, λοιπόν, στο δάσος της Δαδιάς, όταν η φωτιά ετελείωσε, ανεκάλυψαν **ΑΘΙΚΤΟ ΕΝΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΑΥΡΟ, ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΜΟΝΟΝ ΑΠΟ ΔΕΝΔΡΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΣΩΘΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΙΝΗ ΛΑΙΛΑΠΑ!**

Η είδησις εκκυκλοφόρησε ευρύτατα όχι μόνον στο Διαδίκτυο, αλλά και στο Viber! Πλην όμως μεγαλύτερη δημοσιότητα έλαβε, όταν η αγωνιστική Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ στην 1^η και στην 24^η σελίδα της δημοσίευσε την καταπληκτική αυτή φωτογραφία, την οποία και σας παραθέτουμε. Θαυμάστε την!



«Ήταν μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά όσον αφορά την έκτασή της, από τις μεγαλύτερες που έχουν πλήξει το Εθνικό Πάρκο τις τελευταίες δεκαετίες. Σχεδόν 45.000 στρέμματα επλήγησαν από τη φωτιά, ενώ από αυτά περίπου τα μισά, γύρω στα 22.500 χιλιάδες, είναι ολοσχερώς καμμένα».

Αναζητώντας, λοιπόν, στο Διαδίκτυο μια καλύτερη απεικόνιση αυτού του ΜΕΓΑΛΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΣ ανακαλύψαμε την παρακάτω ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ φωτογραφία, η οποία ομιλεί μόνη της για το ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΘΑΥΜΑ της ΜΕΓΑΛΩΣΥΝΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ! **Ολόγυρα στο δάσος είναι όλα καμμένα! Μένουν όμως άθικτα τα δένδρα, που σχηματίζουν το σημείον του Σταυρού!** **«Μέγα σημείο στο δάσος της Δαδιάς»,** το χαρακτηρίζει λίαν επιτυχώς και η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ!

ΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ. ΘΑΥΜΑΣΤΕ ΤΟ!



Πηγή της φώτο: <https://www.diaforetiko.gr/xreiazetai-pano-apo-150-xronia-gia-na-epanelthei-anepanorthoti-i-katastrofi-sto-dasos-tis-dadias/>

«Ως εμεγαλύνθη τα έργα Σου, Κύριε! Πάντα εν σοφία έποίησας»!!! Κλαίω, Αδελφοί μου! Συγκλονίζομαι! Παραλύω! Βλέπω την ΔΥΝΑΜΙΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΟΥ! ΓΟΝΑΤΙΖΩ και ΠΡΟΣΚΥΝΩ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟΔΥΝΑΜΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΜΟΥ! Ναι, μέσα στο δάσος της Δαδιάς **ολόγυρα όλα τα δένδρα είναι όλα καμμένα!** Μένουν όμως άθικτα τα δένδρα, που **σηματίζουν το σημείον του Σταυρού!** Σήμερα, λοιπόν, **κ ό β ε τ α ι η φωνή μου!** Σταματώ να γράφω! Σταματώ να διαμαρτύρωμαι! Εισέρχομαι σε ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΙΩΠΗΣ! Εισέρχομαι πλέον στο κελλί μου και θα προσεύχωμαι, αποζητώντας το Έλεος του Κυρίου μας! Διότι, όπως πολλάκις έχω γράψει, οι πυρκαγιές, οι πλημμύρες, οι σεισμοί, οι αρρώστιες και όλα αυτά τα περίεργα γεγονότα, που συμβαίνουν στις ημέρες μας σε ολόκληρο τον Πλανήτη μας, φανερώνουν την ΟΡΓΗΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ για την απομάκρυνση του σημερινού ανθρώπου από την ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΟΥ! Ο Διάβολος χορεύει!

Ιδού μία τελευταία είδησις:

«6χρονο παιδί έπεσε θύμα ασέλγειας από έναν 9χρονο και έναν 8χρονο!».

Το περιστατικό συνέβη στην Κρήτη το περασμένο Σάββατο 26/08/2023. Ένα 6χρονο παιδί ανέβηκε στην ταράτσα για να παίξει. Ωστόσο εκεί βρίσκονταν δύο άλλα παιδιά ηλικίας 9 και 8 ετών. Τα παιδιά αυτά μόλις είδαν τον 6χρονο....του κατέβασαν το παντελόνι και του έκαναν διάφορες άσεμνες χειρονομίες. Το μικρό αγόρι σε κατάσταση σοκ πήγε στους γονείς του και ανέφερε το περιστατικό..... (βλ. ΤΟ ΜΑΚΕΛΕΙΟ, 31.8.2023, σελ. 17)

Η Κοινωνία μας, λοιπόν, έχει σαπίσει πλέον! Πλήν όμως με το θαυμαστό γεγονός στο δάσος της Δαδιάς, ο Χριστός μάς ωμίλησε! Και τί είπε;

- **«Παιδιά Μου, ελάτε στην αγκαλιά Μου! Είμαι ο Πατέρας σας! Είμαι ο Σωτήρας σας! Είμαι ο Λυτρωτής σας! Είμαι και ο Νομοδότης σας!**
- **Ελάτε, λοιπόν, στην ΑΓΚΑΛΙΑ ΜΟΥ για να σωθείτε! Ελάτε στην Εκκλησία, που είναι το Σπίτι Μου!**
- **Είσθε τα Παιδιά μου! Είμαι ο Πατέρας σας!**
- **Τί σας edίδαξα να προσεύχεσθε; “Πάτερ ημών ο εν τοις Ουρανοίς, αγιασθήτω το Όνομά Σου, ελθέτω η Βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου, ως εν Ουρανώ και επί της γης”!!!**
- **Μακάρι να ακούσωμε τη φωνή Του, για να σωθούμε κι' εμείς, όπως τα δένδρα σε σχήμα Σταυρού εκεί στο κατακαϊόμενο δάσος!**

Από εδώ και πέρα, λοιπόν, ομιλεί ο Θεός! Ναι, με το Δένδρο=Σταυρό στο δάσος της Δαδιάς τώρα πλέον ΟΜΙΛΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΣ, Ο ΜΕΓΑΛΟΔΥΝΑΜΟΣ ΚΥΡΙΟΣ! «Είη το Όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνος»!

Στην πνευματική μας πορεία συχνά ζούμε την εμπειρία θαυμάτων της Μεγαλωσύνης του Παναγάθου Κυρίου μας. Πολλές φορές έχουν σωθεί από πυρκαγιές Ιερές Μονές, Ναοί, Παρεκκλήσια, Εξωκκλήσια, Προσκυνητάρια κλπ.! Καί στο δάσος της Δαδιάς στις ημέρες μας έχει σωθεί ένα τέτοιο Εξωκκλησάκι! Θαυμάστε το!



Τέτοιο θαύμα όμως όπως ο σχηματισμός του Τιμίου Σταυρού από δένδρα, που δεν κατεκάησαν, ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΒΙΩΣΕΙ ΑΛΛΗ ΦΟΡΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ στα 85 χρόνια της ζωής μας! Εδώ είναι ολοφάνερη η ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΟΥ ΥΨΙΣΤΟΥ! .



ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΑΣ ΑΝΑΤΡΕΞΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΣΤΟ ΧΘΕΣ!

Αν ανατρέξουμε τώρα και λίγο στο χθες, δηλ. στην προ του Κορωνοϊού εποχή, όπου η προς τον Θεόν ευσέβεια ήταν πολύ ανεπτυγμένη! Θα θυμηθούμε πολλές περιπτώσεις, όπου σε κάθε μορφή θεομηνίας οι Κληρικοί προσκαλούσαν τους πιστούς και οι Πιστοί τρέχαμε στο Ναό, για να προσευχηθούμε και να παρακαλέσουμε τον Πανάγαθο Θεό να μας λυτρώσει από τα δεινά και να μας σώσει από την λαίλαπα, από τον σεισμό, από την καταιγίδα, από την πυρκαγιά κλπ.

Και ο Φιλάνθρωπος Κύριος έκανε συνεχώς ΘΑΥΜΑΤΑ!

Στο δάσος της Δαδιάς π.χ. πέρυσι είχε πιάσει και πάλι φωτιά! Οι Χριστιανοί όμως έσπευσαν να προσευχηθούν και να κάνουν μια λιτανεία! Και ο Επουράνιος Πατέρας άκουσε την ικεσία των παιδιών Του και έστειλε ΑΜΕΣΩΣ ΒΡΟΧΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ!

ΣΤΙΣ 24.7.22 ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΔΑΔΙΑΣ ΕΒΡΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΛΙΤΑΝΕΙΑ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΒΗΣΕΙ Η ΦΩΤΙΑ ΠΟΥ ΕΚΑΙΓΕ ΓΙΑ ΜΕΡΕΣ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ. ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΤΟ ΠΡΩΙ ΕΒΡΕΞΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ. ΠΟΣΟ ΤΥΧΑΙΟ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΛΙ ΑΥΤΟ;

Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΔΙΠΛΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΒΟΗΘΑ, ΑΡΚΕΙ ΕΜΕΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΙΣΤΗ ΕΙΣ ΑΥΤΟΝ...

ΚΑΙ Η ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ:

Θαύμα: Ανοιξαν οι ουρανοί και βρέχει πάνω απο το δάσος της Δαδιάς!

📅 25 Ιουλίου 2022 🕒 9:20 πμ



ΜΕΡΙΚΑ ΑΚΟΜΗ ΘΑΥΜΑΤΑ!



ΠΗΓΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ, 21.08.2023, σελ. 1^η



ΠΗΓΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ, 22.08.2023, σελ. 24^η

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

The Times: Το «θαύμα» της Ρόδου – Το ρίσκο των μοναστηριών τους

Πρόκειται για την Ιερά Μονή Παναγίας Υψηνής, κοντά στην ανατολική ακτή της Ρόδου

SHARE

ΠΗΓΗ: <https://www.ot.gr/2023/07/26/epikairothta/koinonia/the-times-to-thayma-tis-rodou-to-risko-ton-monaxon-gia-na-sosoun-to-monastiri-tous/>

Έσβησε σχεδόν η φωτιά στο Άγιον Όρος μετά την ξαφνική βροχή! Συγκλονιστικό θαύμα της Παναγίας!

12 Αυγούστου 2012



ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ

Η Πορταίτισσα Έβαλε Το Χέρι Της...

Εκεί που όλα έδειχναν μαύρα και η πυρκαγιά μαινόταν ανεξέλεγκτη, ξαφνικά χθες το βράδυ άρχισε να βρέχει καταρρακτωδώς στο βόρειο

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΗΓΗ: <http://www.diakonima.gr/2012/08/12/>



Εσπερινός στο παρεκκλήσι του Αγίου Φανουρίου στον Όσιο Δαυίδ που σώθηκε από τη φωτιά - ΕΚΚΛΗΣΙΑ ONLINE

Visit

Images may be subject to copyright. [Learn More](#)

ΠΗΓΗ: <https://www.ekklisiaonline.gr/nea/esperinos-sto-parekklisi-tou-agiou-fanouriou-ston-osio-david-pou-sothike-apo-ti-fotia/>

ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΕΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΛΒΑΝΙΑΣ κ.κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Εκπληκτικές οι επεμβάσεις του Θεού!

Υπέρβαση του αδυνάτου.

4' 52" χρόνος ανάγνωσης



«Η εορτή των Χριστουγέννων, αδελφοί μου, μας θυμίζει τις ιδιαίτερες συνθήκες και δυσκολίες μέσα στις οποίες βάδισε από βρέφος ο Ιησούς Χριστός. Αλλά, κυρίως, ότι Αυτός είναι ο Λόγος ο Οποίος “εσαρκώθη... και εσκήνωσεν εν ημίν”», αναφέρει στο μήνυμά του ο Αρχιεπίσκοπος, Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας Αναστάσιος. (βλ. Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας, Αναστάσιος, 25.12.2014 • 10:37)

Εκπληκτικές οι επεμβάσεις του Θεού. Υπέρβαση του αδυνάτου

«Όπου Θεός δε βούλεται, νικάται φύσεως τάξις»

(Υμνος από τον όρθρο των Χριστουγέννων)

«Απρόσμενοι οι τρόποι με τους οποίους ενεργεί ο Θεός. Ασύλληπτοι στην ανθρώπινη λογική. Τα γεγονότα των Χριστουγέννων επιβεβαιώνουν αυτή την αλήθεια. Ο Ιησούς Χριστός, ο Λυτρωτής του κόσμου, δεν εισέρχεται στην ιστορία της ανθρωπότητας ως στρατηλάτης ή πανίσχυρος κυβερνήτης. Δεν επιβάλλεται με εξωτερική ισχύ, πλούτο, σοφία. Γεννιέται σε τόπο φτωχικό, στη φάτνη ενός στάβλου, σε περιβάλλον αφιλόξενο, αδιάφορο έως εχθρικό. Η στοργική μητέρα Του

«εσπαργάνωσεν αυτόν, και ανέκλινεν αυτόν εν τη φάτνη, διότι ουκ ην αυτοίς τόπος εν τω καταλύματι» (Λουκ. 2: 7). Η ενανθρώπηση του Λόγου του Θεού είναι συνυφασμένη με αντίξοες συνθήκες, ποικίλα αδιέξοδα. Προ της Γεννήσεως ο δίκαιος Ιωσήφ σκανδαλίζεται και θέλει να εγκαταλείψει την πάναγνη μητέρα του Χριστού. Οι κάτοικοι της Βηθλεέμ δείχνουν πλήρη αδιαφορία για την ετοιμόγεννη Παναγία. Βρέφος ακόμη απειλείται από τη μανία του παρανοϊκού Ηρώδη. Στις απειλές αυτές, η έκβαση έρχεται με τη θεία ενέργεια και τη συνέργεια της ανθρώπινης αρετής του «δικαίου» Ιωσήφ και της άχραντης Μαρίας. Οι διηγήσεις των Ευαγγελιστών για τη Γέννηση αποκαλύπτουν ότι η πρόνοια του Θεού ακολουθεί πρωτόγνωρους δρόμους. Αυτό ισχύει σε όλη την ανθρώπινη ιστορία. Και την δική μας, την προσωπική. Όσο περισσότερο συνδεόμαστε με τον Χριστό, με πίστη βαθιά και ολοκληρωτική υπακοή στο θέλημά Του, τα ποικίλα προσωπικά, οικογενειακά και κοινωνικά προβλήματα λύνονται ειρηνικά. Συγχρόνως με τη δική Του έμπνευση και δύναμη μπορούμε κι εμείς να συμβάλουμε στην υπέρβαση ποικίλων αδιεξόδων: Ανοίγοντας περάσματα κατανόησης και καταλλαγής εκεί που όλα είναι σφραγισμένα από τη σκληρότητα, την καχυποψία, τη μικρόνοια, το μίσος ή τον φανατισμό. Παράλληλα, τα ιστορικά γεγονότα της Γεννήσεως του Χριστού καθορίζουν το πρότυπο ζωής για όσους Τον ακολουθούν. Ο Ιησούς ταπεινώθηκε, τονίζοντας την αξία των ταπεινών. Γεννήθηκε σε τόπο φτωχικό, για να μην περιφρονούνται οι φτωχοί. Διώχθηκε, προβάλλοντας την αξιοπρέπεια των αδικώς διωκομένων. Υπέφερε, εμπνέοντας τη συμπάθεια στους πάσχοντες. Ταλαιπωρήθηκε ως παιδί, για να μη λησμονούμε τα δικαιώματα και τις ανάγκες των παιδιών όλου του κόσμου.....».thime

(ΠΗΓΗ: <https://www.karini.gr/society/797271/ekpliktikes-oi-epemvaseis-toy-theoy-ypervasi-toy-adynatoy/...>)

ΕΙΣΕΡΧΟΜΑΙ ΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΝ ΣΙΩΠΗΣ!

Τα τελευταία μου λόγια, Λόγια πατρικής αγάπης!

Αδελφοί μου εν Χριστώ,

Τέκνα του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού,

Ακούστε με:

Έρχονται χρόνια δύσκολα! Έρχονται ΧΡΟΝΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ! Η οργή του Θεού σήμερα εκδηλώνεται με τις φωτιές, τις πλημμύρες, τους σεισμούς, τις αρρώστιες κλπ., δηλ.

όλα αυτά τα καταστροφικά φαινόμενα, που συμβαίνουν ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗΝ ΜΑΣ!

Καί όλα αυτά είναι «αι αρχαί ωδίνων», όπως λέγει το Πνεύμα το Άγιον!

«Οι ωδίνες μας περιγράφει ο Κύριος ότι θα είναι συγκεκριμένα γεγονότα, που θα συμβούν πριν από την αρπαγή και είναι, παγκόσμιος πόλεμος, πείνες, λοιμοί και σεισμοί μεγάλοι κατά τόπους, ταραχές, φόβητρα από τον ουρανό.

«Και ενώ εκάθητο επί του όρους των Ελαιών, προσήλθον προς αυτόν οι μαθηταί κατ' ιδίαν, λέγοντες· Ειπέ προς ημάς πότε θέλουσι γίνει ταύτα, και τι το σημείον της παρουσίας σου και της συντελείας του αιώνος; Και αποκριθείς ο Ιησούς, είπε προς αυτούς· Βλέπετε μη σας πλανήση τις. Διότι πολλοί θέλουσιν ελθείν επί τω ονόματί μου, λέγοντες, Εγώ είμαι ο Χριστός, και πολλούς θέλουσι πλανήσει.

Θέλετε δε ακούσει πολέμους και φήμας πολέμων· προσέχετε μη παραχθήτε· επειδή πάντα ταύτα πρέπει να γείνωσιν, αλλά δεν είναι έτι το τέλος. Διότι θέλει εγερθή έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλείαν, και θέλουσι γίνει πείναι και λοιμοί και σεισμοί μεγάλοι κατά τόπους· πάντα δε ταύτα είναι αρχή ωδίνων». (Ματθ. 24:3-8).

(βλ. <https://www.naxos-church.gr...>)

Επομένως πρέπει να προετοιμαζώμεθα! Και πρέπει να γνωρίζουμε, ότι μία είναι η Κιβωτός της Σωτηρίας μας, η Εκκλησία του Χριστού.

Πρέπει, λοιπόν, να επιστρέψουμε στην Μητέρα Εκκλησία, δηλ. στην Αγκαλιά του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού! Άρα πρέπει:

- Να εκκλησιαζώμεθα ανελλιπώς,
- Να αφιερώνουμε την ημέρα της Κυριακής εις τον Σωτήρα Χριστόν, ο Οποίος μας έδωσε την 4ην Εντολήν: «Εξ ημέρας εργά και ποιήσεις πάντα τα έργα σου· τη δε ημέρα τη εβδόμη σάββατα Κυρίω τω Θεώ σου· ου ποιήσεις εν αυτή παν έργον, συ και ο υιός σου και η θυγάτηρ σου, ο παις σου και η

παιδίσκη σου, ο βους σου και το υποζύγιόν σου και παν κτήνος σου και ο προσήλυτος ο παροικών εν σοί. Μνήσθητι την ημέρα των σαββάτων αγιάζειν αυτήν. Εξ ημέρας εργά και ποιήσεις πάντα τα έργα σου. Τη δε ημέρα τή εβδόμη σάββατα Κυρίω τώ Θεώ σου, ου ποιήσεις εν αυτή πάν έργον».

- Να εξομολογούμεθα τακτικά τις αμαρτίες μας στον Πνευματικό μας Πατέρα,
- Να μεταλαμβάνουμε τακτικά του Τιμίου Σώματος και Αίματος του Χριστού μας,
- Να συγχωρούμε, όσους μας αδικούν και μας βλάπτουν,
- Να προσευχώμεθα οπωσδήποτε το πρωϊ, το βράδυ και πολλές φορές την ημέρα,
- Να μελετάμε καθημερινώς την Καινή Διαθήκη και άλλα βιβλία πνευματικής οικοδομής,
- Να βιώνουμε την εν Χριστώ ζωήν ,
- Να είμεθα ελεήμονες και φιλόανθρωποι,
- Νά επαναλαμβάνουμε όσο πιο συχνά μπορούμε καθημερινώς την νοερά προσευχή **«Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με τον αμαρτωλόν»**,
- **Να ζούμε εν μετανοία και να χύνουμε πολλά δάκρυα μετανοίας** σε καθημερινή βάση,
- **ΔΗΛ. ΝΑ ΕΠΑΝΕΛΘΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ** και να επαναλαμβάνουμε τα λόγια της Μητρός Εκκλησίας κατά την γονυκλισίαν της Πεντηκοστής: **«Κύριε, Σοί μόνω αμαρτάνομεν, αλλά και Σοί μόνω λατρεύομεν! Ουκ οίδαμεν Θεω αλλοτρίω τας εαυτών, Δέσποτα, χείρας διαπετάζειν»!** **ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΜΕ ΤΑ ΔΕΝΔΡΑ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΑΣ ΕΔΩΣΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ: «Έρχονται χρόνια πολύ δύσκολα! Μείνατε, λοιπόν, στην αγκαλιά Μου για να σωθείτε!»** είναι η φωνή του Σωτήρος Χριστού!

- Η Μητέρα Εκκλησία το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης εις την Ακολουθίαν του Νυμφίου μάς λέγει τα φοβερά αυτά λόγια:

«Ἴδού σοι τὸ τάλαντον, ὁ Δεσπότης ἐμπιστεύει ὁ ψυχή μου, **φόβῳ δέξαι τὸ χάρισμα, δάνεισαι τῷ δεδωκότι, διάδος πτωχοῖς, καὶ κτήσαι φίλον τὸν Κύριον,** ἵνα στήῃ ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, ὅταν ἔλθῃ ἐν δόξῃ, καὶ ἀκούσῃς μακαρίας φωνῆς. Εἴσελθε δοῦλε, εἰς τὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου σου. Αὐτῆς ἀξιώσόν με, Σωτὴρ τὸν πλανηθέντα, διὰ τὸ μέγα σου ἔλεος».

Κι'εμεῖς, ἓνας πτωχός και ταλαίπωρος δούλος Ἰησοῦ Χριστοῦ,
εισερχόμενος πλέον εις το στάδιον της σιωπῆς και της προσευχῆς, παρακαλοῦμε και ικετεύουμε τον Σωτῆρα Χριστόν:

«ΚΥΡΙΕ, ΣΩΣΟΝ ΤΟΥΣ ΕΥΣΕΒΕΙΣ».

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ε. νε. Καταφθαρμένα

+ Ο πρώην ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
Αίγιον, Δευτέρα, 4^η Σεπτεμβρίου 2023

ΤΕΛΟΣ, ΚΑΙ ΤΩ ΘΕΩ ΔΟΞΑ!

ΚΑΙ ΕΝΑ ...ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟΝ!

«Θα έπρεπε ήδη να είστε στη φυλακή...» – Άγριο σφυροκόπημα σε Μητσοτάκη από πρώην υπαρχηγό της Πυροσβεστικής!



«Κύριε Πρωθυπουργέ, μας δουλεύεις ή σε παραπληροφορούν» – Συγκλονιστική ανάρτηση καθηγητή: «Τι αξία έχει η αξιοπρέπεια μιας κοινωνίας να θέλει να ζει σε ένα ζωντανό πλανήτη;»

08/31/2023

Η τραγελαφική εμφάνιση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή με τις απίστευτες δικαιολογίες που χρησιμοποίησε για τις πυρκαγιές, προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων.

Μεταξύ αυτών και του αντιστράτηγου-Υπαρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, ε.α και Νομικού-δικαστικού Πραγματογνώμονα, Ανδριανού Γκουρμπάτση.

Με μια σειρά αναρτήσεων ο κ.Γκουρμπάτσης εκφράζει την αγανάκτησή του για την αποποίηση ευθυνών και την προσπάθεια συγκάλυψής τους.

«Θα έπρεπε ήδη να είστε στη φυλακή τόσο εσείς και όσοι άλλοι είναι συνυπεύθυνοι για τις θανατηφόρες και καταστροφικές πυρκαγιές 2018, 2021 και 2023 κι εσείς όχι μόνο δεν αναλάβετε τις ευθύνες σας, αλλά επιχειρήσατε να μας παραπληροφορήσατε για να τις συγκαλύψετε! Απλά ΝΤΡΟΠΗ!», γράφει χαρακτηριστικά σε μία από αυτές.

ΠΗΓΗ: [«Θα έπρεπε ήδη να είστε στη φυλακή...» – Άγριο σφυροκόπημα σε Μητσοτάκη από πρώην υπαρχηγό της Πυροσβεστικής! - ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΑΧΩΡΗΤΟΥ \(choratouaxoritou.gr\)](https://choratouaxoritou.gr)