

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

**ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΝ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ**

Κύριον κ. ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΝ

NEAN ΥΟΡΚΗΝ-Η.Π.Α.

**ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΕ,
ΕΙΣΘΕ ΠΡΟΔΟΤΗΣ ΤΟΥ ΗΘΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ!
ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΤΕ ΑΜΕΣΩΣ!**

Σεβασμιώτατε,

«Φίλος μὲν Πλάτων, φιλότατη δ' ὅμως ἡ ἀλήθεια!»

Ἐπικαλούμενος τὰ λόγια αὐτά τοῦ σοφοῦ Ἀριστοτέλη διὰ τὸν φίλον του Πλάτωνα, ἀλλὰ καὶ τὰ πρεσβεῖα τῆς εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονίας μου, καθ' ὅσον ὁ Πανάγαθος Κύριος ἀνέδειξε τὴν ἐλαχιστότητά μου εἰς Ἀρχιερέα κατὰ τὴν 17^{ην}.08.1976, ἀποτολμῶ σήμερον μίαν τολμηρὰν ἐνέργειαν, ἣτις ἀποτελεῖ δημόσιον ἔλεγχον Ὑμῶν διὰ τὰ ὑφ' Ὑμῶν πραττόμενα καὶ ἐκφραζόμενα, πειθαρχῶν εἰς τὴν φωνὴν τῆς Ἀρχιερατικῆς μου συνειδήσεως καὶ ἐφαρμόζων τὰ κελεύσματα τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, εἰπόντος: «Τὰ δημοσίως λεγόμενα καὶ πραττόμενα, δημοσίως καὶ νὰ ἐλέγχωνται»⁽¹⁾ ΔΙΑ ΠΡΩΤΗΝ ΦΟΡΑΝ ἀπευθύνομαι σήμερον πρὸς Ὑμᾶς διὰ τῆς παρούσης Ἀνοικτῆς Ἐπιστολῆς, προκειμένου νὰ ἐπιστήσω τὴν προσοχὴν Ὑμῶν εἰς τινὰ σημεῖα τῆς Ἀρχιερατικῆς Ὑμῶν συμπεριφορᾶς, τὰ ὅποια συνθέτουν ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΚΛΗΜΑ, ἀποτελοῦν δέ ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΙΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙΩΣΙΝ τοῦ περιεχομένου τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν Πίστεως, καὶ συνεπῶς συνιστοῦν ΠΡΟΔΟΣΙΑΝ τῆς ἀγίας Ὁρθοδοξίας μας καὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἡμῶν Παραδόσεως!

(¹) βλ. Πατρολογία ΕΠΕ, 23, 393.

Ίδού, κατ'ἀρχήν, τό Ὑμέτερον ΕΓΚΛΗΜΑ:

Συνέντευξη

«Το να διαχωρίζουμε τους ανθρώπους με βάση την ερωτική τους ζωή δεν είναι Ορθοδοξία»

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος σχολιάζει στη LIFO την ανάγκη εκσυγχρονισμού της Εκκλησίας και τις αντιδράσεις ιερωμένων για την ισότητα στον γάμο.

Γιάννης Πανταζόπουλος | 12.5.2024



ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΟΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

– Η ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ:

«Σας ασκήθηκε έντονη κριτική επειδή κάνατε την πρώτη βάφτιση παιδιών ομόφυλου ζευγαριού στην Ελλάδα. Μετά απ' όλα αυτά που γράφτηκαν και ακούστηκαν, έχετε μετανιώσει;»

– Η ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ κ. ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΥ:

«Κατ' αρχάς, να διευκρινίσουμε, επειδή και αυτό παρερμηνεύθηκε, ότι μιλάμε για τελετή βάφτισης και όχι γάμου. Όταν μου ζήτησαν οι γονείς να βαφτίσω τα παιδιά τους, όπως ὄφειλα να πράξω, δέχθηκα με μεγάλη χαρά. Άλλωστε, οι ανάδοχοι ήταν ορθόδοξοι και δεν είχα κανέναν απολύτως λόγο να αρνηθώ. Αυτό το καινοφανές επιχείρημα και πραγματικά απίστευτο κριτήριο που χρησιμοποιούν κάποιοι, **ὅτι δηλαδή πρέπει να διαχωρίζουμε τους ανθρώπους με βάση την ερωτική τους ζωή, δεν είναι Ορθοδοξία**, δεν λογίζεται καν ως μια ανθρώπινη

στάση. Δεν μπορούμε να ανάγουμε τη σεξουαλική συμπεριφορά και την ερωτική ζωή του καθενός ως το μοναδικό κριτήριο, είτε για να τον αποδεχθούμε, είτε για να τον απορρίψουμε. Αυτά είναι πρωτόγνωρα πράγματα και θα έλεγα ότι στην Ελλάδα είναι απόρροια ενός εισαγόμενου δυτικού πουριτανισμού. Έτσι φτάσαμε, και στην Ελλάδα, σε αυτό το ακραίο φαινόμενο, **να γίνεται η σεξουαλική συμπεριφορά ενός ανθρώπου κριτήριο για οποιαδήποτε διάκριση** σε επαγγελματικό, κοινωνικό ή πολιτικό χώρο, **ακόμα και μέσα στην Εκκλησία**. Είναι εντελώς αντιχριστιανικό και ποτέ ο ελληνικός πολιτισμός δεν ζύγισε κανέναν άνθρωπο σύμφωνα με την ερωτική του συμπεριφορά. Πρέπει να καταδικάζουμε κάθε είδους βία, λεκτική και σωματική, και να αποδοκιμάζουμε το μίσος και την προκατάληψη που εδράζονται στη διαφορετικότητα κάθε ανθρώπου.

Δεν μπορούμε να ανάγουμε τη σεξουαλική συμπεριφορά και την ερωτική ζωή του καθενός ως **το μοναδικό κριτήριο είτε για να τον αποδεχθούμε, είτε για να τον απορρίψουμε**. Αυτά είναι πρωτόγνωρα πράγματα και θα έλεγα ότι στην Ελλάδα είναι απόρροια ενός εισαγόμενου δυτικού πουριτανισμού.

(Πηγή:https://www.lifo.gr/stiles/optiki-gonia/arhiepiskopos-amerikis-elpidoforos-na-diahorizoyme-toys-anthropoys-me-basi-tin?utm_source=news-letter&utm_medium=email&utm_campaign=12%2F05%2F2024).



ΚΑΙ ΙΔΟΥ ΤΩΡΑ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΑ ΛΑΘΗ ΣΑΣ!

Τά φαρμακερά λόγια Σας:

1. «Αυτό το καινοφανές επιχείρημα και πραγματικά απίστευτο κριτήριο που χρησιμοποιούν κάποιοι ότι δηλαδή πρέπει να διαχωρίζουμε τους ανθρώπους με βάση την ερωτική τους ζωή, δεν είναι Ορθοδοξία, δεν λογίζεται καν ως μια ανθρώπινη στάση».
2. «Έτσι φτάσαμε, και στην Ελλάδα, σε αυτό το ακραίο φαινόμενο, να γίνεται η σεξουαλική συμπεριφορά ενός ανθρώπου κριτήριο για οποιαδήποτε διάκριση σε επαγγελματικό, κοινωνικό ή πολιτικό χώρο, ακόμα και μέσα στην Εκκλησία».
3. «Δεν μπορούμε να ανάγουμε τη σεξουαλική συμπεριφορά και την ερωτική ζωή του καθενός στο μοναδικό κριτήριο είτε για να τον αποδεχθούμε, είτε για να τον απορρίψουμε. Αυτά είναι πρωτόγνωρα πράγματα και θα έλεγα ότι στην Ελλάδα είναι απόρροια ενός εισαγόμενου δυτικού πουριτανισμού».
4. «Αυτό το καινοφανές επιχείρημα και πραγματικά απίστευτο κριτήριο που χρησιμοποιούν κάποιοι, ότι δηλαδή πρέπει να διαχωρίζουμε τους ανθρώπους με βάση την ερωτική τους ζωή, δεν είναι Ορθοδοξία».

Σεβασμιώτατε Κύριε Έλπιδοφόρε,

Άδελφικῶς Σᾶς ἱκετεύω ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ἀπό τόν Ἀρχιεπισκοπικόν Σας Θρόνον καί νά μεταβῆτε σέ κάποιο Μοναστήρι, ὅπου θά

ἐγκατασταθῆτε μονίμως, θά ἀνακρίνετε τόν Ἐαυτόν Σας, θά συνειδητοποιήσετε τό συντελεσθέν ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΑΣ, θά ἐξομολογηθῆτε καί θά παραμείνετε ἐκεῖ, **χύνοντας καθημερινῶς ποταμούς δακρῶν μετανοίας, ΩΣΤΕ ΝΑ ΤΥΧΕΤΕ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΕΛΕΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ ΣΑΣ! Διότι, δυστυχῶς, μέ τά ἀνωτέρω ἀναγραφόμενα λόγια Σας ἔχετε ΠΡΟΔΩΣΕΙ ΤΟΝ ΣΩΤΗΡΑ ΧΡΙΣΤΟΝ, ἐφ' ὅσον ἔχετε ποδοπατήσει, ἔχετε ἀνατρέψει τόν Ἠθικόν Νόμον Του, δηλαδή ἔχετε ἀπορρίψει τό ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ!!!!**

Σᾶς ἰκετεύω νά σκεφθῆτε:

• Εἰς τήν Ὁρθόδοξον Ἐκκλησίαν δέν συνιστοῦν ΑΜΑΡΤΙΑΝ τά ἐξῆς παραπτώματα;

- a. Μοιχεία,
 - b. Πορνεία,
 - c. Ἀρσενοκοιτία,
 - d. Παιδεραστία,
 - e. Συγκυλισμός,
 - f. Αὐνανισμός,
 - g. Κτηνοβασία
- καί πολλά ἄλλα σαρκικά πάθη;

Πῶς, λοιπόν, Ὑμεῖς ἰσχυρίζεσθε, «ὅτι δέν εἶναι Ὁρθοδοξία το να διαχωρίζουμε τους ανθρώπους με βάση την ερωτική τους ζωή»!!!

• Εἰς τήν Ὁρθόδοξον Ἐκκλησίαν ἐπίσης, ὅταν προσέλθῃ ἓνας χριστιανός εἰς τό Μυστήριον τῆς Ἐξομολογήσεως καί ὁμολογήσῃ, ὅτι διατηρεῖ παράνομον σεξουαλικήν σχέσιν, ὅτι δηλ. ζεῖ ἀνήθικον βίον, ΔΕΝ ΤΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΜΕΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΙΝ ΕΙΣ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ;

Ἴδου τί μᾶς λέγει μία πρόχειρος ἀναζήτησις εἰς τό Ἱερόν Πηδάλιον καί δὴ καί εἰς τήν μερίδα τοῦ Μεγ. Βασιλείου:

• ΚΑΝΩΝ ΝΗ'

«Ὁ μοιχεύσας, ἐν ιε' (δηλ. 15) ἔτεσιν ἀκοινώνητος ἔσται τῶν Ἀγιασμάτων....»

- ΚΑΝΩΝ ΝΘ'

«Ὁ πόρνος ἐν ἑπτὰ (7) ἔτεσιν ἀκοινώνητος ἔσται τῶν Ἁγιασμάτων....»

- ΚΑΝΩΝ ΞΒ'

«Ὁ τὴν ἀσχημοσύνην ἐν τοῖς ἄρρεσιν ἐπιδεικνύμενος, τῷ χρόνῳ τοῦ ἐν τῇ μοιχείᾳ παρανομοῦντος οἰκονομηθήσεται».

- ΚΑΝΩΝ ΞΓ'

«Ὁ ἐν ἀλόγοις τὴν ἑαυτοῦ ἀσέβειαν ἐξαγορεύων, τὸν αὐτὸν χρόνον ἐξομολογούμενος, παραφυλάσσεται».

- ΚΑΝΩΝ ΞΔ'

«Ἡ ἀδελφομιξία τὸν τοῦ φονέως χρόνον ἐξομολογήσεται».

- ΚΑΝΩΝ ΞΘ'

«Ἀναγνώστης, ἐὰν τῇ ἑαυτοῦ μνηστῇ πρὸ τοῦ γάμου συναλλάξειεν, ἐνιαυτὸν ἀργήσας, εἰς τὸ ἀναγιγνώσκειν δεχθήσεται, μένων ἀπρόκοπος, κλεψιγαμήσας δὲ ἄνευ μνηστείας, παυθήσεται τῆς ὑπηρεσίας....».

- ΚΑΝΩΝ Ο'

«Διάκονος ἐν χεῖλεσι μιανθείς, καὶ μέχρι τούτου ἡμαρτηκέναι ὁμολογήσας, τῆς λειτουργίας ἐπισχεθήσεται. Τὸ δὲ μετέχειν τῶν Ἁγιασμάτων μετὰ τῶν Διακόνων ἀξιωθήσεται, τὸ αὐτὸ δὲ καὶ Πρεσβύτερος. Εἰ δέ τι πλέον τούτου φωραθεῖ ἡμαρτηκῶς, ἐν οἴῳ ἂν εἶη βαθμῶ, καθαιρεθήσεται».

Πῶς, λοιπόν, Ὑμεῖς, Σεβασμιώτατε, ἰσχυρίζεσθε, ὅτι **«Δεν μπορούμε να ανάγουμε τη σεξουαλική συμπεριφορά και την ερωτική ζωή του καθενός στο μοναδικό κριτήριο, είτε για να τον αποδεχθούμε, είτε για να τον απορρίψουμε»** *iii*

• Εἰς τὴν Ὁρθόδοξον Ἐκκλησίαν ἐπίσης δέν ὑπάρχουν ἱεροὶ Κανόνες, οἱ ὅποιοι νομοθετοῦν τὰς προϋποθέσεις, διὰ τῶν ὁποίων ὁ πιστός Χριστιανός ἐντάσσεται εἰς τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τ.ἔ. τὴν Ἐκκλησίαν;

• Εἰς τὴν Ὁρθόδοξον Ἐκκλησίαν ἐπίσης δέν ὀριοθετοῦνται αἱ προϋποθέσεις διὰ τὴν εἴσοδον ὑποψηφίου τινός προσώπου εἰς τὰς τάξεις τοῦ ἱεροῦ Κλήρου; Ἡ ΑΓΝΟΤΗΣ τοῦ σώματος δέν εἶναι Ἡ ΠΡΩΤΗ ἀπὸ αὐτὰς τὰς προϋποθέσεις;

Πῶς, λοιπόν, Ὑμεῖς ἰσχυρίζεσθε, ὅτι **«αὐτό το καινοφανές επιχείρημα και πραγματικά ἀπίστευτο κριτήριο που χρησιμοποιοῦν κάποιοι, ὅτι δηλαδή πρέπει να διαχωρίζουμε τους ανθρώπους με βάση την ερωτική τους ζωή, δεν είναι Ὁρθοδοξία»;;;**

• Εἰς τὴν Ὁρθόδοξον Ἐκκλησίαν ἐπίσης ἔχομεν τὴν ἀφήγησιν περὶ τῆς δημιουργίας τοῦ ἀνθρωπίνου Γένους:

«Καὶ εἶπεν ὁ Θεός· ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ' εἰκόνα ἡμετέραν καὶ καθ' ὁμοίωσιν, Καὶ ἐποίησεν ὁ Θεός τὸν ἄνθρωπον, κατ' εἰκόνα Θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν, **ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς.** Καὶ εὐλόγησεν αὐτούς ὁ Θεός, λέγων· ἀυξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε καὶ πληρώσατε τὴν γῆν καὶ κατακυριεύσατε αὐτῆς... (Γενέσεως, κεφ. 1^{ον}, στ. 26-28).

Πῶς, λοιπόν, Ὑμεῖς ἰσχυρίζεσθε, ὅτι **«... φτάσαμε, και στην Ελλάδα, σε αυτό το ακραίο φαινόμενο, να γίνεται η σεξουαλική συμπεριφορά ενός ανθρώπου κριτήριο για οποιαδήποτε διάκριση σε επαγγελματικό, κοινωνικό ή πολιτικό χώρο, ἀκόμα και μέσα στην Ἐκκλησία»** ;;;

• Εἰς τὴν Ὁρθόδοξον Ἐκκλησίαν ἐπίσης ἔχομεν τὴν ἐντολὴν τοῦ Ἁγίου Αποστόλου Παύλου πρὸς τοὺς Κορινθίους: Ἐντέλλεται, ὅτι ὁ πιστός χριστιανός **ΟΦΕΙΛΕΙ** νὰ ἀποκόψη καὶ νὰ ἀποβάλη ἀπὸ τὸν κῦκλον τῶν ἐπαφῶν του τὸν **πόρνον, τὸν ἀνήθικον, τὸν ὁμοφυλόφιλον!** Εἰς

τήν Α' πρὸς Κορινθίους ἐπιστολήν Του (κεφάλαιον 5^{ον}) γράφει τὰ ἐξῆς φοβερὰ λόγια:

«Ἐγραψα ὑμῖν ἐν τῇ ἐπιστολῇ **μὴ συναναμίγνυσθαι πόρνοις, ... νυνὶ δὲ ἔγραψα ὑμῖν μὴ συναναμίγνυσθαι, ἐάν τις ἀδελφὸς ὀνομαζόμενος ἢ πόρνος ἢ πλεονέκτης ἢ εἰδωλολάτρης ἢ λοῖδορος ἢ μέθυσος ἢ ἄρπαξ, τῷ τοιούτῳ μηδὲ συνεσθίειν... Καὶ ἐξαρεῖτε τὸν πονηρὸν ἐξ ὑμῶν αὐτῶν», δηλ. «**Βγάλτε τὸν ἀσεβῆ ἄνθρωπον ἀπὸ ἀνάμεσά σας!**»!**

Πῶς, λοιπόν, Ὑμεῖς ἰσχυρίζεσθε, ὅτι **«δεν μπορούμε να ἀνάγουμε τη σεξουαλική συμπεριφορά και την ερωτική ζωή του καθενός στο μοναδικό κριτήριο, είτε για να τον ἀποδεχθούμε, είτε για να τον ἀπορρίψουμε.** Αυτὰ εἶναι πρωτόγνωρα πράγματα και θα ἔλεγα ὅτι στην Ελλάδα εἶναι ἀπόρροια ἐνὸς εἰσαγόμενου δυτικοῦ πουριτανισμοῦ».

Σεβασμιώτατε Κύριε Ἐλπιδοφόρε,

Δυστυχῶς, «πλανᾶσθε πλάνην οἰκτρὰν»! Μολονότι εἶσθε καὶ Πανεπιστημιακὸς Διδάσκαλος, ἀγνοεῖτε τὸ περιεχόμενον τῆς 6^{ης} ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ πρὸς τὸν ἄνθρωπον, ἡ ὁποία λέγει τό: «**Οὐ μοιχεύσεις!**»!

Πῶς, λοιπόν, Ὑμεῖς ἀποφαίνεσθε, ὅτι εἶναι **«καινοφανές καὶ πραγματικὰ ἀπίστευτο κριτήριο... νὰ διαχωρίζουμε τοὺς ἀνθρώπους μέ βάση τὴν ἐρωτική τους ζωή», δηλ. Ὑμεῖς καταργεῖτε τὸν Νόμον τοῦ Θεοῦ; Ντροπή Σας! Αἴσχος! Μὲ ἄλλα λόγια ἀμνηστεύετε τὴν ἀνηθικότητα καὶ ἀλλοιώνετε τὴν Ὁρθοδοξίαν!**

Ἐπισφραγίζομεν τὰ πτωχὰ ταῦτα λόγια μας μέ τοὺς λόγους τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου πρὸς τοὺς Χριστιανούς τῆς Κορίνθου, διὰ τῶν ὁποίων καθορίζεται ἡ πνευματικὴ μας πορεία, τοιουτοτρόπως δὲ ἀπορρίπτεται εἰς τὸν κάλαθον τῶν ἀχρήστων ἡ Ὑμετέρα ἀντιχριστιανικὴ διδαχὴ, κατὰ τὴν ὁποίαν:

«Τό νά διαχωρίζουμε τούς
άνθρώπους μέ βάση τήν
ἐρωτική τους ζωή δέν είναι
Ὁρθοδοξία».

Παύλος
«Τό νά διαχωρίζουμε τούς
άνθρώπους μέ βάση τήν
ἐρωτική τους ζωή δέν είναι
Ὁρθοδοξία»
© Αρθρογραφία: Αθανάσιος Ριζοβιάνος, προκήρυξη 1979 του οποίου
αναδημοσίευσή τον ορθόδοξος και ονομαστικός κληρικός του 1979
2018 ΑΠΟ



Ἴδου οἱ λόγοι τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου:

«Ἀδελφοί, πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ' οὐ πάντα συμφέρει· πάντα
μοι ἔξεστιν, ἀλλ' οὐκ ἐγώ ἐξουσιασθήσομαι ὑπό τινος. Τά
βρώματα τῆ κοιλίας καί ἡ κοιλία τοῖς βρώμασιν... **Τό δέ σῶμα οὐ
τῆ πορνεία, ἀλλά τῷ Κυρίῳ καί ὁ Κύριος τῷ σώματι** ... Οὐκ
οἶδατε ὅτι τά σώματα ὑμῶν μέλη Χριστοῦ ἐστίν; Ἄρας οὖν τά μέλη
τοῦ Χριστοῦ ποιήσω πόρνῆς μέλη; Μή γένοιτο. Ἦ οὐκ οἶδατε ὅτι
ὁ κολλώμενος τῆ πόρνῃ ἓν σῶμα ἐστίν; ὁ δέ κολλώμενος τῷ
Κυρίῳ ἓν πνεῦμα ἐστι. Φεύγετε τήν πορνείαν..... Οὐκ οἶδατε ὅτι
το σῶμα ὑμῶν ναός τοῦ ἐν ὑμῖν Ἁγίου Πνεύματος ἐστίν.....
**Δοξάσατε δὴ τόν Θεόν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν καί ἐν τῷ πνεύματι
ὑμῶν, ἅτινά ἐστι τοῦ Θεοῦ**».

Καί ἐν κατακλείδι στρέφομεν τήν προσοχήν Ὑμῶν εἰς τά φοβερά ταῦτα
λόγια τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ:

**«Ἀμήν λέγω ὑμῖν, ὅτι πάντα ἀφεθήσεται τοῖς υἱοῖς τῶν
ἀνθρώπων τά ἁμαρτήματα καί αἱ βλασφημίαι, ὅσας ἂν
βλασφημήσωσιν. Ὅς δ' ἂν βλασφημήσῃ εἰς τό Πνεῦμα τό Ἅγιον, οὐκ
ἔχει ἄφεσιν εἰς τόν αἰῶνα, ἀλλ' ἔνοχος ἐστίν αἰωνίου κρίσεως» (Μάρκ.
Κεφ. 3, 28-29).**

Ταῦτα μετά πολλῆς παρησίας ἔγραψα πρὸς Ὑμᾶς καί Σᾶς εὐχομαι
ΚΑΛΗΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑΝ! Ἐπί δέ τούτοις διατελῶ

Ἐλάχιστος ἐν Χριστῷ Ἀδελφός

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Is ne. Karapolygiaris

+ Ο πρ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟΝ: Είμαι ἀπολύτως βέβαιος, ὅτι θά στενοχωρηθῆτε πολὺ ἀπὸ τό περιεχόμενον τῆς παρούσης Ἀνοικτῆς Ἐπιστολῆς μου, ἣτις ἀποτελεῖ ἓνα ΡΑΠΙΣΜΑ πρὸς τό Πρόσωπόν Σας, διὰ τοῦτο καί ἐπικαλοῦμαι τούς λόγους τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χριστοστόμου, εἰπόντος:

«Ἄλλ' ἐπειδή περί βλασφημίας ἡμῖν ὁ λόγος ἐγένετο νῦν, **μίαν ὑμᾶς ἅπαντας αἰτῆσαι βούλομαι χάριν** ἀντί τῆς δημηγορίας ταύτης, καί τῆς διαλέξεως, **ἵνα μοι τούς ἐν τῇ πόλει βλοσφημοῦντας σωφρονίσητε.** Κἄν ἀκούσης τινός ἐν ἀμφόδῳ (δηλ. εἰς τόν δρόμον) ἢ ἐν ἀγορᾷ μέση βλοσφημοῦντος τόν Θεόν, **ἐπιτίμησον, κἄν πληγᾶς ἐπιθεῖναι δέη, μή παραιτήση. Ράπισον αὐτοῦ τήν ὄψιν, σύντριψον τό στόμα, ἀγίασόν σου τήν χεῖρα διὰ τῆς πληγῆς,** κἄν ἐγκαλῶσιν τινές, κἄν εἰς δικαστήριον ἔλκωσιν, ἀκολουθήσον, κἄν ἐπὶ τοῦ βήματος ὁ δικαστής ἀπαιτήση, εἰπέ μετά παρησίας, ὅτι τόν ΒΑΣΙΛΕΑ τῶν Ἀγγέλων ἐβλοσφήμησεν». (Βλ. Πατρολογία Migne, τόμος 49, σελ. 32).

Ἴδου τό συντελεσθέν ἔγκλημα:

Συνέντευξη

«Το να διαχωρίζουμε τους ανθρώπους με βάση την ερωτική τους ζωή δεν είναι Ορθοδοξία»

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπίδοφόρος σχολιάζει στη LIFO την ανάγκη εκσυγχρονισμού της Εκκλησίας και τις αντιδράσεις ιερωμένων για την ισότητα στον γάμο.

Γιάννης Πανταζόπουλος | 12.5.2024



«Κύριε, σῶσον τούς εὐσεβεῖς»!